

OVERDENKING

Barmhartige God,

Heer, wees met de mensen in heel Uw Schepping,
die nu zo'n angstige tijd doormaken.
We bidden voor artsen, verpleegkundig personeel
en iedereen die betrokken is bij de logistieke operaties om het virus tegen te gaan.



Geef hen de moed om door gaan,
bescherm hen Heer,
opdat zij door kunnen gaan anderen te helpen.
En bemoedig hen
die nu niet naar de kerk kunnen gaan,
omdat kerken gesloten zijn.
Help hen opdat ze niet in isolement geraken.

Geef dat ook wereldwijd,
waar mensen besmet zijn met deze nieuwe ziekte
zich gesteund voelen.
zich in Uw hand weten.

Laten we bidden voor vertrouwen, onderlinge bemoediging en solidariteit.

Moge het zo zijn,

Amen

Dit gebed las ik op de site van Kerk in Actie.
Ik heb het gebed iets aangepast. Maar de
strekking is hetzelfde.
De hele wereld wordt opgeschrikt. Inmiddels
duizenden slachtoffers.
We staan deels machteloos toe te
kijken. In ons achterhoofd, een
wereld die maakbaar leek. Alles
kon, niets was onmogelijk. We
hadden het allemaal in onze
greep/macht.
Maar nu.....we weten het niet. De
wetenschap staat ook voor een
raadsel.
Ik geloof in God. Ik geloof in Jezus
Christus, dat Hij voor ons is
gestorven. Ik vertrouw op Hem.
Maar.....Hij vraagt ook iets van ons.
Om de realiteit onder ogen te zien.



Om nu om te zien naar de ander. Om niet
lichtvochtig te denken en te handelen.
Geef elkaar ruimte, 1,5 meter. Waar hebben we
het over? Geef en gun elkaar een toekomst.
Met elkaar kunnen we het redden. Laten we
proberen om het aantal slachtoffers
zo min mogelijk te laten zijn. Hier
ligt een opdracht! Een missie! Maar
ook vooral vertrouwen in Hem en in
elkaar. Samen zullen we het redden.
Houd moed!
Denk om elkaar. Om onze naaste!
En die is misschien dichterbij dan
we denken.
Weet je ook gesteund door Hem en
door de liefde, de warmte en de
kracht van al die andere mensen die
er voor je zijn!

Percy Kulk

KERKENRAAD

Beste mensen,

Wat we enkele weken geleden nog niet konden bevroeden is nu werkelijkheid geworden: de hele wereld in de greep van het coronavirus! Het heeft niet alleen gevolgen voor de economie maar ook voor ons hele sociale leven inclusief het samen kerk-zijn. Sinds donderdagmiddag 12 maart ligt heel Nederland plat. Het moderamen heeft diezelfde avond besloten om de kerkdienst van zondag 15 maart in ieder geval niet door te laten gaan. Via het Vlugschrift hebben we geprobeerd om zoveel mogelijk mensen op de hoogte te brengen van dit besluit. De ene na de andere maatregel werd ons vervolgens door de overheid opgelegd. Elke dag volgen er weer nieuwe maatregelen waar we ons verplicht aan moeten houden. Zondag 15 maart hield ds. René de Reuver, scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland een indrukwekkende meditatie op televisie. Psalm 25 stond op het leesrooster. “Ik houd mijn ogen gericht op de Heer, hij bevrijdt mijn voeten uit het net.” Komende zondagen verzorgt ds. René de Reuver wederom meditaties vanuit de kapel van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. Deze worden door de EO uitgezonden op NPO2 om 9.20 uur. Als u niet over internet mocht beschikken is dit een prachtig alternatief.

Maandagavond 16 maart is de kerkenraad bij elkaar geweest (met inachtneming van alle voorzorgsmaatregelen) om het volgende te bespreken:

“Hoe om te gaan met het coronavirus? Wat doen we wel en wat doen we niet?”

In deze vergadering is besloten dat er voor de veiligheid in ieder geval t/m 6 april (en zo mogelijk langer) zoveel mogelijk momenten van samenkomen worden geschrapt. Dat betekent het volgende:

- De komende **zondagse erediensten** zullen in een lege kerk worden gehouden en zijn alleen te horen via de kerkomroep. De werkwijze is als volgt: Als u onze website www.pknhoogezandsappemeer.nl opent kunt u aan de linkerkant van de beginpagina het parse icoontje met “kerkomroep” zien staan. Door deze aan te klikken komen daarna de data in beeld met de verschillende kerkdiensten.

Door achter de juiste datum op “luisteren” te klikken begint de dienst met afspelen. Soms kan het even duren voordat de dienst begint. De dienst is rechtstreeks te beluisteren, maar ook terug te luisteren op een later tijdstip. Er zijn ook enkele wijzigingen wat de voorgangers betreft. De komende twee zondagen werken we vanwege de bijzondere omstandigheden alleen met onze eigen voorganger:
- 5 april: ds. Jac. van Veen
- 12 april: ds. Jac. van Veen
Omdat de zomertijd inmiddels is ingegaan beginnen de diensten om 09.30 uur. Het “uitvinden” van een goede vorm voor de online-diensten van de komende zondagen blijft een uitdaging: zowel voor de voorgangers als de verdere medewerkers aan de diensten is het een leerproces, waarbij we uw opmerkingen en verbeter suggesties goed kunnen gebruiken!

- **Paascyclus:** Omdat ook deze cyclus niet op de voor ons zo vertrouwde wijze gehouden kan worden, hebben we de Liturgiecommissie en de voorgangers gevraagd om over een andere passende vorm na te denken. Inmiddels ziet het er naar uit dat ook de diensten op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag als online-diensten zullen worden uitgezonden via Kerkomroep. Maar houdt u de mededelingen op Deurschrift in de gaten!
- **Rouw- en trouwdiensten:** Hierbij zullen we handelen naar bevind van zaken, in overleg met de betrokkenen en op basis van de richtlijnen van onze overheid.
- **Pastoraat:** Nu er in het land strenge maatregelen genomen zijn om de verspreiding van het coronavirus ‘gecontroleerd’ te laten verlopen, zullen we ons (zoveel mogelijk) houden aan de richtlijnen van de overheid. Dat betekent dat we deze periode geen huisbezoeken zullen afleggen of alleen in overleg: in dringende gevallen mag u een beroep op ons doen. We realiseren ons dat dit geen wenselijke situatie is: we willen er immers ook graag voor u zijn. Daarom laten we u weten dat pastoraal contact uiteraard wel telefonisch of eventueel via de e-mail plaats kan hebben. Mocht er wat zijn, voelt u zich in een isolement terecht komen, heeft u behoefte aan een gesprekje,



heeft u hulp nodig, of slechts even behoefte aan contact: schroom niet de telefoon te pakken en te bellen of een mailtje te sturen: pastor Percy Kulk: tel. (0598) 623645 e-mail: w.p.kulk@planet.nl
ds. Margreet Hop: tel. 0592 559571 e-mail: m.hop@planet.nl
ds. Jac. van Veen: tel (0598) 383353 e-mail: vanveen.vdm@ziggo.nl
Of u stuurt een mailtje naar: pr@pknhoogezandsappemeer.nl

- **Vergaderingen:** Per geval wordt bekeken of deze door kunnen gaan of niet. Digitaal kan er gelukkig ook veel.
- De volgende **activiteiten** gaan voorlopig niet door en hopen we later, waar mogelijk, opnieuw in te plannen: het **kringenwerk** (uitzonderingen in goed overleg), **groothuisbezoeken**, de **Taizé-vingeringen**, **inloopochtenden** en **samen aan tafel**.
- De **bloemengroet** gaat gewoon door omdat we graag wekelijks een bloemetje bij mensen willen blijven bezorgen (dan aub afgeven bij de deur en niet naar binnen gaan).

Algemeen

We vertrouwen erop dat u begrip hebt voor al deze aanpassingen en dat u het met ons eens bent dat we geen enkel risico kunnen nemen met de gezondheid van ons allen en van de mensen om ons heen.

De kerkenraad zal u via het deurschrift wekelijks op de hoogte blijven houden van de laatste ontwikkelingen.

We vragen u vooral om ook om u heen te kijken naar de oudere mensen en te vragen of u hen misschien kunt helpen met het doen van boodschappen of een klusje. Dat is dan toch weer het mooie van dit soort tijden, er ontstaat verbroedering en samenhang tussen de mensen en dat willen we van harte toejuichen. Direct en fysiek contact wordt afgeraden, maar het is natuurlijk heel goed mogelijk elkaar telefonisch of per e-mail te benaderen, elkaar te stimuleren en te bemoedigen.

Wilt u zich aanbieden om te helpen dan nodigen we u hierbij uit om u te melden bij de diaconie (diaconie@pknhoogezandsappemeer.nl) of bij uw contactpersoon. We hopen op veel aanmeldingen zodat we ons gemeente-zijn

kunnen laten zien aan elkaar.

Ook als uzelf niet de deur uit kunt of durft en u hebt niemand die voor u een boodschapje kan doen, kunt u via de mail contact opnemen met de diaconie (diaconie@pknhoogezandsappemeer.nl) of u kunt bellen met Hannie Keizer (tel. 395774) of Roelfiena v.d. Werk (tel. 324121). Ook kunt u in dat geval contact opnemen met Joke Drent-Halma van de pastorale raad (pr@pknhoogezandsappemeer.nl) of met uw contactpersoon.

Als u weet dat er mensen zijn die geen deurschrift ontvangen, wilt u dan zo vriendelijk zijn om hen een kopie te bezorgen of op een andere veilige manier te informeren? Bij voorbaat onze hartelijke dank!

U zult begrijpen dat het bovenstaande een groot gedeelte van de vergadering in beslag genomen heeft, maar toch zijn er nog enkele andere zaken besproken die geen uitstel dulden.

- De jaarrekeningen 2019 van zowel het college van diakenen als van het college van kerkrentmeesters zijn voorlopig goedgekeurd.
- Door het vertrek van Suwarda Vegter is er een vacature voor ouderling ontstaan en binnenkort zal er een vacature voor diaken bijkomen als Roelfiena v.d. Werk afscheid neemt. Er zijn al veelbelovende contacten met twee geschikte kandidaten, maar u als gemeente bent de afgelopen weken in de gelegenheid gesteld om desgewenst uw eigen aanbevelingen te doen. Uiteraard valt daar nog niets over te zeggen. Zo gauw er meer duidelijk is wordt u hier verder over geïnformeerd via het deurschrift.

Ten slotte willen wij u allen veel sterkte wensen bij alles wat er in deze uitzonderlijke omstandigheden op u afkomt. Laten we één ding niet vergeten: ook in de huidige crisissituatie mogen en kunnen we samen gemeente van Christus zijn. Laten we bidden om vindingrijkheid, om te midden van de vele onmogelijkheden toch ook weer mogelijkheden te zien, en kansen aan te grijpen om naar elkaar om te zien in Jezus' naam.

Rina Zinger (preses)



GEMEENTENIEUWS

BEDANKT

- Ik wil de kerk bedanken voor het mooie bloemstukje in de maand februari. Het heeft me goed gedaan en erg lief, dank je wel.

Groetjes,
Aleida Bloupot

- Ik was blij verrast met het mooie bloemstuk die ik 23 februari jl. heb ontvangen. Dit heeft me heel erg goed gedaan. Hartelijk bedankt!!

Met vriendelijke groet,
Jolanda Wattimury

LANGDURIG BUITENSHUIS VERBLIJVEND

Wanneer u uw naam en adres hier ook vermeld wilt hebben, dit graag doorgeven aan Mina Dodde, tel. 0598-391760.

Dhr. B. Staal,
Dhr. H. Staal,
Mevr. A. van de Laar - Klinkenberg,
Mevr. H. Mertz - Nijborg,
Dhr. L. Bulder,
Mevr. A. Koning - van Calker,
"De Burcht", Hoogezand.

Jeannet Snip
Sintmaheerd/De Zijlen,
Tolbert.

BLOEMENGROET

De bloemengroeten van maart zijn gegaan naar:

Dhr. J. Hoorntje
Dhr. E. Rozema
Mevr. T. Koster - Noordhof
Mevr. H. Kloosterhuis

Voor de bloemendienst ontvingen wij via Sieny Eleveld contant € 15,--.
Waarvoor hartelijk dank.

- HARTELIJK DANK voor de bloemengroet t.g.v. mijn verjaardag aangereikt.

Wim Sr. van de Laar

- Gedachten zijn vrij!
Ze dwarrelen van de roze roosjes naar alle handelingen, die verricht moeten worden voor ze op de plaats van bestemming komen!
Geweldig bedankt.

Ina Houwing



Erwin Jonkman
"Stichting van Boeyenoord",
Assen.

Dhr. J. Top
Maartenshof,
Groningen.

Dhr. J. Hassing
De Dilgt
Haren.

Mevr. C. Staal
Mevr. I. Hoving
Mevr. A. Zomer



PASTORALERAAD

Hallo allemaal,

Wij hebben nog geen Pastorale Raad vergadering weer gehad, deze stond gepland in maart, maar door de bijzondere

omstandigheden gaan de vergaderingen tot nader order niet door.
Zodra het weer kan gaan wij weer vergaderen. Wij zullen wel onderling contact houden en belangrijke punten zullen wij online bespreken.



Heeft u aandachtspunten voor ons dan horen wij dat graag.

In deze tijd van zorgen en onzekerheid willen wij er als kerkelijke gemeente ook voor u zijn. Zijn er pastorale aandachtspunten, weet u iemand die eenzaam is, ziek is, wat extra aandacht kan gebruiken. Dan horen wij dat als Diaconie, Pastorale raad graag zodat wij daar een keer contact kunnen maken via de telefoon, mail, een kaartje sturen etc. wat er maar mogelijk is in deze tijd. Bezoekwerk doen wij nu niet omdat dit niet mogelijk is, maar omkijken naar elkaar kunnen wij wel. Het is behelpen, maar samen komen wij ver.

Namens de Pastorale raad wens ik u heel veel sterkte in deze moeilijke en onzekere tijd. Waarbij wij mogen weten dat wij er niet alleen voor staan en Hij ons bij staat in deze moeilijke tijd

Nu er in het land strenge maatregelen genomen zijn om de verspreiding van het coronavirus 'gecontroleerd' te laten verlopen, zullen we ons (zoveel mogelijk) houden aan de richtlijnen van de overheid. Dat betekent dat we deze periode geen huisbezoeken zullen afleggen of alleen in overleg: in dringende gevallen mag u een beroep op ons doen.

We realiseren ons dat dit geen wenselijke situatie is: we willen er immers ook graag voor u zijn. Daarom laten we u weten dat pastoraal contact uiteraard wel telefonisch of eventueel via de e-mail plaats kan hebben. Mocht er wat zijn, voelt u zich in een isolement terecht komen, heeft u behoefte aan een gesprekje, heeft u hulp nodig, of slechts even behoefte aan contact: schroom niet de telefoon te pakken en te bellen of een mailtje te sturen:
pastor Percy Kulk: tel. (0598) 623645
email: w.p.kulk@planet.nl
ds. Margreet Hop: tel. 0592 559571
email: m.hop@planet.nl
ds. Jac. van Veen: tel (0598) 383353
email: vanveen.vdm@ziggo.nl

Of u stuurt een mailtje naar:
pr@pknhoogezandsappemeer

Heeft u vragen, ideeën of wilt u samen met ons actief zijn in onze kerkelijke gemeente dan horen wij dat graag!

Doorgeven pastorale aandachtspunten coördinatoren pastoraat:

* Trieny Vos tel. 06-24845856,
trieny@kpnmail.nl (Oosterwijken = alle adressen ten oosten van de Kerkstraat. Inclusief Kerkstraat).
* Roelfiena v/d werk tel. 0598-324121,
r.vanderwerk@ziggo.nl (Westerwijken = alle adressen ten westen van de Kerkstraat)

Aanvraag bloemengroet:

* Woppe Hartman, tel. 390078,
roel.hartman@home.nl (Bloemengroet bij dienst in de Ontmoetingskerk)
* Jenny Brands, tel. 321765,
jw.brands5@gmail.com (Bloemengroet bij dienst in de Damkerk)

U kunt bij beide terecht voor het aanvragen van de bloemengroet. Als er een kerkdienst is in de Damkerk dan verzorgt Jenny Brands de bloemengroet en bij de Ontmoetingskerk Woppe Hartman. Onderling vervangen zij elkaar bij vakanties en ziekte.

Voor andere zaken met betrekking tot de Pastorale raad kunt u contact opnemen met de secr. van de pastorale raad. De volgende vergadering wordt gepland zodra het weer mogelijk is.

Namens de pastorale raad,
Secr. Joke Drent – Halma
Tel. 06 - 30143845
pr@pknhoogezandsappemeer.nl



DIACONIE

Vacature diaken classis

Binnen de classis Groningen-Drenthe is sinds 1 januari 2020 een vacature ontstaan van diaken. Deze diaken moet komen uit de ring

Groningen. Helaas is het tot nu toe niet gelukt om deze vacature te vervullen. Hieronder heeft de preses van de classis een



taakomschrijving opgesteld. En zoals u kunt lezen kan het ook een gemeentelid zijn, die bereid is als diaken te worden bevestigd met als speciale opdracht het werk van de classis.

Taakomschrijving van een diaken als afgevaardigde van de Ring Groningen naar de Classis Groningen-Drenthe

Taken

- Meedenken en meedoen tijdens drie gewone vergaderingen van de Classis Groningen-Drenthe per jaar, vanuit een diaconale invalshoek.
- Eventuele aparte activiteiten binnen de Classis
- Periode: 5 jaar, jan. 2020 t/m dec. 2024

Classis

De classis is een orgaan tussen de plaatselijke gemeenten en de landelijke kerk. De classis bespreekt vragen die van belang zijn voor de gemeenten in het gebied van de classis. De classis streeft er naar om het plaatselijke gemeentelven te bevorderen. Richting de landelijke kerk reageert de classis op beleid en documenten van de synode, en geeft de classis signalen uit de regio door aan de landelijke kerk.

Elk van de negen ringen in de classis Groningen-Drenthe vaardigt drie personen af. Zie verder www.classisgroningendrenthe.nl.

Diaken

Iemand kan al diaken zijn en vervolgens afgevaardigde naar de classis worden; of iemand kan ook in de eigen gemeente bevestigd worden als diaken met het werk in de classis als bijzondere opdracht.

Wensen

- Betrokkenheid bij het regionale werk van de kerk.
- Diaconale interesse en bewogenheid.

Inlichtingen

Wilt u meer weten? Inlichtingen kunt u krijgen bij ds. Arie Bruin, bruin.a@kpnplanet.nl, tel. 050 - 364 34 85.

Denkt u er eens over na, misschien is het iets voor u. Voor vragen kunt u ook altijd bij iemand van de diaconie terecht. Wij hopen op een reactie van u.

Namens de diaconie
Rina Zinger

JEUGDRAAD

AFSCHEID

Vanaf januari zijn Joost de Ruiter en Annemarieke Schouwenaar gestopt. Joost heeft zich jarenlang ingezet voor de jeugd als jeugdouderling en leiding van de Tiernernevendienst en de Achtenzevendienst. Annemarieke was actief bij de Kindernevendienst en heeft een aantal jaren meegeholpen bij de Kinderoppas. Dat deed ze zelfs vanaf het moment dat ze zelf als kind afscheid nam van de kindernevendienst! Joost en Annemarieke, we danken jullie allebei voor je enorme inzet!

KINDERNEVENDIENST

Hallo ouders en kinderen,
Het thema van het paasproject is dit jaar 'Een teken van leven'. Misschien heb je hier in de kindernevendienst ook al iets over gehoord. God geeft het volk Israël een teken van leven in de woestijn. Mensen kunnen ook elkaar een teken van leven geven. Met de materialen van

de veertigdagentijd zouden we hiermee aan het werk gaan. Helaas kan dat op dit moment niet in de kerk.

Op de website van kind op zondag (kindopzondag.nl) kun je echter alles vinden om thuis aan het werk te gaan met het project. Sommige gezinnen hebben thuis al een boekje gekregen om samen aan het werk te gaan over het paasproject. Voor de gezinnen die dat nog niet hebben gekregen is het boekje ook te downloaden van de website op 'kind op zondag'. Er staan op de website nog meer leuke dingen zoals filmpjes en het projectlied om te luisteren en mee te zingen. Kijk maar eens.

In de kindernevendienst zouden we dus gaan werken aan het geven van tekens van leven aan anderen. Dat kan natuurlijk thuis ook! Bedenk



maar eens aan wie je een teken van leven kunt geven en hoe je dat kunt doen. Je kunt bijvoorbeeld kaartjes, hartjes of tekeningen maken voor mensen die nu geen bezoek kunnen ontvangen en zich misschien alleen voelen. Of bellen met opa en oma. Dat vinden ze vast fijn! Ook kun je de kleurplaat kleuren en weggeven (zie laatste pagina). Zo kunnen we met elkaar toch op een mooie manier vorm geven aan het paasproject in deze tijd waarin veel mensen thuis zijn.

Groetjes van de leiding van de kindernevendienst.

ANDERS-DAN-ANDERS-DIENST (23 februari)

We hebben gehoord dat veel mensen deze dienst mooi vonden. Volgens mij zijn in de periode na de dienst verrassende contacten gelegd. We hopen dat het iets moois en blijvends heeft opgeleverd. We willen u, na de maatregelen rondom Corona, vragen om uw ervaringen te delen. Mocht u dat nu al willen doen, stuur dan een bericht naar: jeugdwerk@pknhoogezandsappemeer.nl

GEPLANDE ACTIVITEITEN DE KOMENDE TIJD:

We hebben voor de komende tijd de volgende activiteiten gepland (wijzigingen voorbehouden):

datum	groepen	locatie	tijd	activiteit
zo 19 apr.	10+	Damkerk	9:30 - 11:00	Tienerdienst
zo 26 apr.			9:30 - 11:00	Anders-dan-anders-dienst
zo 10 mei	10+	Ontm.kerk	9:30 - 11:00	Tienerdienst
zo 7 jun.	10+	Damkerk	9:30 - 11:00	Tienerdienst

Gertjan Scholten, voorzitter Jeugdraad (jeugdwerk@pknhoogezandsappemeer.nl)

PAASCYCLUS 2020

Het is de bedoeling ook dit jaar de paascyclus met elkaar te vieren. Of dat weer samen in de kerk kan of dat we via de kerkomroep de diensten moeten beluisteren is nog even afwachten... (Zie voor de laatste ontwikkelingen het meest recente Deurschrift). De lezingen zijn de eerste drie avonden uit het evangelie naar Matteüs. Op Pasen wordt uit het Johannesevangelie gelezen.

Op **donderdag 9 april** vieren we om **19:30 u.** de **Witte Donderdag**: we lezen over Jezus' laatste maaltijd, de Pesachmaaltijd, met zijn leerlingen. Ook vieren we het heilig

INSTUIF BALLORIG (7 maart)

Zaterdag 7 maart 2020 was er weer de instuif van Ballorig. Er waren dit jaar 11 kinderen en 3 personen bij als leiding. We verzamelden rond 13.00 uur en gingen rond 13.30 uur naar binnen. De kinderen hebben zich weer prima vermaakt! Er werd geklommen, gesprongen, gereden, gegleden en veel samen gespeeld. Een leuke gezellige groep! Tussendoor was er even een pauze waarin de kinderen drinken en een zakje chips kregen. Daarna weer spelen en aan het eind kregen de kinderen weer drinken en een ijsje. Rond 16.30 uur werden de kinderen opgehaald. We kijken terug op weer een geslaagde middag.

Trudy Rengers en Janita de Ruyter

SCHAATSEN (15 maart)

Helaas is de schaatsinstuif deze winter niet doorgegaan vanwege de maatregelen. We proberen het aan het eind van het jaar weer!

Avondmaal. Wanneer we nog niet samen mogen komen, wil ik u vragen thuis een stukje brood en een klein glaasje wijn of sap klaar te zetten, zodat we toch op afstand samen de maaltijd van de Heer kunnen vieren. Onder voorbehoud verleent de voorzanggroep haar medewerking.

Op **vrijdag 10 april** vieren we om **19:30 u.** de **Goede Vrijdag**: we lezen over het lijden en sterven van Jezus. Op die avond verleent, ook onder voorbehoud, de harpiste Martine Dubois haar medewerking.



Op **zaterdag 11 april** vieren we om **21:00 u.** de **Stille Zaterdag**. Het is de nacht waarin we langzaam overgaan van het donkere van de vrijdag naar het licht van de zondag. We horen over het nieuwe dat in deze nacht ontwaakt. God wekt het dode tot leven. De nieuwe Paaskaars zal de kerk in gedragen worden: Licht van Christus. Rond de doopvont gedenken we hoe ook wij eenmaal gedoopt werden. De kleuren in de kerk gaan van paars naar wit. En dan kan het Paasevangelie gelezen worden!

DE NIEUWE PAASKAARS

Zoals u misschien wel weet, wordt in de dienst van Goede Vrijdag de Paaskaars gedooft en weggedragen, als teken van de dood van Jezus.

Op Stille Zaterdag wordt dan de nieuwe Paaskaars binnengebracht om duidelijk te maken, dat Jezus' dood niet het einde is, maar het begin van een nieuw leven.

Op deze nieuwe kaars is een hand te zien, die een duif loslaat.



Muzikale medewerking, uiteraard ook onder voorbehoud, wordt verleend door Wim Iever, accordeon.

Op **zondag 12 april** vieren we om **9:30 u.** het Paasfeest. Jezus is opgestaan! Het licht heeft het duister overwonnen.

Muzikale medewerking, eveneens onder voorbehoud, wordt verleend door de kopergroep van Juliana.

Jac. van Veen



Het is een verwijzing naar de zondvloed met een nieuwe start voor de wereld. Volgens Genesis 8:11 komt de duif tegen de avond bij Noach terug met een jong olijfblad in haar snavel. Dan weet Noach dat het water op de aarde verder gedaald is. Een nieuwe start voor de wereld. Dat is wat Pasen ons brengt.

Margreet Hop

STICHTING BROODNODIG

Beste lezers,

Het is mijn beurt om een stukje te schrijven namens BroodNodig.

Binnen BroodNodig bezoek ik eens in de 2 weken 5 gezinnen welke ik boodschappen breng in mijn geval o.a. een stukje vlees, vleeswaren, zuivel en verse groente.

Wanneer ik weg ga word ik altijd bedankt en zeggen veel gezinnen: zonder BroodNodig had ik het niet meer geweten. Dit doet me goed om te horen maar steekt ook wel eens. Hoe bestaat



het dat armoede bestaat in Nederland, in zo een welvarend land.

Verder wil ik nog graag een bedankje uitspreken aan de donateurs en diaconie, zonder jullie giften kunnen wij dit niet doen.

Indien je een gift wilt overmaken dan kan dit NL34INGB0004675099 t.n.v. stichting BroodNodig te Hoogezand.

Monique Staal-Streuper
Bestuurslid stichting BroodNodig

FELICITATIES

De felicitaties aan onze jarige gemeenteleden vanaf 80 jaar en onze jubilarissen gaan, vergezeld van een bloemengroet van de gemeente, naar:

april

- | | | | |
|----|------------------------------|----|-----------------------------------|
| 2 | Mevr. G.K. Lenting - de Haan | 10 | Dhr. E. Niemeijer |
| 4 | Mevr. A. Koster - Westers | 16 | Mevr. L. Breuker - Komdeur |
| 5 | Mevr. A.A. Vegter | 17 | Dhr. L.J. Bulder |
| 9 | Dhr. H. Gankema | 18 | Dhr. J. Hoorntje |
| 9 | Mevr. H. Geense | 19 | Mevr. A. Scholtens - van der Boor |
| 10 | Mevr. G. Sinnema - Putzes | 19 | Mevr. G.H. Meijer - van Gennep |



25 Mevr. H. Veldhuis - Boels
29 Mevr. M.G. de Boer - Keuter

30 Mevr. W.A. Bolwijn - Ufkes
30 Mevr. T. van der Ploeg - Bos

JUBILEA

Viert u ook een huwelijksjubileum en staat u er niet bij, dan is uw huwelijksdatum niet bekend bij de ledenadministratie.

Wilt u dit wel bekend maken dan kunt u dit doorgeven aan Mina Dodde, tel. 391760 of per mail: kb@pknhoogezandsappemeer.nl

april

55 jaar getrouwd

23 Dhr. en mevr. van der Veen - de Vries

60 jaar getrouwd

11 Dhr. en mevr. Norder - Huiting

29 Dhr. en mevr. van Dompsele - Biersteker

WOORD & WEG

voor inspiratie, informatie en opinie – maart 2020

Het nummer van maart van *Woord & Weg* gaat vergezeld met een uiterst boeiend nummer van Kerk & Israël. Het lezen er van beveel ik van harte aan.

Woord & Weg gaat over het *Pastoraat*. Hét kenmerk van het pastoraat is *het omzien naar elkaar*. Dat kenmerk mogen we niet laten verdwijnen, hoe moeilijk het ook maar is om aan voldoende medewerkers te komen. Het nummer besteedt veel aandacht aan hoe de Ontmoetingskerk te Rijssen (de vroegere gereformeerde kerk) met die vraag omgaat. De gemeente is van een 1500 mensen in 1990 naar nu ruim 3300 gegroeid! De gemeente heeft twee predikanten en een kerkelijk werker. Vanwege die groei introduceerde de gemeente in 2018 *de noaber als oren en ogen van de gemeente*. In plaats van wijkteams met 25 tot 30 adressen hebben de noabers (wijkcontactpersonen-nieuwe-stijl) 6 tot 8 huishoudens onder hun hoede. Zij proberen ook de mensen in die huishoudens met elkaar te verbinden; van groep tot groep zal dat verschillen. Dat vraagt creativiteit. Want als een kerkenraad alleen zou bestaan uit een organisatie van commissies, dan zou dat niet goed zijn en steeds minder er in slagen om groepen mensen met elkaar te verbinden. ‘Het was een hele klus om voor elk van de veertig wijken vier tot zes noabers te vinden’. Maar het werkt “Vanavond bijvoorbeeld hadden we de tweede voorlichtingsavond en kijk eens hoeveel dertigers er zaten. Allemaal mensen die opnieuw contact willen maken met kerk en geloof, en die echt iets willen betekenen voor anderen. Er melden zich ook noabers die niet zo vaak in de kerk komen. Door deze taak raken ze weer sterker betrokken bij de kerk.”

Mevrouw Jeanette de Korte is docent Communicatie en Pastoraat én supervisor aan de opleiding Theologie op de Christelijke Hoogeschool Ede. Ook heeft ze een eigen praktijk als trainer, coach en supervisor. Zij werd over het *pastoraat geïnterviewd*.

In een pastoraal gesprek stel je je open om het verhaal van de ander te horen en te begrijpen. Vandaaruit stel je vragen naar de betekenis van God, geloof, de verhalen uit de Bijbel. Dat kan alleen als je eigen geloof en spiritualiteit meedoen.

Blijf verder gericht op de gemeenschap.

De scriba van de generale synode heeft zijn column deze keer de titel gegeven “*Gezien worden*”. Dit naar aanleiding van de net verschenen roman *Genade* over Leah, een vrouw die in het boek achtereenvolgens 7, 15 en 20 jaar oud is. Leah is aantrekkelijk en wordt bewonderd vanwege haar muzikale talent. “Maar er is geen mens die haar ziet zoals ze is en werkelijk in haar geïnteresseerd is, in geen van de drie levensfasen. Toch zet de auteur boven het leven van Leah het woord genade.

Nu heeft genade veel betekenissen. Een ervan is de ervaring gezien en geliefd te worden. Niet om je aantrekkelijkheid of goede baan, maar gewoon omdat je een mens bent met al je hebbelijkheden en onhebbelijkheden.

Gaat het in het pastoraat niet om die ontdekking gezien te worden door Jezus, de goede herder die zijn schapen kent die hem ter harte gaan? En om de oefening om jezelf en de ander met deze ogen te bezien?”

Het *dilemma* gaat ook over pastoraat, namelijk het huisbezoek, wie bepaalt het gesprek?



In Stiens opent de bezoeker het gesprek en luistert verder, in Hardenberg laat de bezoeker zijn eigen agenda thuis. Ook in Ermelo staat het luisteren voorop; in Oldebroek beseft men dat men vooral open moet staan voor wat er komt.

Veel aandacht wordt besteed aan de vraag: *hoe organiseren we het pastoraat?* Duidelijk is dat pastoraat niet alleen een taak is voor ouderlingen en predikanten. En passant biedt de Dienstenorganisatie aan om mee te denken over de vragen over het pastoraat.

Jong en oud kunnen zich ook verbonden voelen door een gedeelde passie, zoals durf samen te zingen, te koken, te sporten, etc. Zie ook jop.nl/durfte.

De andere helft van het nummer bevatte een uiterst boeiend nummer van Kerk&Israël.

Verder werd de brochure *Op het spoor van vrijheid* meegestuurd. In die brochure reageren kunstenaars op de vraag wat Bonhoeffer voor hen betekent met het oog op het vieren van de vrijheid in 2020. Dit project loopt uit op een landelijke ontmoeting op zaterdag 28 maart in

Culemborg. Aanmelden daarvoor kan via bonhoeffer75@kpnmail.nl.

Het *Zinnig* bevat een *gebed* van de overleden missionaris Thomas Merton:

“Heer mijn God,

Ik weet niet waar ik heen ga. Ik ken de weg niet die voor me ligt. Ik kan niet met zekerheid zeggen waar hij zal eindigen.

Ook ken ik mezelf niet echt en als ik denk dat ik uw wil volg, dan betekent dat nog niet dat ik dat ook werkelijk doe.

Maar ik geloof dat het verlangen om U te behagen U in feite ook behaagt.

En ik hoop in dat verlangen te leven bij alles wat ik doe. Ik hoop nooit iets te doen zonder dat verlangen.

Als ik dit doe, dan weet ik dat U mij zult leiden langs het rechte pad, hoewel ik er misschien niets van begrijp.

Daarom zal ik altijd op U vertrouwen, ook al lijkt ik verloren en in de schaduw van de dood.

Ik zal niet bang zijn want U bent steeds bij mij en U zult mij nooit aan mijn lot overlaten om mijn gevaren alleen te doorstaan.”

Met dank voor uw aandacht,
Jan R. Terbijhe



Huh? Volcontinu-bedrijf met uitsluitend vrijwilligers?

Groningers zijn geen *snakkers*. En dat woord ‘snakker’ bedoelt in de Groningse betekenis: *opschepper*.

Tegenwoordig wordt zowat iedereen op een schild gehesen, je moet vooral voor jezelf opkomen, je kwaliteiten tonen, overtuigd zijn van je eigen kunnen, het interesseert je vooral wat jouw eigen mening is. Blijf vooral jezelf is het credo!

Daar zitten mooie kanten aan. Maar, vooral veel oudere, Groningers zijn opgevoed met: niet snakken, doe maar gewoon, denk ook eens om die ander. En daar zitten ook, nog steeds!, hele mooie kanten aan!

Bij de Voedselbank Midden-Groningen hebben we, denk ik, die Groningse mentaliteit. Geen borstklopperij, aanpakken, je doet het niet voor jezelf.

Maar soms zijn we stiekem ook maar wat trots op onszelf! Het wordt toch maar gepresteerd! Drie keer in de week uitgifte in Hoogezand, een keer per 14 dagen uitgifte in Schildwolde, vanaf begin dit jaar ook wekelijks in Zuidbroek. Door in totaal bijna 60 vrijwilligers die er lol in hebben. Zes dagen in de week met twee chauffeurs op onze bus bij de winkels langs, voeding halen. Tot en met Siddeburen toe! Een paar keer per week het distributiecentrum Groningen. Vaak ook nog een keer naar collega's in Gieten, of Winsum of Grootegast om daar iets te halen. En al dat werk moet dan ook nog eens voldoen aan de eisen van voedselveiligheid, moet worden ingevroren, gekoeld en/of gestickerd.



En meer dan 1000 klanten worden geholpen. Ruim 400 huishoudens. En met al die mensen moet worden gesproken, vinden intakes plaats, her-controles. Mailverkeer, appjes, telefoontjes. Winkel-flyer-acties houden. E n z o v o o r t s...

Dus, nee geen snakkerij! We zijn inderdaad een vol-continubedrijf met gratis werkende vrijwilligers!

Nog meer vrijwilligers gezocht!

Zou jij er voor voelen bij de Voedselbank te willen werken?

Jong en oud, welkom!

We zoeken nog ***meerdere chauffeurs***.

Met minimaal BE rijbewijs. (we rijden ook met aanhanger).

We zoeken een echte ***vertegenwoordiger*** voor acquisitie en fondsenverwerving

En we zoeken nog ***algemene medewerkers*** die willen helpen met inpakken en uitdelen etc.

Belangstelling?

Bel met *Martha Bosman*, bestuurslid vrijwilligers

06 22 97 12 62

Of met *Ina Lenting*, coördinator vrijwilligers

06 47 36 11 08

Zij maken dan een afspraak om met jou de mogelijkheden te bespreken



Wil je algemene informatie over onze Voedselbank? Bel met de schrijver van dit verhaaltje, *Beno Munneke*, voorzitter, 06 53 42 74 90

Als je, waarover dan ook, wilt mailen, ook prima: info@voedselbankmidden-groningen.nl.

Vrijwilligers werk, relaxt, maar.... niet vrijblijvend!



BOUWEN AAN JE (LEVEN)HUIS

Een oude timmerman was aan zijn pensioen toe. Hij vertelde zijn baas van zijn plannen om de bouw te verlaten en het kalmer aan te gaan doen, samen met zijn vrouw en familie. Hoewel hij in inkomen achteruit zou gaan, zou hij het wel redden en hij was er sowieso aan toe.

Zijn baas vond het jammer zo'n goede kracht te zien vertrekken en vroeg of hij nog één huis wilde bouwen, als een persoonlijke gunst. De timmerman ging akkoord maar het werd al snel duidelijk dat zijn hart er niet in zat. Het werd tamelijk rommelig gebouwd, en ook het materiaal was niet echt geweldig. Zijn loopbaan had een betere afsluiting verdiend.

Toen het huis klaar was, kwam zijn baas het inspecteren. Hij gaf de sleutel aan de timmerman en zei: "Dit is jouw huis, mijn cadeau voor jou." De timmerman was geschokt en schaamde zich. Als hij had geweten dat hij dit huis voor zichzelf bouwde, had hij het heel anders aangepakt.

Zo is het ook met ons. We bouwen ons levenshuis, dag voor dag, en vaak stoppen we er niet onze beste krachten in. Wat een schok als we tot de ontdekking komen dat we in het huis moeten leven dat we hebben gebouwd! Als we het over konden doen, hadden we het vast anders gedaan. Maar we



kunnen niet terug.

Jij bent de timmerman. Elke dag sla je een spijker, plaats je een plank, of stel je een kozijn. “Het leven is een doe het zelf project”, heeft iemand eens gezegd. Jouw houding en de keuzes die je vandaag maakt, bouwen het ‘huis’ waar je morgen in leeft. Bouw dus met verstand!

Werk alsof je het geld niet nodig hebt
Heb lief alsof je nooit gekwetst bent
Dans alsof niemand kijkt.

Christelijke verhalen.nl



ACTIVITEITENAGENDA

De aangegeven activiteiten zijn georganiseerd vanuit eigen gemeente of zijn voor u opgemerkt en interessant bevonden om te delen.

Suggesties/aanvullingen of opmerkingen naar bezinningontmoeting@pknhoogezandsappemeer.nl

Vanwege het advies van het RIVM, met betrekking tot het coronavirus, zijn er geen activiteiten.

