

## OVERDENKING

### OUDE EN NIEUWE WIJN

*Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea. De moeder van Jezus was er, en ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen hem: 'Ze hebben geen wijn meer.' 'Wat wilt u van me?' zei Jezus. 'Mijn tijd is nog niet gekomen.' Daarop sprak zijn moeder de bedienden aan: 'Doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is.' Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel zes stenen watervaten, elk met een inhoud van twee à drie metrete. Jezus zei tegen de bedienden: 'Vul de vaten met water.' Ze vulden ze tot de rand. Toen zei hij: 'Scheper nu wat uit, en breng dat naar de ceremoniemeester.' Dat deden ze. En toen de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was, proefde [...] riep hij de bruidegom en zei tegen hem: 'Iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor en als ze dronken zijn de minder goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard!*

Johannes 2:1-10, Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)  
© Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007

In veel kerken zal afgelopen zondag ook dit jaar weer het bovenstaande verhaal van de bruiloft te Kana gelezen zijn. Wij lazen hier wat anders, vandaar dat ik de vrijheid neem dit Kerkvenster te openen met een kleine meditatie over dit Bijbelgedeelte. Komt het toch nog aan de orde!

Intussen is dat soms best wel lastig met zo'n overbekend verhaal. Zeker wanneer je met iets nieuws op de proppen wilt komen. Wat dan helpt is dat het *verhaal* wel altijd hetzelfde blijft, maar dat dat niet altijd geldt voor de *tijd* waarin het klinkt. Een Bijbeltekst kan soms verrassend anders klinken in een andere tijd, met andere omstandigheden. Dat ervoer ik deze keer ook weer.

Om te beginnen werd ik nu meer dan ooit geraakt door het probleem waar het verhaal mee begint: de wijn is op! Het feest dreigt in het water te vallen en voortijdig tot een einde te komen. Daarbij moest ik denken aan al die feesten die vanwege de coronacrisis niet door konden gaan, of alleen in uiterst bescheiden vorm. En aan al die andere dingen die niet meer konden. Aan winkels die moesten sluiten, docenten die noodgedwongen

overschakelden op online onderwijs, kerken waar niet meer gezongen mocht worden, en ga zo maar door... Kortom: de wijn is op! Zoveel van wat het leven deed tintelen en fonkelen is ons uit de handen geslagen. En wat nu?

Maria zoekt het bij Jezus. Bij hem klaagt zij de nood. Maar zijn antwoord is ontwijkend: 'Mijn tijd is nog niet gekomen.' Kennelijk is het eerste wat in deze omstandigheden gevraagd wordt zoiets eenvoudigs – en tegelijk oneindig moeilijks – als geduld! Geduldig volhouden en er in de gegeven omstandigheden het beste van maken.

Maar tegelijk zet zij de bedienden aan het werk! 'Doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is.' Zo zijn ook wij in deze crisistijd aan het werk gezet, ieder op eigen plaats, in eigen situatie. Boodschappen doen voor iemand die dat nu even niet mag of durft, telefoneren met iemand die dreigt te vereenzamen, zorgvuldig omgaan met de veiligheidsvoorschriften, opzetten van Kerk-TV, werken in de zorg of onderzoek doen naar een vaccin, enzovoort, enzovoort: in dat alles mogen wij lijken op de bedienden uit het verhaal, die gewoon maar doen wat Jezus zegt en daarmee het wonder weliswaar niet bewerkstelligen, maar ondertussen wel mogelijk maken.

En als het dan komt, dan blijkt de nieuwe wijn beter dan de oude! Dat is, lijkt mij, allereerst een verwijzing naar Gods nieuwe wereld, waarvan dit wonder een teken is. Maar op kortere termijn gedacht mag het in ons ook de hoop voeden dat de wereld ná corona wellicht toch een beetje beter mag zijn dan de wereld ervóór. Als we tenminste bereid zijn om van alle opgedane ervaringen iets te leren, en niet klakkeloos terugvallen in het oude en vertrouwde. Wat dat betreft blijft er werk aan de winkel, ook na corona!

ds. Frits Praamsma



## KERKENRAAD

Beste mensen,

Wat zou het mooi geweest zijn als ik u tijdens de eerste dienst in 2021, onder het genot van een kopje koffie met een Nieuwjaarsrolletje, Gelukkig Nieuwjaar had kunnen wensen. Maar helaas mocht dat niet zo zijn.

Daarom wil ik u allen vanaf deze plaats allereerst een heel mooi, gelukkig, vreugdevol en gezegend 2021 toewensen. Bovendien hoop ik dat u gezond mag blijven.

Proberen gezond te blijven is iets wat ons het afgelopen jaar achtervolgd heeft. Helaas zijn sommigen van u toch besmet geraakt met het coronavirus of hebben er binnen de familiekring mee te maken gekregen, ondanks alle voorzichtigheid en voorzorgsmaatregelen. Voorlopig zijn we nog niet van het virus verlost, maar er gloort hoop. Het vaccineren is begonnen waardoor er straks weer meer mogelijk is en we elkaar hopelijk over niet al te lange tijd weer bij een kerkdienst mogen ontmoeten.

Sinds 20 december vorig jaar worden de kerkdiensten wekelijks niet alleen via [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl) uitgezonden (alleen geluid), maar ook met beeld en geluid via [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl)

We hebben al verscheidene positieve reacties ontvangen waardoor we als kerkenraad er van overtuigd zijn dat het beslist een meerwaarde heeft. U begrijpt dat hier kosten mee gemoeid zijn. In dit verband wil ik u nog even wijzen op de Oudejaarscollecte, waarvan de opbrengst deze keer bestemd is om bij te dragen in de kosten voor Kerk-TV.

Januari is de maand waarin de actie Kerkbalans wordt gehouden. Het thema voor dit jaar is **“Geef vandaag voor de kerk van morgen”**. De contactpersonen komen tussen 16 - 30 januari bij u langs met een brief en een antwoordformulier waarop u kunt aangeven wat u het komende jaar voor de kerk overheeft. Verderop in dit Kerkvenster kunt u uitgebreidere informatie over de actie Kerkbalans vinden.

In december hebben we de laatste kerkenraadsvergadering van 2020 gehouden. De belangrijkste punten zet ik even voor u op een rijtje:

- Na enkele kleine aanpassingen zijn zowel het preekrooster 2021 als het collecterooster 2021 goedgekeurd.
- De begrotingen van het College van Diakenen en van het College van Kerkrentmeesters hebben ter inzage gelegen. Er zijn geen bezwaren binnengekomen en de beide begrotingen zijn dan ook definitief vastgesteld.
- Er is uitgebreid gesproken over alles wat er komt kijken bij het uitzenden van kerkdiensten met beeld. De apparatuur en de benodigde licenties hiervoor zijn aangeschaft en de privacyverklaring is aangepast.
- Binnen het College van Kerkrentmeesters ontstaan er in mei enkele vacatures. Dit heeft de komende maanden onze aandacht en wij vragen aan u als gemeente dan ook om met ons mee te denken door namen te noemen van gemeenteleden die u hiervoor geschikt acht. Een concrete oproep hiervoor vindt u verderop in dit Kerkvenster.
- Ons huidige beleidsplan loopt dit jaar af waardoor er gewerkt moet gaan worden aan het maken van een nieuw beleidsplan voor de jaren 2022-2025.

Uiteraard proberen we heel voorzichtig vooruit te kijken, maar aangezien we niet weten hoe lang deze crisis nog voortduurt is het lastig om concrete plannen te maken. We moeten nog even volhouden, hoewel ik aan mezelf merk dat ik het steeds moeilijker begin te vinden en ik denk dat ik daarin niet de enige ben.

Wij delen geloof  
Wij delen de hoop  
Die wij ontvangen van God  
Vijf broden, twee vissen  
De Heer die het brak  
En niemand kwam iets tekort  
Zo willen wij delen  
Van wat Hij ons gaf  
Totdat het een overvloed wordt

Wij delen met jou  
En met iedereen  
De hoop en liefde van God  
Vijf broden, twee vissen  
De Heer die het brak  
En niemand kwam iets tekort  
Zo mogen wij delen  
Met handen en hart  
Totdat het een overvloed wordt



Wij delen ver weg  
We delen dichtbij  
Eén kerk, één wereld, één God  
Vijf broden, twee vissen  
De Heer die het brak  
En niemand kwam iets tekort  
Dat wonder voltrekt zich  
Nog iedere dag  
Als delen een deel van ons wordt.

*Matthijn Buwalda*

Mocht u behoefte hebben aan contact, laat het ons weten, want ondanks alles proberen wij er voor u te zijn als een gemeente die omziet naar elkaar.

*Rina Zinger  
(preses)*



---

## GEMEENTENIEUWS

### BEDANKT

- Ik wil jullie bedanken voor het mooie grote super kerstpakket die ik heb gekregen met kerst. Heel lief, bedankt.

Groeten,  
*Aleida Bloupot - Warntjes*

- Lieve mensen,  
Onze hartelijke dank voor de mooie kaarten en bloemen van de gemeenteleden die we mochten ontvangen voor ons 50 jarige huwelijk.  
We werden er in deze coronatijd erg blij van.

Hartelijke groet,  
*Alma en Geert Blaauw*

- Ik, Ria, heb A.L.S. en daardoor kan ik verder niet veel.  
Ik heb veel lieve kaartjes gekregen en ook mooie bossen bloemen, ook van de organisten!  
Dank je wel!

Lieve groet van,  
*Ria en Marten Schipper*

- Wij willen allen bedanken voor de vele mooie kaarten, telefoontjes en e-mails ter gelegenheid van ons 60-jarig huwelijksjubileum.

*Ab en Klara Darwinkel*

### LANGDURIG BUITENSHUIS VERBLIJVEND

Wanneer u uw naam en adres hier ook vermeld wilt hebben, dit graag doorgeven aan Mina Dodde, tel. 0598-391760.

Erwin Jonkman  
"Stichting van Boeyenoord",  
Assen.

- Bedankt, het was hartverwarmend de prachtige bos bloemen, die Liselotte Kooi namens u allen kwam brengen!  
We hebben ze in een zwarte kan gezet die zeker het dubbele van ons aantal huwelijksjaren telt.  
50 Jaar, we kunnen het zelf haast niet geloven. We voelen ons niet oud maar we zijn het wel.....een beetje dan!  
30 December 1970, een witte wereld vol verwachtingen en geluk dat er afspatte. Op de foto's van toen, veel mensen van voorbij, die langs komen in gedachten. Gelukkig zijn er ook nog degenen die erbij waren, nazaten en al die nieuwe contacten dichtbij en ver!  
2021 Zal voor een ieder anders zijn, wat wij u toewensen: begrip van/voor anderen, hulp als het nodig is, maar vooral relativeringsvermogen en humor!  
Een gezegend 2021 met in ons achterhoofd de eeuwenoude woorden: Geslachten gaan, geslachten komen, we zijn in Gods genade opgenomen en dus kunnen we er weer tegenaan!

*Wim en Corrie Kramp - Heitink*



Dhr. B. Staal,  
Dhr. H. Staal,  
Mevr. H. Mertz - Nijborg



Mevr. A. van de Laar - Klinkenberg,  
Dhr. L. Bulder,  
Mevr. A. Koning - van Calker,  
"De Burcht",  
Hoogezand.

Jeannet Snip  
Sintmaheerd/De Zijlen,  
Tolbert.

## BLOEMENGROET

De bloemengroeten van december zijn gegaan naar:

Mevr. D. van Dam  
Dhr. A. Lijzenga  
Mevr. D. Bertus  
Fam. Spackman

Dhr. J. Top  
Maartenshof,  
Groningen.

Dhr. J. Hassing  
Dilgtweg,  
Haren.



Mevr. I. Houwing  
Mevr. B. Viersen - Spaak  
Bewoners van Bloemenstaete

## PASTORALE RAAD

Hallo allemaal,  
Ook in dit nieuwe jaar zijn we voorlopig nog niet van de corona maatregelen af.  
In deze bijzondere tijd proberen wij met z'n allen een weg te vinden, zodat er toch contacten kunnen zijn. Alleen op een andere manier. Binnen de Pastorale raad overleggen wij per telefoon en mail als dat nodig is. Wij zijn als pastorale raad nog niet bij elkaar geweest. Door de Lock down hebben wij de vergadering verplaatst naar eind januari.

### Voorbede

Normaal gesproken ligt er het voorbede boek bij de kerkdiensten in de hal, zodat u een voorbede kunt aanvragen. Aangezien wij nog niet allemaal weer in de kerk kunnen komen en wij uit hygiëne overweging ervoor hebben gekozen om deze nog niet weer neer te leggen, kunt u de voorbede aanvragen via de mail of via de telefoon bij de pastorale raad. Dit kunt u doen door uw voorbede voor zaterdagmiddag 13.00 uur door te geven aan de pastorale raad via het mailadres: [pr@pknhoogezandsappemeer.nl](mailto:pr@pknhoogezandsappemeer.nl) (deze mailbox wordt elke dag gecontroleerd, ook in het weekend) of u kunt bellen of appen naar: 06-30143845 Joke Drent – Halma.

### Omkijken naar elkaar

In deze tijd van zorgen en onzekerheid willen wij er als kerkelijke gemeente ook voor u zijn. Zijn er Pastorale aandachtspunten, weet u iemand die eenzaam is, ziek is, wat extra aandacht kan gebruiken. Dan horen wij dat als

Diaconie, Pastorale raad graag zodat wij daar een keer contact kunnen maken via de telefoon, mail, een kaartje sturen etc. wat er maar mogelijk is in deze tijd. Bezoekwerk doen wij waar dit mogelijk is, omkijken naar elkaar... Het is behelpen, maar samen komen wij ver. Wij blijven ons (zoveel mogelijk) houden aan de richtlijnen van de overheid.

We willen er ook graag voor u zijn. Daarom laten we u weten dat pastoraal contact uiteraard wel telefonisch of eventueel via de mail plaats kan hebben. Mocht er wat zijn, voelt u zich in een isolement terecht komen, heeft u behoefte aan een gesprekje, heeft u hulp nodig, of slechts even behoefte aan contact: schroom niet de telefoon te pakken en te bellen of een mailtje te sturen:

- pastor Percy Kulk: tel. (0598) 623645

e-mail: [w.p.kulk@planet.nl](mailto:w.p.kulk@planet.nl)

- ds. Margreet Hop: tel. 0592 559571

e-mail: [m.hop@planet.nl](mailto:m.hop@planet.nl)

- ds. Jac. van Veen: tel (0598) 383353

e-mail: [vanveen.vdm@ziggo.nl](mailto:vanveen.vdm@ziggo.nl)

Of u stuurt een mailtje naar:

[pr@pknhoogezandsappemeer.nl](mailto:pr@pknhoogezandsappemeer.nl)

**Heeft u vragen, ideeën of wilt u samen met ons actief zijn in onze kerkelijke gemeente dan horen wij dat graag!**

**Doorgeven pastorale aandachtspunten coördinatoren pastoraat**



\* Trieny Vos tel. 06-24845856,  
[trieny@kpnmail.nl](mailto:trieny@kpnmail.nl) (Oosterwijken = alle  
adressen ten oosten van de Kerkstraat.  
Inclusief Kerkstraat).  
\* Roelfiena v/d werk tel. 0598-324121,  
[r.vanderwerk@ziggo.nl](mailto:r.vanderwerk@ziggo.nl) (Westerwijken = alle  
adressen ten westen van de Kerkstraat).

### **Aanvraag bloemengroet**

\* Woppe Hartman, tel. 390078,  
[roel.hartman@home.nl](mailto:roel.hartman@home.nl) (Bloemengroet bij  
dienst in de Ontmoetingskerk)  
\* Jenny Brands, tel. 321765,  
[jw.brands5@gmail.com](mailto:jw.brands5@gmail.com) (Bloemengroet bij  
dienst in de Damkerk)

U kunt bij beide terecht voor het aanvragen  
van de bloemengroet. Als er een kerkdienst is  
in de Damkerk dan verzorgt Jenny Brands de  
bloemengroet en bij de Ontmoetingskerk  
Woppe Hartman. Onderling vervangen zij  
elkaar bij vakanties en ziekte.

Voor andere zaken met betrekking tot de  
Pastorale raad kunt u contact opnemen met de  
secr. van de pastorale raad.

Namens de pastorale raad,  
*Secr. Joke Drent – Halma*  
Tel. 06 - 30143845  
[pr@pknhoogezandsappemeer.nl](mailto:pr@pknhoogezandsappemeer.nl)

---

## **DIACONIE**

De meesten van u denken bij het woord  
diaconie waarschijnlijk aan een college binnen  
de kerk, die zich bezighoudt met geldwerving  
ten behoeve van goede doelen in de ruimste zin  
van het woord. In grote lijnen klopt dat  
inderdaad ook. Elk jaar wordt er namelijk een  
collecterooster gemaakt aan de hand waarvan  
er tijdens de zondagse eredienst voor een  
diaconaal doel wordt gecollecteerd. Veel  
collectes zijn bestemd voor Kerk in Actie, die  
deze voor diverse doelen in zowel buitenland  
als binnenland bestemt. Maar ook is de  
diaconie er voor hulpvragen dichtbij. Samen  
met de hulpvrager proberen we een oplossing  
te vinden door verwijzing naar de juiste  
instanties maar soms ook is er gewoon een  
geldelijk injectie nodig. De diakenen  
verwachten, gezien de verslechterende  
economische omstandigheden dat er vaker een  
beroep op de diaconie gedaan zal worden. Om  
hiervoor een budget te hebben vragen wij  
jaarlijks een bijdrage van u voor dit soort hulp.  
Tegelijk met de brief van de actie Kerkbalans  
ontvangt u ook een brief van de diaconie.  
Hierop kunt u aangeven met welk bedrag u de  
diaconie het komende jaar wilt steunen.

Helaas konden we het afgelopen jaar  
nauwelijks naar de kerk, waardoor er gevreesd  
werd amper nog collecteopbrengsten te  
hebben. Tot onze grote vreugde is die vrees  
onterecht gebleken. Wekelijks werd er een  
aanbeveling gedaan voor het doel van die  
zondag. U kon een bijdrage hiervoor  
overmaken op het rekeningnummer van de  
diaconie. Daar hebt u in grote getale gehoor  
aan gegeven. De opbrengsten waren  
nauwelijks minder en soms zelfs meer dan  
wanneer de kerk vol had gezeten.  
Hartverwarmend om te zien hoe u zich  
betrokken bleef voelen bij onze gemeente.  
Hartelijke dank daarvoor.

Het lijkt er voorlopig nog niet op dat alles  
binnen afzienbare tijd weer “normaal” zal  
worden. Wij als diakenen hopen dan ook dat u  
zich net zo betrokken blijft voelen als het  
afgelopen jaar het geval is geweest.

Namens de diaconie  
*Rina Zinger*



## KERKTV OP DE TELEVISIE BEKIJKEN

Wat zijn de mogelijkheden om de dienst niet op uw smartphone of iPad of laptop of computer te bekijken, maar gewoon op de televisie?

Er zijn verschillende opties, maar een voorwaarde is dat de TV niet te oud mag zijn.

Het is makkelijker als het een digitale TV is. Deze heeft dan al HDMI ingangen.

### Optie 1: HDMI kabel tussen PC en TV

Ontvangt u kerkdienstgemist.nl via internet op de PC? Als de PC of laptop een HDMI uitgang heeft dan kunt u een HDMI kabel van plm. 4 meter kopen om een verbinding te maken tussen PC/laptop en digitale TV. Het beeld en geluid van de uitzending op de laptop wordt dan op de TV zichtbaar en hoorbaar.



### Optie 2: Chromecast aansluiten aan de TV

Als u de APP van kerkdienstgemist op een smartphone of iPad zet, dan ziet u rechtsboven op de menubalk van de APP het teken om de uitzending naar de TV streamen met een chromecast apparaatje.

Dit apparaatje kun u in een HDMI ingang van de TV hangen. Door op de ster te klikken wordt onze kerk favoriet.

[google.nl/chrome/devices/chromecast](https://www.google.nl/chrome/devices/chromecast)

De Chromecast, ook wel Google Cast genoemd, is een HDMI-dongle die men in de televisie plaatst en met wifi verbindt. Hierna kan men content van verschillende bronnen afspelen. Het apparaat is via smartphone of tablet te bedienen. Het apparaat is sinds maart 2014 in Nederland en België beschikbaar.

[Wikipedia \(NL\)](https://nl.wikipedia.org/wiki/Chromecast)



### Optie 3: Digitale TV met internet

Als je een moderne digitale TV hebt met internet, dan kun je op de TV via de internet browser naar [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl) gaan en direct kijken op de TV. Dan is er geen smartphone of iPad of PC nodig.

Meer informatie op de website van [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl)



## VERKIEZING VAN AMBTSDRAGERS

De kerkenraad heeft in haar vergadering van 14 december gesproken over de vacatures die in 2021 verwacht worden.

Er ontstaat in de kerkenraad in mei 2021 **één vacature voor een ouderling/kerkrentmeester**, waarbij de gedachten allereerst uitgaan naar iemand die geschikt is voor de functie van secretaris CvK.

In navolging van de kerkorde (ordinantie 3-6-2) wordt de gemeente uitgenodigd om voor deze vacature aanbevelingen te doen. Welke persoon of personen zijn volgens u geschikt? Indien u een geschikte kandidaat op het oog heeft kunt u dit via de e-mail kenbaar maken aan de scribea.

([scriba@pknhoogezeandsappemeer.nl](mailto:scriba@pknhoogezeandsappemeer.nl)).

Als het niet per e-mail kan dan kunt u mij ook bellen: Gerard Burger: 06-15266426.

De kerkenraad wil uw aanbevelingen **voor uiterlijk 15 februari 2021** ontvangen.

Voor de volledigheid noem ik nog even de gang van zaken bij het doen van aanbevelingen volgens ordinantie 3-6-2:

- a) De gemeente wordt uitgenodigd om per ambt aanbevelingen te doen.
- b) De kerkenraad stelt de kandidatenlijst op per ambt.
- c) De kerkenraad is daarbij gehouden degenen die door ten minste tien stemgerechtigden zijn aanbevolen en verkiesbaar zijn op de kandidatenlijst te plaatsen, behalve indien het gaat om verkiezing van een ambtsdrager met bepaalde opdracht.

Gerard Burger, scribea



## OPROEP!!!!!!!!!!

Beste mensen,

Langs deze weg willen wij een oproep doen. Er zijn de afgelopen periode een aantal contactpersonen gestopt met het werk in de gemeente.

De meeste hebben dat vele jaren gedaan en het is begrijpelijk dat ze er een keer mee stoppen. Met als gevolg dat sommige wijken zonder contactpersonen komen te zitten.

En dat is het laatste wat we willen, zij zijn de ogen en de oren van de gemeente. Heel belangrijk.

Dat betekent dat we op zoek zijn naar nieuwe contactpersonen.

We hebben inmiddels een aantal mensen gebeld maar zonder resultaat, vandaar deze oproep zodat we zoveel mogelijk mensen bereiken.

Wat houdt het werk van een contactpersoon in?

-Je krijgt een aantal adressen in je wijk (geprobeerd wordt bij jou in de buurt)

-Het contact onderhouden in je wijk door af en toe een bezoekje te brengen, Dit kun je naar eigen inzicht invullen. Of een telefoontje te plegen.

-Daarnaast kom je als wijkteam af en toe bij elkaar.

-Het jaarlijks uitje maar dat is afgelopen jaar komen te vervallen.(hopelijk gaat het dit jaar weer door.)

Denk je, dit lijkt me leuk om te doen en heb je wat tijd over, dan kun je je bij onderstaande namen melden.

Voor vragen staan wij jullie graag te woord. Je bent van harte welkom.

Roelfiena van der Werk

(coördinator westerwijken) 0598324121 of

Trieny Vos

(coördinator oosterwijken) 0624845856.

## UIT DE PASTORIE IN VEENDAM

Op de eerste plaats wil ik u ook namens mijn vrouw, Rina veel Heil en Zegen wensen voor het nieuwe jaar 2021.

Er ligt een heel bewogen jaar achter ons. Een virus beheerste en beheerst nog steeds ons hele leven. Toen we vorig jaar in maart in Lock down gingen, bleef het virus op veilige

afstand. Maar sinds de herfst/winter is het virus ook in het Noorden zeer actief.

Door mijn werk in het verpleeghuis ben ik steeds erg alert op hygiëne en alles wat daar mee samenhangt. 1,5 meter, geen handen meer geven, afstand, het is een zware opgave voor iedereen.



Tijdens het rouwbezoek bij de familie Laninga ben ik op 15 december 2020 besmet geraakt. Want 3 dagen later belde de zoon dat vader Laninga positief was getest en ook hij en zijn vrouw waren positief getest. Daarop heb ik mij direct laten testen. Het resultaat was direct duidelijk: positief. Het gevolg was dat ik de uitvaart van mw. Laninga moest overdragen aan mijn collega Jac. van Veen. Vanaf 18 december hebben mijn vrouw en ondergetekende zoveel mogelijk apart in ons huis geleefd. Mijn vrouw verbleef beneden en ik had de bovenverdieping tot mijn beschikking. Maar ondanks deze voorzorgsmaatregelen heb ik haar besmet en hadden we in één keer beide Covid-19, met alle gevolgen van dien. Gelukkig hebben we beide milde klachten gehad en zijn we weer herstellende. Het voelde als een stevige griep, hoesten, verkouden, hoofdpijn, spierpijn, reuk en smaakverlies. De feestdagen hebben we weer samen kunnen beleven, aangezien we nu toch samen besmet waren. De boodschappen hebben vrienden voor ons gedaan en we zijn

duis niks tekortgekomen. Zoals ik al zei zijn we weer in de herstellende fase terecht gekomen en werken we aan onze conditie. Vanaf 11 januari 2021 zal ik langzaam maar zeker mijn werk in de gemeente weer oppakken. Dat zal echter voorlopig zoveel mogelijk vanuit huis gebeuren. Ik hoop dat u daar begrip voor hebt. In de komende weken zal ik gevaccineerd worden en dan wordt het een stuk makkelijker. Gelukkig heeft mijn vrouw net als ik, milde klachten gehad en dat gaat ook de goede kant op. Verder wil ik eenieder bedanken voor de goede wensen die wij hebben mogen ontvangen, via de moderne techniek en de traditionele kaarten. Het heeft ons bijzonder goed gedaan.

Ik wens u allen Gods onmisbare zegen toe!  
Mocht u mij willen spreken.....ik ben bereikbaar op het bekende telefoonnummer en via de mail.

*Percy Kulk*

## STICHTING BROODNODIG



Beste Mensen,  
Nu ik dit schrijf ben ik me bewust dat niet allen die dit lezen hier nog voor de feestdagen aan kunnen toekomen.

Het jaar 2020 zit er bijna op. Er resten ons nog de Kerstdagen en de jaarwisseling. Het is een jaar geweest waarin Corona ons hele bestaan beheerste. Ook voor BroodNodig en haar cliënten had dit gevolgen. De angst om niet besmet te worden met het virus. De angst om niet langer meer geholpen te worden. De angst om middelen te kort te komen om te helpen. Ja, daar hebben we steeds mee te maken gehad. Gelukkig is de hulp niet te kort geschoten en hebben we onze cliënten gewoon kunnen bezoeken. Ook de middelen om te helpen waren gelukkig steeds aanwezig. Zo kunnen we weer terugkijken op een gezegend jaar.

Het afgelopen jaar hebben we veelal online vergaderd, omdat we als bestuur niet bij elkaar mochten komen. Deze vergaderingen werden goed georganiseerd door Henk Bazuin, zodat we allemaal ons woordje konden doen. Ook de verslaglegging daarvan is naar wens verlopen. Toch hopen we heel snel weer als bestuur bij elkaar te kunnen komen.

Voor BroodNodig is de decembermaand toch wel weer een drukke tijd. Als bestuur hebben we besloten dat de cliënten allemaal een kerstpakket zullen ontvangen. Hoe die eruit gaan zien? Dat weten wij nog niet. Dat hangt af van de artikelen voor kerstpakketten die we ontvangen van allen die ons willen sponsoren. Daarnaast hebben wij een financiële reserve om artikelen aan te schaffen. We hopen hiermee voor de cliënten een pakket samen te stellen, zodat ook zij met de feestdagen een feestelijk "buikgevoel" te kunnen hebben. Ook in het nieuwe jaar zullen er mensen zijn die onze hulp broodnodig hebben daarom blijven wij vragen of u uw hulp ook in het nieuwe jaar wilt blijven geven. Nog even voor de zekerheid: Ons bankrekeningnummer is **NL34INGB0004675099 t.n.v. stichting BroodNodig te Hoogezand.**

Allemaal Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar gewenst.

Namens het Bestuur BroodNodig,  
*Wim van der Wiel*  
Azaleastraat 14 te Sappemeer  
0598 399492





## WAT N TIED, WAT N TOUSTAND, WAT N BOUDEL!

Bovenstaande uitroepen – of één van de drie – bijvoorbeeld als reactie op een ingrijpend verhaal of een onverwacht gebeuren, herkennen wij hier in Groningen. Zoals ook de mij onbekende dichter het hierna heeft berijmd in een soort ‘Tomasvaer en Piernel’-vorm:

*P. “Kerel, jong – wat is t een tied;  
niks aans as ellènde  
Zaikte, oorlog – wied en zied;  
wereld lopt op t ènde.  
t Is nog nooit zo’n toustand wèst;  
ik sloap nait, t is n schaande”*  
*T. “Laive stumper – ik sloap bèst  
Mor ik lees gain kraande...!”*

Wij leven in een uitzonderlijke tijd. En wij weten het. Het corona-virus heeft ons in zijn greep. “De grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog”, in de woorden van ‘coronaminister’ Hugo de Jonge. Maatregelen worden genomen om het virus onder controle te krijgen en de zwaar belaste zorginstellingen te ontlasten. We koesteren de tekenen van hoop, de momenten van licht in het duister: in de zoektocht naar een vaccin; in preken van verwachting en vervulling in de dagen van Advent en Kerst. Of – zo u wilt – in het tv-optreden van de bekende acteur Paul Haenen als ‘dominee Gremdaat’. Niet gebonden aan preekroosters of Lukas 2 sprak hij de luisteraar – in welhaast religieuze bewoordingen – moed in met als terugkerende spreuk: *“alles gaat dicht, maar wij zelf blijven open...!”*

### **Thuis voor de buis**

De hoop op betere tijden moge de moed erin houden. Beperkt als wij zijn in onze bewegingen, beknot in onze vrijheden. Predikanten en pastores preken voor lege stoelen en banken... Kerkenraden, kerkrentmeesters, diaconieën e.a. zetten alle zeilen bij om het gemeentelven zo goed mogelijk te organiseren. En ik moet zeggen: wat onze gemeente betreft mogen we niet mopperen en zijn we gedurende het afgelopen jaar via Deurschriften, Kerkvensters of e-berichten goed en regelmatig van besluiten, activiteiten en maatregelen op de hoogte gehouden.

Tot nader order dus geen fysieke samenkomsten met koffie en een praatje. In plaats van de gebruikelijke kerkgang zijn de bijeenkomsten vanuit onze gemakkelijke stoel te volgen. *“Je hoeft er het huis niet voor uit”*, zo melden Kees, Wim, Joke, Suwarda en

Roelfina van een enthousiast Deurschriftteam in een begeleidend schrijven bij de Oudejaarsdienst: *“klik op ..... en je bent er live bij!”* Bovendien kunnen wij, bij twijfel: *“heb ik dat wel goed gehoord, of gezien?”* naderhand via ‘uitzending gemist’ nog even rustig terug luisteren en –kijken ...

### **Als bij een film...**

Voor de organisatie van de online kerkdiensten is het in de beginfase nog wel even wennen. Dat begrijp ik uit een e-brief van ds. Frits Praamsma, geadresseerd aan de dienstdoende ambtsdragers bij de Kerstnachtdienst t.w.: koster Jan Wolthuis, nieuwslezers Hilly Geense en Veronique Zuidema, diaken Rina Zinger en ouderling Goos Stuuat, die mij dit bericht ook toezond. *“Misschien iets voor jou, voor een volgend stukje in Kerkvenster”*, opperde hij. *“Met toestemming van de auteur”*, voegt hij er nog aan toe. In de brief vestigt ds. Praamsma de aandacht op enkele praktische puntjes in verband met het veilig – en voor het thuisfront verstaanbaar gebruik van de microfoon door de afwisselende sprekers. In de laatste zin legt hij nog de vinger bij een *“onzinnigheid”* in de aankondiging van de live-uitzendingen, *“waar naast datum, kerkgebouw en aanvangstijd alleen de voorganger vermeld wordt, alsof die alleen de dienst uitmaakt. Als wij – net als bij een film – aan het eind een aftiteling zouden laten volgen, werd het nog een hele lijst”* ..., zo overpeinst de predikant!

Bij de aanhoudende druk om te weten hoe zo’n lijst er dan ongeveer uit zou kunnen zien, begonnen mijn gedachten enigszins op hol te slaan en een onafzienbare rij van functies en taken trekt aan mijn oog voorbij: productie – regie – camera – beeld – geluid – decor – hoofdrol – verteller – verhaallijn – teksten – illustraties – muziek – koor – apparatuur – montage – financiering – receptie – catering – garderobe – kostuums – make-up. Ik kan er niet meer van maken...

*Bram Blaak.*



## CHR. FANFAREKORPS 'JULIANA': POTGRONDACTIE 2021

Zoals u van ons gewend bent, houden we jaarlijks deze actie. U zult begrijpen dat het voor ons dit jaar nog belangrijker is dan voorgaande jaren, om deze actie te houden. We hebben namelijk naast onze medewerking met de kopergroep tijdens de Paasviering (april jl.), het afgelopen jaar geen enkel optreden meer gehad, en dus ook geen inkomsten! We doen dan ook een dringend beroep op u om ons via deze actie te steunen.

De actie vindt plaats, met in achtneming van alle Coronamaatregelen. Zowel het bestellen, betalen en afleveren van de potgrond kan zonder direct contact plaats vinden.

We verkopen weer zakken met een inhoud van 20 liter.

De kosten: per zak € 3,- en 3 zakken voor € 8,-. Vanaf 4 zakken kosten ze € 2,50 per stuk. (prijzen onder voorbehoud)

U kunt uw bestelling **tot woensdag 24 februari** doorgeven.

Per e-mail: titiasteursma@hotmail.com of telefonisch 0613416520 graag met vermelding van uw adres.

Uw bestelling wordt op **zaterdag 6 maart gratis** bij u thuis bezorgd.

Namens het bestuur,  
*Titia Steursma*

---

## GERAAKT

Hoe kan een gedachte bij je blijven. Het is zeker 15 tot 20 jaar geleden dat ik in de Damkerk een gemeenteavond bijwoonde waarbij de vraag werd gesteld: “Wie of wat is God, welk beeld heb jij hierbij”. Op zich kan dat een aardige discussie opleveren, maar tegelijkertijd kun je je afvragen: ‘Hoe zinnig is zo’n vraag’ of God een hij of een zij is?

Die avond heb ik gedacht dat die vraag totaal niet interessant is of God een hij of een zij is. Het beeld van God groeit met je mee, je hebt als kind een ander beeld dan een volwassene. De stelligheid van de beelden van de schoolplaten maken plaats voor een innerlijk gevoel.

Als God er niet was zouden wij niet over hem spreken. Wie heeft hem verzonnen als Hij er niet is? Waarom is het vermoeden opgekomen dat er zo’n onbegrijpelijk wezen bestaat? Hoe bent u en hoe is de hele wereld tot de veronderstelling gekomen dat er zo’n onbevattelijk wezen bestaat, een almachtig, eeuwig en in al zijn eigenschappen oneindig wezen?

En wat zegt de bijbel in zo’n geval, moet de teksten letterlijk nemen, wanneer zijn die teksten ontstaan, wie heeft ze geschreven en waarom, wie heeft ze geselecteerd en waarom is de ene tekst wel en de andere niet gebruikt? Vragen, veel vragen. Te meer omdat wij in een heel andere tijd leven met andere gebruiken. Zijn de teksten ook gebruikt om de mensen bij

de les te houden, angst in te praten, iets in het vooruitzicht te stellen?

In welke mate is God door de mensen gebruikt / misbruikt, zijn er overtuigingen uitgesproken alsof men God beter kenden dan zichzelf, zij beter wisten wat God zal doen, aan welke kant hij staat. Hier zijn hele oorlogen door ontstaan. Zijn wij niet allemaal kinderen van hem en / of is de één meer dan een ander. Alle aardse grootheid is onbelangrijk. Zelfs het leven is onbelangrijk omdat niemand de betekenis kan doorgronden, nog onbelangrijker is de dood, waarvan geen sterveling de bedoeling kan begrijpen of uitleggen. Te meer omdat er steeds opnieuw leven ontstaat. Velen hebben getracht op deze vragen een antwoord te geven, soms wordt je geraakt door het moment of de omstandigheden. Persoonlijk heb ik vele vragen en antwoorden naast me neergelegd, laat ik rusten.

Tot onlangs, toen zag ik in het programma “De verwondering” een gesprek met ds. M. Haas. Zij sprak over God als de bron, deze woorden kwamen binnen. Door een prachtige beeldspraak waarbij zij ook een paar strofen citeerde uit een Spaans gedicht uit de zestiende eeuw van Johannes van het Kruis. Het gedicht is langer, maar een paar strofen wil ik u niet onthouden.

*Ik weet de bron,  
haar wellen en haar stromen,  
al is het nacht.*



Die eeuwge bron is heimlijk en verzwegen,  
en toch, ik weet haar stroombed wel gelegen,  
al is het nacht.

Haar oorsprong weet ik niet, ze heeft er geene,  
maar 'k weet: wat oorsprong heeft, vloeit uit  
haar henen,  
al is het nacht.

Ik weet dat schoner niets is uit te denken  
en dat zij hemelen en aard wil drenken,  
al is het nacht.

H. Brands



## FELICITATIES

De felicitaties aan onze jarige gemeenteleden vanaf 80 jaar en onze jubilarissen gaan, vergezeld van een bloemengroet van de gemeente, naar:

### februari

4	Mevr. H. Stam - Nieboer	15	Mevr. D. de Haan - Woudstra
7	Mevr. G. Draaisma - Kuipers	17	Dhr. W.M. van de Laar
12	Dhr. R. Jager	17	Mevr. T. Vonk - Hermse
13	Mevr. R. Zwaneveld - Staal	17	Mevr. H. Norder - Huiting
14	Dhr. J.R. Terbijhe	25	Dhr. J. Boersma
14	Dhr. S. Dijkman	27	Mevr. W. Jonker - Martijn

### JUBILEA

#### februari

#### 50 jaar getrouwd

12 Dhr. en Mevr. Oosting - Nijssing



Viert u ook een huwelijksjubileum en staat u er niet bij, dan is uw huwelijksdatum niet bekend bij de ledenadministratie.

Wilt u dit wel bekend maken dan kunt u dit doorgeven aan Mina Dodde, tel. 391760 of per mail:  
[kb@pknhoogezandsappemeer.nl](mailto:kb@pknhoogezandsappemeer.nl)

## WOORD & WEG

voor *inspiratie, informatie en opinie* – januari 2021

Allen opnieuw of alsnog een gelukkig, gezond en hopelijk Covid-19 vrij jaar 2021 toegewenst.

In december gaf ik aan het jammer te vinden dat Woord&Weg met zijn ondertitel *inspiratie, informatie en opinie* geen aandacht besteed had aan het zich al dan niet laten inenten tegen het Covid-19 virus, als dat veilig werd bevonden. Dat is nu gelukkig het geval. Toch zwijgt Woord&Weg er ook nu over, zelfs in de rubriek *dilemma*, waar m.i. heel goed vier verschillende meningen over het zich wel of niet laten inenten hadden kunnen staan. Inmiddels heb ik gevraagd waarom er niets over in staat. “Wel, het blad behandelt alleen zaken, waarover *in de synode* is gesproken. Inenten is geen thema binnen de PKN. Dan komt het ook niet aan bod in Woord&Weg, Mocht het een onderwerp op de synode-agenda

worden, dan verandert dat” aldus de eindredacteur mevrouw Janet van Dijk. Waarvan akte!

Dan nu over het januarinummet (met Diakonia als de andere helft) met zijn thema *Jong in de kerk*.

De directeur van het Dienstencentrum wijst voor *Jong in de kerk* naar de verhalen van vermenigvuldiging: *hoe de Nieuwe Kerk in Utrecht vermenigvuldigde*. Dat is uitgerekend de kerk waarin we onze net geboren dochter Marian hebben laten dopen net voordat we naar hier verhuisden. Ook de kerk waarin wij 56 jaar geleden trouwden.

Misschien waren onze 8 hoge hoeden in de gang tijdens die dienst de voorboden van de krimp van de gemeente in de tweede helft van de vorige eeuw. Want “in de jaren negentig kwamen er nog maar zo’n 40 meestal oudere



bezoekers. Het leek er op dat de Nieuwe Kerk (uit 1910) met 550 zitplaatsen zou moeten worden gesloten. Ds. W. Bouw en zijn vrouw berustten daar niet in. Via een kleine gebedsbeweging en het bezoeken van de jonge mensen groeide de gemeente langzaam tot zo'n 700 of 800 kerkgangers, velen student of afgestudeerd. De overloop werd overgeheveld naar de Wilhelminakerk.

De aantrekkingskracht van deze gemeente zit in een mix van kenmerken die maakt dat veel - vooral jonge - mensen zich aangetrokken voelen. In de Nieuwe Kerk noemen ze dat 'het DNA' van de kerk. Dat ziet er zo uit:

1. Tot eer van God,
2. Jezus centraal
3. Ruimte voor verschil
4. Iedereen telt mee en
5. Ten dienste van stad en omgeving."

In twee bladzijden tekst worden deze 5 punten uitgewerkt. Als ik die op me laat inwerken, dan denk ik dat dit DNA ook voor onze gemeente geldt. Alleen, wij zijn geen studentenstad en groeigemeente; eerder een krimpgemeente.

Het tweede verhaal, *Kerk heeft volop kansen om aan te sluiten bij jongere generatie*, is een interview met Niels Gillebaard, predikant te Heerhugowaard én online-predikant bij MijnKerk.nl. "Dat is het PKN digitale platform, gericht op dertigers en veertigers, *de millennials. De 20 – 40 jarigen*. Dan behoor je tot de eerste generatie die opgroeide met internet en smartphones. In het algemeen heb je het goed voor elkaar. Je bent gewend aan beeldvorming, via sociale media. Tot half maart vorig jaar reisde je moeiteloos en betaalbaar de hele wereld rond. Je was gewend aan een veelkleurig, dynamisch leven. Je bezocht concerten en meerdaagse festivals, met hippe koffiespots en foodtrucks.

Veel beleven en dat laten zien op social media is karakteristiek voor de millennial generatie. Zo ervaren de jongeren een enorme druk om het in de wereld te maken. En daaraan *moet* jij voldoen. Ook met een drukke baan, een zware hypotheek, kinderen, zorg voor ouders.

Te midden van al deze hooggespannen verwachtingen is er de christelijke boodschap dat Gods genade genoeg is. God is er altijd en *jij bent goed zoals je bent*. Zo zijn kerken voor jongeren een veilige, vrije plaats om tot rust te komen. Waar ze elkaar kunnen ontmoeten in een nieuw netwerk".

Mijn vraag blijft: hoe kunnen we de jongeren de weg wijzen naar deze rustplaatsen en nieuwe perspectieven? Welk woord op het schermje brengt de jongere er toe om niet verder te bladeren, maar contact op te nemen met een kerk? Want "Millennials starten bij de eigen ervaring" en "Er liggen volop kansen voor de kerk om vormen te vinden die aansluiten bij de jongere generatie"

Op Aswoensdag 17 februari begint de veertig-dagentijd. Dus doemt ook *The Passion 2021* op. Met als thema *#ikbenervoorjou*. Veel kleinschalige zaken zijn gepland, ook op regionaal niveau. "Om de gesprekken op gang te brengen is er een kort filmpje waarin artiesten uit The Passion vertellen hoe zij er voor anderen willen zijn. Ook nieuw is een uitzending ná The Passion met als titel '*Het verhaal gaat door*'. Deze uitzending op NPO1 laat zien wat er gebeurt met de personages Petrus, Maria en Jezus vanaf het moment dat The Passion op Witte Donderdag (1 april) stopt, op weg naar Pasen. Zie ook [protestantsekerk.nl/pasen](http://protestantsekerk.nl/pasen).

Met dank voor uw aandacht,  
*Jan R. Terbijhe*

