

OVERDENKING

HET BOEK SPREUKEN

In de Bijbel staan allerlei verhalen, verhalen over mannen en gelukkig ook over vrouwen, ook al zijn dat er veel minder. Ze zijn opgetekend in verschillende bijbelboeken. Daarnaast staan er ook liederen (zoals bijvoorbeeld de Psalmen), profetieën en brieven in de Bijbel. Het boek Spreuken neemt daartussen een bijzondere plaats in. Eigenlijk is het een verzamelwerk van heel veel korte uitspraken, of wel spreuken, samen 31 hoofdstukken lang. Deze spreuken zijn bedoeld om mensen kennis, praktische levenswijsheid en moreel besef bij te brengen. Daarom behoort dit boek ook tot de zogenaamde wijsheidsliteratuur.

Veel spreuken uit dit boek worden aan Salomo toegeschreven, omdat gezegd wordt dat deze koning zeer wijs en verstandig was. In werkelijkheid zijn de uitspraken waarschijnlijk afkomstig van dichters uit verschillende landen en tijden.

De spreuken gaan vooral over de omgang van mensen met elkaar, over goede manieren, eerlijkheid, betrouwbaarheid en de juiste levenshouding. Ze bestaan vaak uit twee delen, een positief en een negatief deel. Een paar voorbeelden:

“Wie met wijzen omgaat, wordt zelf wijs, wie met dwazen verkeert, is er ellendig aan toe.”

“De rechtvaardige is beter af dan ieder ander, de goddeloze volgt een dwaalspoor.”

Soms is het precies andersom en staat het negatieve deel vooraan:

“De verlangens van een luiaard worden niet vervuld,

een vlijtig mens wordt rijkelijk gelaafd.”

“Betweters maken ruzie, wie goede raad ter harte neemt, is wijs.”



Maar het gaat in het boek Spreuken natuurlijk niet alleen over mensen, ook God speelt er een rol in.

Een heel bekende spreuk is bijvoorbeeld: “De vrees voor de Heer is het begin van de wijsheid.” Met die vrees wordt niet bedoeld dat we angst moeten hebben voor God, maar wel een diep ontzag voor zijn majesteit. In de Nieuwe Bijbelvertaling is de spreuk daarom als volgt weergegeven: “Het begin van alle kennis is ontzag voor de Heer”.

Ook de vrouw ontbreekt in dit Bijbelboek niet. Er wordt soms in positieve zin, maar soms ook in negatieve zin over haar gesproken. De ene keer wordt ze zelfs Vrouwe Wijsheid genoemd, maar ergens anders Vrouwe Dwaasheid:

“Vrouwe Dwaasheid bazelt maar, door haar domheid heeft ze nergens weet van.”

Gelukkig eindigt Spreuken met een loflied op de sterke vrouw. Misschien is dat dan het ideaalbeeld van een vrouw, zoals dat gezien werd door de man van die dagen, een supervrouw die van alle markten thuis is.

Enkele regels hieruit:

“Een sterke vrouw, wie zal haar vinden?

Ze waakt over haar huishouding, nietsdoen is haar onbekend.

Haar kinderen prijzen haar, haar man bejubelt haar.

Mogen haar daden worden geprezen in de poorten.”

Prachtig, dat er in ieder geval één Bijbelboek is dat eindigt met zo’n positieve blik op de vrouw!

ds. Margreet Hop.



KERKENRAAD

Beste mensen,

Allereerst wil ik u allen een heel mooi en liefdevol jaar toewensen, waarin u hopelijk mag genieten van een goede gezondheid. Er zijn natuurlijk ook zieken in de gemeente, die weten dat ze niet meer beter worden. Voor hen hoop ik dat zij de kracht mogen krijgen om hun ziekte te dragen en dat zij mensen om zich heen weten, die hen tot steun zijn.

De drukke en gezellige decembermaand is weer voorbij. Ik begrijp heel goed dat dat "gezellige" niet voor iedereen geldt. Misschien bent u wel heel erg blij dat het januari is, dat de decembermaand voorbij is omdat die alle glans verloren heeft doordat er iemand zo vreselijk gemist wordt. Maar ik hoop toch dat u van harte het feest van de geboorte van Jezus Christus hebt kunnen vieren. Jezus, de bron van liefde van waaruit wij mogen leven.

We staan aan het begin van een nieuw jaar. Een jaar waarin weer diverse activiteiten gepland staan.

- Op 18 januari gaat de landelijke Actie Kerkbalans van start. Er wordt een beroep gedaan op de contactpersonen, die weer bij u aan de deur komen en u een brief brengen met het verzoek om een financiële bijdrage, zowel voor de kerk als voor de diaconie en ZWO. Uw bijdrage is een belangrijke bron van inkomsten voor het laten reilen en zeilen van onze gemeente. We kunnen niet zonder! Het thema van de Actie Kerkbalans is dit jaar "Geef voor je kerk".(zie blz. 10 en 11)

- In de week van 19 t/m 26 januari vieren wij de gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen. Van maandag t/m vrijdag is er 's avonds om 19.30 een korte gebedsdienst in de verschillende kerken in Hoogezand-Sappemeer. In Kerkvenster van december jl. heeft een overzichtje gestaan wanneer en waar er dienst is en wie er voorgaat.
- Eind maart / begin april worden er weer groothuisbezoeken georganiseerd. Graag willen we dat in huiselijke kring doen. Als u het leuk vindt om mensen bij u thuis te ontvangen, eventueel met een eenvoudige maaltijd of gewoon met een kopje thee of koffie, dan horen wij dat graag van u. Aanmelden kan bij Ria Schipper, tel. 398297 of via e-mail martenria@gmail.com Het thema van de bijeenkomsten zal zijn : "Een goed verhaal".

Sinds het verschijnen van het laatste Kerkvenster is er geen kerkenraadsvergadering meer geweest. Daarover heb ik deze keer dan ook niets te melden.

Ik wens u wijsheid toe bij het bepalen van uw financiële bijdrage want bedenk dat zonder uw bijdrage de kerk niet kan bestaan.

*Rina Zinger
(preses)*

GEMEENTENIEUWS

BEDANKT

De witte cycloam.

Een blad met binnenin de tekening van de Kerstboom. Bloemknopjes naar beneden en dan bij openen fier omhoog! Een plant zó mooi, zó dapper, zó vrolijk. Lijkend op een lichte witte Kerstengel in donkere dagen. Meer blijft er haast niet te wensen over. Heel hartelijk bedankt!

Ina Houwing



Blij verrast waren wij dat we een prachtig bakje, opgemaakt met witte rozen, mochten ontvangen.

We hebben er erg van genoten.

Rien en Tinie Schouwenaar

Geachte kerk ik wou jullie bedanken voor het mooie kerstpakket wat ik mocht ontvangen. Het was heel mooi, dank je wel.

AG Bloupot – Warntjes



Bij deze willen wij u graag bedanken voor het mooie bloemetje dat wij mochten ontvangen voor ons 50 jarig huwelijksjubileum.

*Klaas en Zwaantje Eisinga, Woldweg 97,
9606 PB Kropswolde*

Hiermede wil ik u even hartelijk danken voor de bloemen en de plant met de kerst. Ook namens mijn man, die in het Voor Anker verblijft. Hiermede onze hartelijke dank.

Vriendelijke groeten,
Mw. Thoma

Lieve mensen,
In de afgelopen 8 maanden heb ik weer mogen ervaren hoe waardevol het is om bij de 'kerkelijke gemeenschap' te horen. Uit de vele kaarten, mailtjes, bloemen blijkt dat je dan omringd wordt door mensen die aan je denken en voor je bidden. Dat geeft steun en bemoediging als het moeilijk is.

LANGDURIG BUITENSHUIS VERBLIJVEND

Wanneer u uw naam en adres hier ook vermeld wilt hebben, dit graag doorgeven aan Mina Dodde, tel. 0598-391760.

Dhr. B. Staal,
Dhr. H. Staal,
Mevr. A. van de Laar - Klinkenberg,
Mevr. H. Mertz - Nijborg,
Dhr. L. Bulder,
Mevr. A. Koning - van Calker,
"De Burcht Hoogezand.

Jeannet Snip
Sintmaheerd/De Zijlen,
Tolbert.

BLOEMENGROET

De bloemengroeten van december zijn gegaan naar:
Fam. Edelman
Dhr. G. Roggema
Fam. den Bak
Mevr. H van Veelen
Dhr. K. Koers

Na vele maanden van geduld oefenen was er dan toch een donor voor mij en kon de stamceltransplantatie in november doorgaan. Zoals het nu lijkt is deze geslaagd en ben ik op de goede weg naar herstel, maar pas na 100 dagen kan men met meer zekerheid zeggen of de behandeling afdoende is geweest. Langzaam probeer ik weer aan het 'gewone' leven deel te nemen en conditie op te bouwen. We zijn dankbaar dat het zo goed gaat en willen iedereen die met ons heeft meegeleefd hartelijk bedanken.

Heleen en Wim van Veelen

Het was voor mij een verrassing dat ik na m'n operatie een mooi bloemstukje van de PKN kerk kreeg. Een warm gebaar. Ook namens Trieny hartelijk dank daarvoor.

Groet Geert Roggema

Erwin Jonkman
"Stichting van Boeyenoord",
Assen.

Dhr. J. Top
Maartenshof,
Groningen.



Mevr. G . Berghoef-Kruiter
Mevr. B. Viersen-Spaak
Erna Hogendorf-Anninga
Koertdien Thalen



PASTORALERAAD

Hallo allemaal,
Woensdag 08 januari was de eerste Pastorale Raad vergadering van dit nieuwe jaar.
Hieronder een samenvatting:

Contactpersonen gevraagd:

- Wij hebben een vacature in de buurt van de Sportterreinstraat.
Wilt u/jij samen met ons actief worden dan horen wij dit graag!

Kerstattenties:

- De evaluatie van de kerstattenties wordt door de commissie nog gedaan. Wij hebben het ook besproken en gaan in overleg kijken wat er mogelijk is voor dit jaar wat betreft het afstemmen met het kerkvenster omdat het eind van het jaar altijd een drukke periode is voor iedereen, dus ook voor de contactpersonen.
- Verder kan het soms gebeuren dat een gemeentelid geen attentie gehad heeft, maar hiervoor wel in aanmerking zou komen. Wij proberen dit samen als pastorale raad en in overleg met de contactpersonen altijd weer goed te bekijken en waar nodig aan te passen.

Geslaagd:

- Rond juni/juli zullen er weer geslaagden zijn. Weet u iemand die dit jaar examen moet doen dan horen wij dat graag! U kunt dit doorgeven aan Joke Drent via de PR mail zie onderstaande.

Groothuisbezoek:

- Groothuisbezoek voor komend seizoen hebben wij gepland voor het voorjaar 2020 (eind maart/ begin april). Voor

meer informatie en de uitnodiging met de mogelijkheid voor opgave zie elders in het kerkvenster!

Heeft u vragen, ideeën of wilt u samen met ons actief zijn in onze kerkelijke gemeente dan horen wij dat graag!

Doorgeven pastorale aandachtspunten coördinatoren pastoraat:

- * Trieny Vos trieny@kpnmail.nl
(Oosterwijken = alle adressen ten oosten van de Kerkstraat. Inclusief Kerkstraat).
- * Roelfiena v/d Werk tel. 0598-324121, r.vanderwerk@ziggo.nl (Westerwijken = alle adressen ten westen van de Kerkstraat)

Aanvraag bloemengroet:

- * Woppe Hartman, tel. 390078, roel.hartman@home.nl (Bloemengroet bij dienst in de Ontmoetingskerk)
- * Jenny Brands, tel. 321765, jw.brands5@gmail.com (Bloemengroet bij dienst in de Damkerk)

U kunt bij beide terecht voor het aanvragen van de bloemengroet. Als er een kerkdienst is in de Damkerk dan verzorgt Jenny Brands de bloemengroet en bij de Ontmoetingskerk Woppe Hartman. Onderling vervangen zij elkaar bij vakanties en ziekte.

Voor andere zaken met betrekking tot de Pastorale raad kunt u contact opnemen met de secr. van de pastorale raad. De volgende vergadering hebben wij gepland voor dinsdagavond 24 maart 2020.

Namens de pastorale raad,

Secr. Joke Drent – Halma

Tel. 06 - 30143845

pr@pknhoogezandsappemeer.nl



DIACONIE

Met het collecteren in de zondagse eredienst zamelt de diaconie geld in voor diverse goede doelen.

Een van die doelen is al jaren de kerstcollecte voor "Kinderen in de knel".

Zo ook tijdens de diensten op afgelopen Kerstavond en Kerstmorgen. Dit jaar was de collecteopbrengst voor de allerarmste kinderen in Moldavië.

Kerst in Moldavië

Moldaviërs vieren twee keer Kerst: op 25 december (als de Roemeens-Orthodoxe Kerk Kerst viert) en op 7 en 8 januari (als de Russisch-Orthodoxe Kerk het feest viert). Het Moldavische parlement heeft van beide momenten officiële feestdagen gemaakt. Voor de kinderen die worden opgevangen door Bethania, partnerorganisatie van Kerk in Actie, is Kerst extra bijzonder. Zij voeren een



kerstspel op, met hun ouders als trots publiek. Dat is niet vanzelfsprekend. Door de slechte economische situatie in Moldavië verblijven deze ouders voor het grootste deel van het jaar in het buitenland om geld te verdienen. De kinderen blijven achter. Ze voelen zich vaak eenzaam en verlaten en gaan regelmatig niet naar school. Zijn ouders wel thuis dan is er vaak sprake van alcoholmisbruik. Huiselijk geweld komt veel voor. Kinderdagcentrum Bethania trekt zich het lot van deze kinderen aan. Meteen uit school zijn ze hier welkom. Ze worden geholpen met hun huiswerk, doen spelletjes en krijgen een maaltijd. Als dat nodig is, is er psychosociale hulp. In de zomer, als er geen school is, kunnen de kinderen mee op zomerkamp. In Bethania vinden kinderen een veilige plek en de liefde en vrolijkheid die ze thuis vaak missen.

(*Het bovenstaande stukje heb ik overgenomen uit het decembernummer 2019 van het blad Petrus)

Op de Landelijke Diaconale Dag in november jl. mochten we kennis maken met de directeur van Bethania en konden we kennis nemen van het fantastische werk dat daar verricht wordt. Hopelijk hebben wij met de collecteopbrengst, samen met al die gemeenten die ook voor dit doel gecollecteerd hebben, een heel klein beetje licht kunnen brengen in het leven van deze kinderen. Met het uitdelen van het waxinelichtje op Kerstavond met de tekst "Jullie zijn het licht in de wereld" heeft de diaconie u willen bedanken voor uw bijdrage. Namens de diaconie,

Roelfiena van der Werk

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS



Het voorlaatste Kerkvenster kwam iets te vroeg voor uw secretaris om de deadline te halen. Daarom in dit nummer een weergave van wat op de vergadering van het College van Kerkrentmeesters is besproken op 26 november 2019. Maar eerst iets over Actie Kerkbalans. Die van 2020 staat weer voor de deur en die van 2019 moet worden afgerond. Extra drukke tijden voor de betrokken kerkrentmeesters.

Actie Kerkbalans

Eind 2019 hebben we heel veel werk gehad aan het controleren of de toegezegde bijdragen zouden binnenkomen. Waar we dachten dat het duidelijk was dat er iets mis ging hebben we mensen aangeschreven om hen daar op te attenderen. Een precare aangelegenheid, want als je een fout maakt of iets over het hoofd ziet is daar soms weinig tot geen begrip voor. Wat ook bleek was dat bij invullen van het toezeggingsformulier mensen hadden aangegeven dat het automatische incasso betrof, terwijl het een periodieke overschrijving in eigen opdracht betrof. En dan gaat het echt mis. Zowel het College van Kerkrentmeesters schrijft iets van uw rekening af en u zelf geeft opdracht tot overschrijven. Waar zit het misverstand? Mensen denken dat een periodieke afschrijving via een zelf gegeven opdracht aan de bank – doorgaans met het bankprogramma op de computer – hetzelfde is als automatische incasso. Maar dat is niet zo. Zowel een periodieke overschrijving

als een automatische incasso leidt tot automatische afschrijvingen, maar in het eerste geval regelt u dat zelf en in het tweede geval heeft u ons gemachtigd om dat voor u te regelen. Ook dit hebben we geprobeerd te herstellen door de (verwachte) teveel betaalde bijdrage over 2019 terug te storten. Op het afschrift vindt u dan een vermelding over restitutie. Wat ook veel (onnodig) werk oplevert is dat nog meerdere bankrekeningnummers worden gebruikt voor het overmaken van bijdragen. Zoals al eerder geschreven loopt idealiter vrijwel alles via ons RABO-nummer bij de Stichting Kerkelijk Geldbeheer (actie Kerkbalans, Kerkvenster en Solidariteitskas). Uitzondering is het aanvragen van collectebonnen via het ABN-nummer. Dus aan iedereen die nog via de ING (of zelfs ABN) de bijdrage voor Actie Kerkbalans voldoet het verzoek om in vervolg het bankrekeningnummer NL 89 RABO 0373 7346 03 ten name van CvK Protestantse gemeente te Hoogezand-Sappemeer te gebruiken. Dit nummer is ook te vinden op de een na laatste pagina van Kerkvenster.

Vergadering 26-11-2019

- Gert Vegter is in druk overleg met de gemeente Midden-Groningen over de uitbetaling van toegezegde subsidies voor het onderhoud van de Ontmoetingskerk.
- Onze administrateur Aldert van der Werk zal in 2021 alleen nog de rekening over 2020 opmaken. Jarenlang heeft hij zich



- bemoeid met de financiële administratie, waarvoor we hem zeer erkentelijk zijn. Ook dankbaar zijn we dat Flip Klatter zijn taken wil overnemen.
- Het orgelconcert in de Damkerk is bezocht door ca. 60 personen. De algemene opvatting was 'prachtig', vooral de liederen van Ede Staal werden zeer gewaardeerd.
 - De Protestantse gemeente heeft een nummer van de Kamer van Koophandel toegekend gekregen: KvK-nummer 76402681.
 - De gemeente Midden-Groningen stopt met de blauwe afvalcontainers (inzameling bedrijfsafval). Voor de Damkerk is een grijze container aangevraagd.
 - Voor de voorgenomen kap van de bomen bij de Ontmoetingskerk moet een vergunning worden aangevraagd, omdat

ze per 1-1-2020 zijn opgenomen in de zogenoemde bomenlijst.

- Opnieuw vandalisme bij de ingang van de Vonkzaal: de vernielde lampen bij de fietsenstalling zijn vervangen en ter afschrikking zijn een tweetal camera's opgehangen.
- Het doorlopen van het ARBO-traject blijft moeizaam. Heel veel werk, terwijl er op andere fronten ook veel moet gebeuren.
- In het vorige nummer van Kerkvenster is geschreven over de in rekening te brengen kosten van een herdenkingsdienst. We hebben daar uitvoerig bij stilgestaan.

Tot zover het overzicht. U weet ons hopelijk te vinden in geval van vragen.
Namens het College van Kerkrentmeesters,

Willem Faber

VERBORGEN SCHAT

Tijdens de kerstviering op 18 december 2019 hebben we bovengenoemd onderwerp van vele kanten bekeken. Wat zitten er veel facetten aan.

Wilma Horlings heeft ons aan de hand van een ouderwets geldkistje, een erfenis, dat al heel lang op de zolder staat en waarvan geen sleutel meer te vinden is, laten nadenken over:

- Willen wij eigenlijk wel weten wat er in zit?
- Het weten zou ook een grote teleurstelling kunnen worden (er zit b.v. niets in).
- Maar er kan ook een fortuin inzitten.
- Nu kunnen wij nog dromen over de inhoud, als we het openmaken/openbreken is het gedaan met het dromen.
- Net als in het geloof, willen we alles zeker weten of laten we ruimte voor het onbekende?
- Soms is het beter dat een schat verborgen blijft.



Ook het door Jac. Van Veen vertelde verhaal van Eisik (Izaäk) in Tsjechië laat ons weten dat we vaak ver weg denken te vinden wat in ons eigen leven, zelfs in ons eigen huis, verborgen ligt. Vertrouwen en geloof gaan soms niet samen met alles zeker (willen) weten.

De door Wilma gemaakte prachtige kaart die iedereen heeft mee gekregen, laat ons een verborgen schat zien in een eenzaam huis in een grote vlakte, met de ster erboven die ons de weg wijst.



De a capella zang van het mannenensemble CON FORZA o.l.v. Wiebe de Boer vulde het programma prachtig aan, met liederen in vele talen, ook in het Gronings.

Het was een fijne middag, in een sfeervol versierde zaal, voorzien van goed drinken en eten, dit jaar zelfs uitgebreid met een kroketje!

Ineke Terbijhe-Borgers



INLOOPOCHTEND



Met de dames van de koffieochtend hebben we kerststukjes gemaakt.

Jolanda

MEDITEREN

Ook in het nieuwe jaar gaan we weer mediteren.

Komende periode willen wij een drietal avonden aanbieden om ons te oefenen in stilte. We geven handreikingen bij het mediteren en we gaan samen de stilte in. De avonden duren ongeveer een uur. Bent u nog niet eerder geweest en wilt u toch meedoen: geen probleem. Elke avond kan in principe ook 'los' gevolgd worden. U bent van harte welkom om mee te doen!

We komen samen in zaal 1 van Brandpunt op de volgende data en starten om 20:00 u.:

- 11 februari
- 17 maart
- 21 april

Opgave bij:

Jac. van Veen, tel. 383353

POSTZEGELS EN KAARTEN

Beste mensen, wij gaan stoppen met het inzamelen-uitsplitsen en verkopen van de door U ingeleverde postzegels en kaarten.

De leeftijd gaat een rol spelen en we hebben dit 20 jaar mogen doen. Het zal wennen zijn, want het is dankbaar werk en we waren er wel iedere dag een paar uur mee onder de pannen. De opbrengsten zijn altijd ten volle gegaan naar kinderprojecten in arme landen zoals Roemenië, Moldavië, Armenië, en andere arme streken.

We hebben veel steun gekregen van Filatelistenvereniging Winschoten E.O. waar we lid van zijn en ons koopwaar mochten verkopen.

Maar ook deze clubs hebben te lijden onder een dalende ledental door ouderdom en geen nieuwe aanwas en daardoor minder klandizie voor ons.

Velen van U hebben trouw mee gespaard.

Ook veel kerken in onze omgeving die trouw aanleverden moeten we teleurstellen en dat zijn o.a. Zuidbroek, Wagenborgen, Siddeburen en alle kerken in Hoogezand/Sappemeer.

En zelfs vanuit Engeland via onze oude plaatsgenoot Boswijk en vanuit Apeldoorn door Ellie/Fokko Woldendorp, helaas beiden overleden.

We gaan een uitloop periode aan u voorstellen om ook uw achterban de gelegenheid te geven om orde op zaken te stellen.

U mag tot 1 Maart nog al het verzamelde bij ons inleveren en wij gaan proberen om alles zo veel mogelijk aan de man/vrouw te brengen.

Met dank aan U allen,

Epie en Stoffer Smallenbroek.



GROOTHUISBEZOEKEN: EEN GOED VERHAAL

In de laatste week van maart en de eerste week van april vinden de groothuisbezoeken 2020 plaats. Het thema van de bijeenkomsten sluit

aan op het thema waar we dit seizoen met de Startzondag mee begonnen zijn: een goed verhaal. De groothuisbezoeken bieden een



moose kans elkaar beter te leren kennen en met elkaar in gesprek te komen.

We zouden het fijn vinden als de groothuisbezoeken gewoon in de huiselijke sfeer bij iemand thuisgehouden kunnen worden, die het óf leuk vindt om een (eenvoudige) middag- of avondmaaltijd te bereiden, óf die het fijn vindt om mensen bij de koffie en thee te ontvangen.

Wat gaan we doen? We gaan stilstaan bij een Bijbelverhaal door het op de Ignatiaanse wijze te gaan lezen. Dat betekent dat de betrokkenheid van jou bij de tekst centraal zal staan. Verder willen we kijken wat de Bijbel als boek vol verhalen voor je betekent. Daarna is er ruimte om zelf (levens)verhalen te delen die je inspireren of belangrijk zijn voor je geloof.

U kunt u opgeven voor groothuisbezoek:

Er worden op verschillende momenten van de dag en de week bijeenkomsten gepland. U kunt u opgeven door een van de mogelijkheden in het onderstaande tabelletje aan te geven.

Opgave formulier

Mocht het groothuisbezoek niet bij iemand thuis kunnen, dan ziet u in welke kerk in dat geval de bijeenkomst is. Wilt u aangeven of u het fijn vindt om wel of niet mee te eten? Om enige speelruimte te hebben bij het indelen horen we ook graag uw tweede keuze.

Vind u het leuk om een groothuisbezoek **bij u thuis** te houden? Dan kunt u dit aan ons kenbaar maken.

De groepen bestaan uit plm. 8 à 9 personen.

Graag doorgeven: Naam, adres, tel. nummer, e-mailadres, aantal personen. Wilt u gehaald worden? Wilt u het bij u thuishouden?

Aanmelden bij: Ria Schipper, martenria@gmail.com, of even bellen: tel: 398297

Opgave per formulier in de doos in de hal bij de kerk.

We hopen u te kunnen noteren als deelnemer!

✂-----

dagdeel	maandag 23-mrt	dinsdag 24-mrt	woensdag 25-mrt	donderdag 26-mrt	vrijdag 27-mrt	maandag 30-mrt	dinsdag 31-mrt	woensdag 1-apr	donderdag 2-apr
10:00-12:00				Damkerk voorkamer	Damkerk voorkamer		Damkerk voorkamer		
14:30-16:30		Damkerk voorkamer					Damkerk voorkamer		
20:00-22:00	Brandpunt zaaltje		Brandpunt zaaltje	Brandpunt zaaltje		Brandpunt zaaltje		Brandpunt zaaltje	Brandpunt zaaltje

U kunt uw keuze/voorkeur hierboven omcirkelen. Graag 2 cirkels/keuzes!

Naam: _____

aantal personen: ____

Adres: _____

Tel. Nummer: _____

e-mail: _____

Omcirkel uw volgende keuzes:

Wilt u een bijeenkomst bij u thuishouden (8 à 9 personen)? Ja / Nee

Zo ja: Wilt u mensen ontvangen bij de koffie en thee / bij de maaltijd?

Ik eet wel (indien mogelijk) / niet mee.

Kunt u evt. rijden om een ouder lid op te halen? Ja / Nee

Andere opmerkingen:

LOKAAL LIEDBOEKNIEUWS (42)



Onze eerste medewerking in 2020 is op zondag 2 februari in de Ontmoetingskerk. Op het programma staan dan Lied 514b, Lied 533 en Lied 734. Als vanouds gaan we de week daarvoor, op zondag 26 januari, deze liederen

oefenen (locatie Damkerk). De leiding is in handen van Jeroen Keij. Bent u/ben jij enthousiast geworden? Neem dan contact met ons op via

liedboek@pknhoogezandsappemeer.nl of



0598-325066. Of kom gewoon langs op onze repetitie op 26 januari.

Tot slot vanuit het Liedboek een wens voor dit jaar (en daarna) van Andries Govaart (zie blz. 1335):

Dat je de weg mag gaan die je goed doet,
dat je opstaat wanneer je valt,
dat je mens mag worden in Gods ogen
en die van anderen.

Weet dat de aarde je draagt,
dat je gaat in het licht
en de wind je omgeeft.

Dat je de vruchten van je leven proeft
en gaat in vrede.

Namens de liedboekwerkgroep,
Jan Messchendorp

LIEDEREN – OUD EN NIEUW...

Sinds het nieuwe Liedboek in 2013 verscheen hebben we als gemeente al met heel wat nieuwe liederen daaruit kennis kunnen maken. Vooral bij de wat ingewikkelder melodieën hadden we daarbij af en toe de steun van de Voorzanggroep. Van de liederen die onder leiding van deze groep zijn ingestudeerd bestaat inmiddels een indrukwekkende lijst! Toch, om een lied werkelijk ‘eigen’ te laten worden is één keer zingen vaak niet genoeg. Daarom doen we ingestudeerde liederen af en toe graag in de herhaling, gewoon op eigen kracht, of nogmaals gesteund door de voorzanggroep.

Zo komt de Voorzanggroep zondag 2 februari met ons twee liederen zingen die al eens eerder op het programma stonden: **Lied 514b**, te zingen als antifoon (refrein) bij **Psalm 66** en **Lied 533**. Beide liederen passen goed in de tijd van het jaar: de zondagen tussen Epifanie en Veertigdagentijd.

Daarnaast maken we speciaal op deze zondag kennis met **Lied 734**. In veel kerken wordt dit jaar op de vierde zondag na Epifanie gelezen uit Matteüs 5:1-12, die prachtige en troostvolle woorden van Jezus, die ook wel bekend staan als de Zaligsprekingen. Lied 734 sluit daar helemaal bij aan. Het is een echt Taizélied: een korte regel tekst op een eenvoudige, meditatieve melodie, die telkens weer herhaald wordt. Die herhaling heeft als het goed is twee effecten: (1) je wordt er rustig van, stil van

binnen, zodat je meer openstaat voor God en (2) de woorden die je zingt krijgen de tijd om steeds dieper neer te dalen in je ziel. Taizé ligt in Frankrijk, maar de bezoekers van deze bijzondere plek komen uit alle windstreken. Blader je het liedboekje van Taizé door, dan tref je daarin dan ook liederen in allerlei talen aan: Frans, Engels, Duits, maar ook Nederlands, Noors en Zweeds, tot Russisch en Chinees aan toe! Lied 734 is van origine Italiaans, al bestaat er ook een Engelse, een Poolse en een Portugese versie van. In ons Liedboek staat de oorspronkelijke Italiaanse tekst: *Beati voi poveri, perché vostro è il regno de Dio*, wat betekent: ‘Gelukkig jullie armen, want voor jullie is het koninkrijk van God.’ Dat is de eerste Zaligspreking, maar dan zoals weergegeven in Lucas 6:20. (Italiaans zingen de meesten van ons niet elke dag, maar als je de *ch* in *perché* als een *k* uitspreekt en de *gn* in *regno* als *nj*, dan wijst het zich verder vanzelf.) Om het nog mooier te maken biedt ons Liedboek de mogelijkheid om tijdens het steeds herhalen van dit korte lied de volledige Zaligsprekingen uit Matteüs door een solostem tot klinken te brengen. Dat kan natuurlijk *sprekend*, maar ook zoals ze dat in Taizé dan doen, *zingend*. Of ons dát gaat lukken? We zullen zien!

ds. Frits Praamsma



GEDICHT



Het leven lijkt een boekenkast,
waarin de jaren opgetast,
beschrijven de geschiedenis
van wat ons overkomen is.
Ze staan daar in een lange rij.
Jaargang na jaargang, zij aan zij
en bakenen de tijden af
van levens tussen wieg en graf.

Onwetend tussen kwaad en goed
kwam ons het leven tegemoet.
Was hier het vrolijke vertier,
uitbundigheid en veel plezier.
daar de verbijstering en leed
waar er een leven van ons gleed,
of spijt om wat is misgegaan.
Al dit bepaalde ons bestaan.

Word niet verlamd door wat er daagt
noch door haar zorgen opgejaagd.
Maar blijf op zoek naar Godd'lijk Recht
zoals het Bijbelboek ons zegt.
Leer van de lelie in het veld,
de vogel die door 't luchtruim snelt.
Zij werken, spinnen, oogsten niet
en leven van wat God hen biedt.

S. Dijkman

STICHTING BROODNODIG



Aan het begin van dit nieuwe jaar kunnen we concluderen dat we een goed jaar achter de rug hebben. Dat betekent dat we mensen naar tevredenheid hebben kunnen helpen. Niet alleen met geld maar ook met aandacht of het vervoeren van huisraad enz.

Voor de kerstdagen hebben we ieder gezin/persoon een Kerstpakket kunnen geven. Dankzij de gulle gevers is dat prima gelukt. Daar willen we iedereen hartelijk voor bedanken.

Ook Monique verdient een pluimpje voor het samenstellen ervan. Ze schroomde niet om de plaatselijke middenstand bij langs te gaan om een bijdrage te vragen.

Wat financiën betreft hebben we niet echt krap gezeten in het afgelopen jaar. We hebben een trouwe groep van mensen die steeds maar weer

geregeld geld doneren met daarnaast diverse kerkelijke, maatschappelijke organisaties waar we kleinere of grotere bedragen van ontvangen. Hopen dat het zo doorgaat want dat werkt niet alleen prettig maar geeft ook het gevoel van ondersteuning.

Wil ik nog vermelden dat we een ANBI stichting zijn waardoor giften aftrekbaar zijn van de belasting.

We houden wel de kas graag op peil en daarom hierbij ons banknummer.

NL34INGB0004675099 t.n.v. stichting BroodNodig te Hoogezand.

*Jan Rustenburg
0643422126*

STICHTING SAMEN AAN TAFEL

Januari 2020, een nieuw jaar waarin we toch gewoon weer verder gaan met Samen aan Tafel.

Als u dit leest, hebben we de eerste maaltijden alweer gehad.

En terugkijkend op de maand december waarin we een benefietdiner en kerst met de gasten hebben gehad, kunnen we niet anders zeggen dan dat alles weer goed is verlopen!

Het benefietdiner was weer een mooie avond en door de opbrengst kunnen we weer een tijdje vooruit in het nieuwe jaar.

De kerstavond met de gasten was erg gezellig, met heerlijk eten en samen zingen.

Dan hebben we een nieuwtje, u kunt ons volgen op facebook: SAT

Samen Aan Tafel

en op internet: samenaantafel-hoogezand.nl

Zo kunt u, op die manier, een beetje met ons meeleven.

Natuurlijk blijft financiële steun nodig en welkom.

Ons gironummer: NL 02 INGB 0007 9587 37
t.n.v. Stichting Samen aan Tafel

*Gonnie van der Wiel
Grietje Bijzet*



VOORWOORDEN, OVERDENKINGEN, ENZ....

Maandag 16 september jl. was ik, met mijn broer Jan, weer eens een dagje op Ameland. Op (gehuurde) scooters verplaatsten wij ons langs vanouds bekende adressen als De Zwaan in Hollum, Nobel in Ballum, De Jong in Nes en De Klok in Buren. Voordat u, beste lezer, bij deze opsomming aan een soort 4-kroegentocht van twee oudere heren denkt, voeg ik er haastig aan toe dat wij in 't bijzonder de in 2013 door brand verwoeste – slechts enkele muren bleven staan – monumentale H. Clemenskerk in Nes hebben bezichtigd. 'Als een fenix' is de kerk in de jaren 2016-'17 uit de as herrezen en in een

combinatie van traditie en nieuw elan herbouwd. Wij bewonderden de inrichting, het altaar, de muurschilderingen, de glas-in-lood ramen. Uitnodigend en bovendien gebruiksen energievriendelijk. Totale kosten ruim drie miljoen euro, bijeen vergaard uit fondsen, obligaties en verzekeringen. Want het Rijke Roomsche Leven is ook op Ameland allang voorbij.

Katholieken...

Van de dienstdoende koster die middag, de 80-jarige oud-bakker De Jong te Nes, een gezellige prater, in tong en taal geboren en



getogen Amelander, mochten wij het “augustus-oktober 2019”-nummer van het parochieblad “De Wegwijzer” meenemen. Weer es wat anders, wat zullen “Roomsen” elkaar hebben te vertellen? Mijn beeld van de doorsnee-katholiek is dat van matige kerkgangers en ‘makkelijke’ gelovigen, met humor, niet teveel diepgaand gedoe. Maar als puntje bij paaltje komt? Ik ben gewaarschuwd. Zestig jaar geleden, in 1959, zaten wij als dienstplichtige soldaten op een avond met z’n vieren aan een tafeltje in het Protestants Militair Tehuis en het gesprek kwam op de heiligen-verering(!). Een beetje provocerend vroeg ik aan onze katholieke kameraad wie voor hem nou belangrijker is: Jezus of Maria. “Wat denk je?” reageerde hij, geprikkeld...!

Foarwoa’d...

Gauw terug naar het parochieblad, naar het “pastoraal voorwoord” (*foarwoa’d* op z’n Amelands, ja oefen maar even...) dat pastor Jan van Beek de beminde gelovigen voorlegt. “Geef ons een kleiner geloof”, staat er boven, verwijzend naar de parabel van het mosterdzaadje waarin de discipelen aan Jezus vragen om een groter geloof. In zijn overdenking voert de pastor de spraakmakende Tsjechische priester en theoloog Tomáš Halík ten tonele, die dit Bijbelgedeelte uitlegt als kritiek van Jezus op het verlangen van de leerlingen: je geloof moet juist kleiner worden. “Zalig ben je als je geloof zo klein is geworden als een mosterdzaadje; dat je zoveel dat je nodig had om je zeker te voelen, hebt durven loslaten”. Hij zet zich af tegen “een geloof dat zekerheden verzamelt”. In Kerkvenster van juni 2019 spreekt ds. Jac. van Veen van “vastgebeitelde geloofswaarheden”. Pastor Van Beek vertaalt het met “uitzuiveren van je geloof” en hij besluit: “Wij mensen zoeken zekerheid en vastigheid, maar God is altijd anders dan alles wat wij over God denken of menen te weten”...

Overdenking.

EEN ODE AAN JAN ZWART

Concert met orgel, koor en samenzang

Onder de titel “Ode aan Jan Zwart” vindt vrijdag 28 februari in de Damkerk een concert plaats met orgel, koor- en samenzang. Het geheel staat onder leiding van dirigent/organist Daniel Rouwkema.

In ons eigen Kerkvenster kennen wij, onder de titel “Overdenking”, sinds jaar en dag ook een voorwoord, beurtelings verzorgd door onze vier voorgangers. En de laatste tijd nog opgefrist met een aansprekende foto en daar zijn ze even voor gaan zitten, dat kun je wel zien! Vier pastorale schrijvers in verschillende stijlen en specialisaties over uiteenlopende thema’s, over (kritische) geloofsvragen of historische en actuele onderwerpen of gebeurtenissen in kerk en wereld. Zoals “Eenheid?”, over de week van het gebed, samen met andere kerkgenootschappen (ds. Jac. van Veen, januari 2019). De betekenis van Aswoensdag, begin van de Veertigdagentijd (ds. Margreet Hop, februari 2019), rituelen en symbolen..., lees daarom ook “Matses”, de ongezuurde broden van ds. Frits Praamsma (april 2019). En het verhaal van pastor Percy Kulk “Wat zou jij doen?”, over het stille verzet van zijn vader in de 2^{de} Wereldoorlog (mei 2019). Enzovoort, ja ik licht er maar een paar uit.

Wees bemoedigd!

Ook betreffende “de staat van de gemeente” zij vermeld dat wij maandelijks eveneens uitvoerig en onderhoudend bijgepraat worden door voorzitter Rina Zinger en scriba a.i. Johan Schouwenaar, evenals Willem Faber namens het College van Kerkrentmeesters, het Pastorale Raad-nieuws van Joke Drent-Halma en de wisselende Diaconale rapporteurs. En de verzorger van de rubriek “Woord en Weg”, Jan R. Terbijhe, wiens resumé’s ik, naar zijn wens, “met aandacht” probeer te lezen! Zo ook de samenstellers van Kerkvenster, de mensen van het Deurschrift, de hele ‘schrijvende pers’ en vele anderen: alle goeds allemaal, heb dank, wees gegroet, wees bemoedigd, goa zo deur, staarke d er mit! Je moet er toch altijd weer “even” voor gaan zitten, voor al die verhalen en daarom ook zet ik er nu een punt achter.

Bram Blaak.



motetten en zettingen.

In het Nederlands Muziek Instituut (Den Haag) kreeg hij volledige toegang tot het nalatenschap van Zwart die in 1937 vrij onverwacht te Amsterdam overleed op 59-jarige leeftijd.

'De vocale werken geven een ander beeld van de (kerk)musicus Jan Zwart dan die men veelal van hem heeft als organist' aldus Rouwkema, 'de koorwerken van Zwart getuigen van een serieuze componist die opzoek was naar een eigen idioom (klankwereld) in een veel bewogen tijd, zeker op muzikaal gebied.'

'Bijzonder is te noemen dat de vocale muziek van Zwart zo in de vergetelheid is geraakt juist vooral omdat hij als organist nog steeds geroemd wordt.' Tijdens de 'Ode aan Jan Zwart' zullen er diverse composities ten gehore worden gebracht, enkele daarvan hebben bijgedragen aan de bekendheid van Jan Zwart, maar ook volledig onbekend gebleven composities zullen na bijna 100 jaar opnieuw tot leven worden gewekt.

Ook zal Daniel Rouwkema vertellen over de achtergronden van deze composities en over het leven van deze markante musicus.

Daniel Rouwkema (geb. Smilde, 1974) is verbonden als kerkmusicus aan de Kloosterkerk aan het Lange Voorhout te Den Haag.

Enkele jaren woonde en werkte hij als dirigent en organist in Engeland (Chester) en Noord-Ierland (Belfast) en is vooral bekend geworden

door zijn rol in de Anglicaanse koortraditie, maandelijks verzorgd hij met diverse koren (Groningen, Emmen, Utrecht en Den Haag) meerdere Choral Evensongs op diverse plekken in Nederland.

Afgelopen zomer trad hij met zijn koor Choral Voices (Groningen) met veel succes op in Londen in St. Paul's Cathedral en in Westminster Abbey.

Het koor is, op uitnodiging van deze kathedralen, in de zomer van 2020 wederom in deze monumentale godshuizen te beluisteren.

In 2018 en 2019 was hij met zijn koren te zien en te horen in het Concertgebouw te Amsterdam.

In 2019 nam Canticum Groninghae, het projectkoor van Daniel Rouwkema, een CD op met advent-, en kerstmuziek in de Evangelisch Lutherse Kerk te Den Haag.

Op deze CD staan werken voor koor, orgel en orkest.

Na afloop kan er onder het genot van een hapje en een drankje nog even worden nagepraat en kunt u deze CD, tegen een gereduceerde prijs, aanschaffen.

Het concert begint om 20.00 uur, vanaf 19.30 inloop met koffie/thee en duurt naar verwachting ca. vijf kwartier.

De toegang is gratis, maar uw vrijwillige bijdrage is welkom!

Commissie Bezinning en Ontmoeting

PASSAGE

Passage, christelijk - maatschappelijke vrouwenbeweging.

Doel van de vereniging, is om te werken aan vorming en ontwikkeling op breed terrein.

Ons jaarprogramma bestaat dan ook uit diverse onderwerpen.

Wij hebben als grondslag de overtuiging dat Gods Woord op elk terrein en levensuiting een toetssteen en richtsnoer moet zijn.

De vrouwen van Passage wensen iedereen een heel gezond en gelukkig 2020.

Wij starten het jaar met een nieuwjaarsvisite, dit doen we met een broodmaaltijd op 14 januari. Tijdens dit gezellig samen zijn is er altijd weer heel wat af te praten.

18 Februari hebben wij onze jaarvergadering.

10 Maart komt dhr. J.P. Koers uit Midwolda ons vertellen over Oldamster boerderijen en op 14 april komt mevr. R. Dijk uit Wildervank met het onderwerp: Het vakantiebureau.

In mei sluiten we af met een etentje en na de zomerstop in september hebben wij nog een paar interessante avonden in het verschiet. Door overlijden hebben wij het afgelopen jaar helaas afscheid moeten nemen van twee vrouwen, maar gelukkig mochten wij ook vier nieuwe leden verwelkomen, waar wij heel blij mee zijn.

Passage bestaat nu uit 32 leden, maar er kunnen er altijd meer bij.

Elke tweede dinsdag van de maand komen wij bij elkaar in zalencentrum Brandpunt bij de Ontmoetingskerk te Sappemeer.

De aanvang is 19.45 uur en de kosten zijn € 3.50 voor koffie of thee.

Het zou leuk zijn als wij in het nieuwe jaar nog een paar vrouwen zouden kunnen verwelkomen als lid of als gast.

Voor meer informatie mag u of jij mij bellen of iemand anders van het bestuur.



Ineke Knot tel. 322225
Koertdien Thalen tel. 391615
Ina Zijlema tel. 321790
Anneke de Vries tel. 396073

Graag tot ziens op één van onze avonden.

Tineke Koster tel. 324683

K.C.H.S.

Even een berichtje van ons.
De kerstactie heeft een bedrag van 1550.15 euro opgebracht.
Allen heel erg bedankt, ook de vrijwilligers die hebben meegeholpen.

Nu gaan we ons bezinnen om de oranjemarkt, in afgeslankte vorm, vorm te geven.
Wie heeft er een idee en geef het door....

Ina, Tinus, Pien, Koos en Koertdien.

NIEUWS VAN CHR. FANFAREKORPS 'JULIANA'

POTGRONDACTIE 2020

De potgrondverkoop van het Christelijke Fanfarekorps Juliana gaat weer van start!
Net als in voorgaande jaren verkopen wij zakken met een inhoud van 20 liter.
De kosten: per zak € 3,- en 3 zakken voor € 8,-.
Vanaf 4 zakken kosten ze € 2,50 per stuk.
U kunt uw bestelling **tot woensdag 26 februari** doorgeven.

Per email: titiasteursma@hotmail.com of telefonisch 0613416520
Uw bestelling wordt op **zaterdag 7 maart** gratis bij u thuis bezorgd.
U doet toch ook mee om onze vereniging levend te houden?

Titia Steursma

FELICITATIES

De felicitaties aan onze jarige gemeenteleden vanaf 80 jaar en onze jubilarissen gaan, vergezeld van een bloemengroet van de gemeente, naar:

februari

- | | | | |
|----|-----------------------------|----|---------------------------|
| 4 | Mevr. H. Stam - Nieboer | 17 | Dhr. W.M. van de Laar |
| 12 | Dhr. R. Jager | 17 | Mevr. T. Vonk - Hermse |
| 13 | Mevr. R. Zwaneveld - Staal | 17 | Mevr. H. Norder - Huiting |
| 14 | Dhr. J.R. Terbijhe | 22 | Dhr. A. Postmus |
| 14 | Dhr. S. Dijkman | 27 | Mevr. W. Jonker - Martijn |
| 15 | Mevr. D. de Haan - Woudstra | | |

Viert u ook een huwelijksjubileum en staat u er niet bij, dan is uw huwelijksdatum niet bekend bij de ledenadministratie.

Wilt u dit wel bekend maken dan kunt u dit doorgeven aan Mina Dodde, tel. 391760 of per mail: kb@pknhoogezandsappemeer.nl

JUBILEA

februari

12,5 jaar getrouwd

17 Dhr. Stol en mevr. Stol-Heidekamp

55 jaar getrouwd

19 Dhr. Maarhuis en mevr. Maarhuis-Doornbos

60 jaar getrouwd

6 Dhr. Thoma en mevr. Thoma-Blaauw



WOORD & WEG

voor inspiratie, informatie en opinie [binnen de PKN] – januari 2020

Zoals gebruikelijk leidt de directeur van de landelijke dienstenorganisatie, J. de Groot, het nummer in; nu met *Vernieuwing van de liturgie*

‘Een keer per maand bezoek ik samen met de scriba plaatselijke gemeenten. In Friesland bezochten we gemeenten die een spil vormen voor iedereen in het dorp, gelovig en ongelovig. In Groningen spraken we de mensen achter een diaconaal noodfonds: om huisuitzettingen te voorkomen en om verjaardagstaarten te brengen bij moeders die dat niet kunnen betalen voor hunjarige kinderen. We zagen pioniersplekken en hoorden over het bloeiende jeugdwerk op Urk. Allemaal vindplaatsen van geloof, hoop en liefde, waar de mensen zich thuis voelen, waar mensen samenkomen ‘geroepen door hun Heer’. Een beeld dat me erg bemoedigt. Net als het gegeven dat we op al die plekken in grote verscheidenheid samenkomen, maar samen de Protestantse Kerk vormen. Dat gegeven krijgt vorm in de nieuwe rubriek *De Kerkstraat*.

Het nummer besteedt veel aandacht aan de eredienst in verschillende gemeenten. De vier reacties in het Dilemma maken duidelijk dat vernieuwing van de eredienst nodig is; ook al gaat dat niet zonder slag of stoot.

Wat ook duidelijk wordt in dit nummer: de eredienst brengt mensen bij elkaar. En zo voel ik dat gelukkig ook op zondag in mijn eigen gemeente. ‘[en u en ik toch ook hier? JRT].

Verslag wordt gedaan van het zoeken in samenspraak met de gemeenteleden van de protestantse gemeente Oegstgeest naar nieuwe wegen in de liturgie. Een gemeente met een relatief klein aantal kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Een gemeente die toegankelijk wil zijn voor een brede doelgroep [dat klinkt bekend, JRT]. “Als we kunnen bereiken dat mensen uit verschillende tradities zich allemaal thuis kunnen voelen in onze vieringen, hebben we een prachtige slag geslagen. De bewegingen op het gebied van de liturgie hebben niet geleid tot opzeggingen van het lidmaatschap. De meeste gemeenteleden begrijpen heel goed dat er ruimte (nodig) is voor vernieuwing.

In de nieuwe rubriek *Kerkstraat* wordt de grootste vreugde en het grootste verdriet van een gemeente gepeild. Hervormd *Wapenveld*

met 1450 leden en 2 predikanten bij het spits af. Haar grootste vreugde is dat de verschillende generaties elkaar nu eerder tegen komen. Het grootste verdriet is dat de gemeente kleiner wordt, ook al omdat het dorp met 6.000 inwoners niet wordt uitgebreid. De scriba van de generale synode, ds. R. de Reuver vindt in zijn column de vraag van Kerkstraat nogal wat: *een gooi naar de ziel. Besef dan dat wij zelf de ziel zijn.*

Het Dilemma gaat dus over “*Vernieuwing van de eredienst, is dat nou nodig?*” Ja zegt de voorzitter van de stichting Eredienst creatief. Hij vindt het kwalijk als de liturgie in een draaiboek is gegoten van “zo doen we dat hier”. [Ben ik blij dat ik de gastvoorgangers mag schrijven ‘zo zijn we het gewend, maar u mag er van afwijken, JRT]. Ja zegt een van de twee predikanten in IJsselstein, want vernieuwing houdt nooit op; wel gebruikt haar collega om de veertien dagen de klassieke liturgie. Ook de predikant van Erica zegt er ja op. “Ook al is vernieuwing niet altijd een verbetering; soms verlies je er wat mee. Maar je doet het om de diversiteit recht te doen.” Neem er de tijd voor vindt de predikante van Oostzaan. Kortom, *in liturgie zit al de oproep om te vernieuwen.*

Ook JOP neemt de kerkdienst onder de loep. Onder **Zinnig** staat een commentaar van de emeritus pastoor Paul Becaus op het bidden van het *Onze Vader*:

“Zeg niet: ‘Vader’ als je geen kind kunt zijn.
Zeg niet: ‘Onze’, als je slechts aan jezelf denkt.
Zeg niet: ‘hemel’ als je slechts aardse zaken verlangt en zeg niet: ‘uw naam worde geheiligd’ als je voortdurend je eigen eer zoekt.

Zeg niet: ‘uw rijk kome’ als je hoopt er zelf beter van te worden en zeg niet: ‘uw wil geschiede’ als je geen tegenslag kunt verdragen.

Bid niet om het brood van vandaag als je niet voor de armen wilt opkomen.

Bid niet om vergeving van schulden als je in wrok leeft met familie of bureu.

Bid niet om een leven zonder beproeving als je geregeld zelf het kwaad opzoekt.

Bid niet om een leven zonder kwaad als je niet doet wat goed is.

Zeg niet: ‘Amen’ en ‘Zo zij het’ als je dit gebed niet ter harte neemt.

Met dank voor uw aandacht, *Jan R. Terbijhe*



ACTIVITEITENAGENDA

De aangegeven activiteiten zijn georganiseerd vanuit eigen gemeente of zijn voor u opgemerkt en interessant bevonden om te delen.

Suggesties/aanvullingen of opmerkingen naar bezinningontmoeting@pknhoogezandsappemeer.nl



JANUARI 2020

29 januari INLOOPOCHTEND van 10.00 tot 11.30 uur in het Damkerkcomplex voor een ontspannen samenzijn. Contactpersoon: Klara Darwinkel



FEBRUARI 2020

5 februari INLOOPOCHTEND van 10.00 tot 11.30 uur in het Damkerkcomplex voor een ontspannen samenzijn. Contactpersoon: Klara Darwinkel



6 februari 20.00 – 22.00 uur de Bron; Lezing over Johnny Cash, zijn geloof en hoe dit in de muziek terug komt. Door Anton Verbeek, em. Predikant.
(Geen entree of opgave nodig. Einthovenstraat 28 Assen)

9 februari 16.30 uur. De Bron; Kerkdienst met muziek van Johnny Cash in de Bron predikant ds. Peter van de Peppel (Einthovenstraat 28 Assen)

12 februari INLOOPOCHTEND van 10.00 tot 11.30 uur in het Damkerkcomplex voor een **19 februari** ontspannen samenzijn.



26 februari Contactpersoon: Klara Darwinkel

28 februari 20.00 uur Damkerk; Concert o.l.v. Daniel Rouwkema; 'ODE AAN JAN ZWART' (Bezinning & Ontmoeting, geen opgave nodig, vrijwillige bijdrage gevraagd.)

28 februari SAMEN AAN TAFEL DAMKERK gaat er weer gekookt worden. Iedereen, dus jong en oud, is welkom vanaf 17.30 uur in de Vonkzaal. De kosten bedragen € 3,-- Opgave bij:

Bertha Naaijer tel: 323550

Janny Pietersen tel: 320360

Jenny Brands tel: 321765

of via satkookgroep@pknhoogezandsappemeer.nl



MAART 2020

18 maart 25 maart en 1 april 20.00 tot 22.00 uur; drieluik van lezingen; 'Een leven in verzet'. theoloog DIETRICH BONHOEFFER is 75 jaar geleden geëxecuteerd vanwege zijn rol in het Duitse verzet. De lezingen gaan over zijn gelovige inzet, visie op de kerk en zijn persoonlijkheid. Ontmoetingshuis, oude rijksweg 2 Vries, opgave via bert.altena@hetnet.nl

LAAT ALLES BIJ U IN
LIEFDE GEBEUREN.
1 KORINTHE 16:14

DAGELIJKSEBROODKRUIMELS

