

OVERDENKING

ORA ET LABORA

In het Leerhuis behandelen we dit seizoen het Onze Vader. Begin deze maand bespraken we de vierde bede: 'Geef ons heden ons dagelijks brood'. Iets van die bespreking en van de gedachten die daarna door mijn hoofd bleven spelen, wil ik hier graag met u delen.

'Geef ons heden ons dagelijks brood.' Is dat niet wat vreemd: dat wij iets aan God vragen, waar we zelf voor moeten en kunnen zorgen? Bovendien: als we er *niet* om vragen, is het er óók. Elke dag weer te koop bij bakker of supermarkt. Of we bakken het zelf. Welke rol speelt God daarbij?

Ja, wij leven in een welvarend land. Maar er zijn nog altijd gebieden waar het dagelijks brood – of de dagelijkse portie rijst – een stuk minder vanzelfsprekend is. En dan moet ik weer denken aan mijn vader, die de gewoonte had na zijn laatste boterham alle kruimels die nog op zijn bord lagen zorgvuldig bij elkaar te vegen en op te eten. Een gewoonte, opgedaan in de hongervinter van 1944-'45 en nooit meer kwijtgeraakt.

Nee, het dagelijks brood komt niet vanzelf. We zijn voor ons voedsel afhankelijk van zon en regen, vruchtbare grond en gezonde gewassen. Toch, als mensen honger lijden is dat – zeker in onze moderne wereld – heel vaak niet het gevolg van zulke omstandigheden, maar van menselijk falen: van oorlog bijvoorbeeld, of ongebreideld winstbejag.

'Geef *ons* heden *ons* dagelijks brood...' Dat woordje 'ons' slaat niet alleen op ons eigen kleine groepje, de hele mensheid is er in inbegrepen. Zo confronteert deze bede ons elke keer weer met onze medeverantwoordelijkheid voor een vreedzame en rechtvaardige wereld. Maar is die last ons niet te zwaar?

Bij het nadenken over die vraag vond ik steun in de bekende benedictijnse stelregel *Ora et labora*. Dat is Latijn voor: 'Bid en werk'.

Bidden is meer dan het uitspreken van onze verlangens. Bidden is ook en vooral dat wij ons leven laten beschijnen door Gods licht. En dan in dat licht onze ware prioriteiten gaan zien: wat is echt belangrijk, waar komt het op aan in het leven? En wat zijn maar bijzaken? We kunnen onze verantwoordelijkheid niet zomaar op God afschuiven. 'Geef *gij* hun te eten!' zegt Jezus in de aanloop naar de wonderbare spijziging (Matteüs 14:16 e.a.).

Dat vraagt Hij ook van ons: dat wij de wereld helpen aan het hoognodige brood: de mensen in Syrië het brood van de vrede, de generaties die na ons komen het brood van een bewoonbare wereld, en ga zo maar door. En als wij dan tegenwerpen dat ons dat allemaal te groot en te veel en te zwaar is, worden wij toch niet van onze verantwoordelijkheid ontslagen. Want Jezus vraagt ons, wat wij dan wél te bieden hebben, hoe weinig het misschien ook is. En om daar iets mee te doen, hoe zinloos dat misschien ook lijkt.

Zo komen wij vanuit het *ora* als vanzelf bij het *labora*. Maar dat is gelukkig niet het hele verhaal. Het weinige dat zij hebben – vijf broden en twee vissen – leggen de leerlingen in de handen van Jezus. In het vertrouwen dat Hij er wel raad mee weet. Zo mogen ook wij, in alle eenvoud, aan de slag met die paar dingen die wij wél kunnen doen, in het vertrouwen dat God ze gebruiken kan. Om ze vervolgens, na ze gedaan te hebben, opnieuw bij Hem te brengen, in ons gebed.

Ora et labora. In het Latijn rijmt dat, in het Nederlands niet. Maar persoonlijk hoor ik er nóg iets in dat bij vertaling verloren gaat: *labora* eindigt op *ora*. Na het bidden komt het werken, maar na het werken opnieuw het bidden: *Ora et lab-ora*. En dat hebben we hard nodig, om niet te blijven hangen in de gevoelens van mislukking en vergeefsheid die zo vaak met ons streven naar een betere wereld samengaan.

Laten we doen wat we kunnen: met minder blijven we onder de maat, met meer grijpen we boven onze macht. Ergens tussen moedeloos fatalisme en overspannen fanatisme slingert zich de weg van het geloof: een weg van gebed naar actie, van actie naar gebed.

ds. Frits Praamsma



KERKENRAAD

Beste mensen

De afgelopen weken zijn de contactpersonen weer op pad geweest voor de actie Kerkbalans. Ieder jaar weer een hele klus! Een oprecht dankjewel is hier zeker op zijn plaats. Ieder ingeschreven gemeentelid is bezocht. Op het antwoordformulier kon u aangeven wat de kerk u waard is. Het is nog te vroeg om te kunnen melden wat de actie opgeleverd heeft. U wordt hier zeker van op de hoogte gehouden.

Van 19 t/m 26 januari is de gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen gehouden. De organisatie mocht zich verheugen in een nog ieder jaar groeiend aantal deelnemers. Positief om te zien dat er steeds meer behoefte is aan toenadering tussen de verschillende kerken. De stuurgroep KIU (kerk in uitvoering) heeft inmiddels een website in het leven geroepen, **kerkpleinhs.nl**.

Binnen onze gemeente houden enkele mensen zich bezig met het leefbaar houden van onze wereld, de zg. milieuproblematiek, en zij onderzoeken wat wij als gemeente daar aan kunnen bijdragen. Het begrip “Groene Kerk” krijgt steeds meer vorm in het land. Er zijn al kerken die met trots het bordje met “Groene Kerk” op hun kerkmuur bevestigd hebben. Ook wij willen bekijken wat hier ter plaatse mogelijk is. Er is al contact gelegd met de andere kerken in Hoogezand-Sappemeer. Samen staan we sterk en kunnen op die manier misschien meer bereiken.

Op 3 februari is de kerkenraad weer bij elkaar geweest. Enkele punten zal ik er hier voor u uitlichten.

- Zoals u al op het deurschrift hebt kunnen lezen zijn er enkele data vastgesteld voor het groothuisbezoek. Het thema is “Een goed verhaal”. Als u deel wilt nemen kunt u zich melden via de mail bij Ria Schipper martenria@gmail.com. Ook kunt u haar bellen, tel. 398297.
- De begrotingen voor 2020 van zowel het college van kerkrentmeesters als van het college van diakenen zijn goedgekeurd. Er zijn geen bezwaren binnen gekomen.
- Op **23 april 2020** staat een gemeenteavond gepland. Noteert u deze datum alvast.

Naar aanleiding van een vraag op een gemeenteavond is er door de kerkenraad nagedacht over het gezamenlijk herdenken van de overledenen in onze gemeente. De mogelijkheden en onmogelijkheden zijn naast elkaar gezet. Het resultaat van deze beraadslaging zal gepresenteerd worden op de gemeenteavond van 23 april.

- De kerkendag van de Ring Groningen, die onze gemeente dit jaar moet organiseren, is vastgesteld op **zaterdag 24 oktober 2020**.
- Er wordt al weer druk gewerkt aan de organisatie van de startzondag in september a.s. De werkgroep kan nog enige versterking gebruiken. Iets voor u?

Tot zover de mededelingen vanuit de kerkenraad.

Op de dag dat dit Kerkvenster verschijnt begint de veertigdagentijd, ook wel vastentijd genoemd. De tijd waarin we toelevan naar Pasen. Soms is het goed om onszelf eens de vraag te stellen of en op welke manier wij ook kunnen vasten. Dit kan op verschillende manieren. Niet alleen door niet te snoepen, maar bijvoorbeeld ook door de telefoon eens wat vaker weg te leggen of geen wijntje bij het eten te drinken. Alleen al het feit om daar eens bewust bij stil te staan kan verhelderend werken. De diaconie heeft ook dit jaar weer veertigdagentijdkalenders beschikbaar gesteld. Hopelijk heeft u er ook een en helpt het u misschien om u aan de hand van deze kalender te bezinnen over wat deze tijd voor u betekent. Een goede bezinningstijd toegewenst.

Rina Zinger (preses)



GEMEENTENIEUWS

BEDANKT

Hartelijke dank voor het mooie bloemstuk en de bemoedigde woorden.
Het heeft me goed gedaan.

Met vriendelijke groet,
Janny Pietersen

Hiermee willen we allen hartelijk bedanken voor de bloemen van de kerk, en de vele telefoontjes en kaarten, die we mochten ontvangen tijdens mijn ziekte en daarna, dat heeft ons erg goed gedaan zoveel medeleven ook namens mijn vrouw.
Een hartelijke groet van

Geert en Dicky de Haan

Hierbij wil ik jullie graag bedanken voor de kerstattentie.
De witte cyklaam doet het nog heel goed .

Jaap Mulder

Voor de vele kaarten, die ik tijdens mijn ziekte heb ontvangen waarin zoveel lieve opbeurende woorden en wensen voor beterschap, wil ik iedereen heel hartelijk bedanken.
Ook het prachtige bloemstukje dat ik namens de kerkgemeenschap kreeg was ik erg blij mee. Na drie maanden ben ik weer thuis en hoop dat ik binnenkort de diensten weer kan bijwonen.
Ook de heer Mulder die me zo trouw de cd brengt mijn oprechte dank!
Zo kan ik toch nog de diensten horen en dat geeft mij een warm gevoel.

Annelies Slagter

LANGDURIG BUITENSHUIS VERBLIJVEND

Wanneer u uw naam en adres hier ook vermeld wilt hebben, dit graag doorgeven aan Mina Dodde, tel. 0598-391760.

Dhr. B. Staal,
Dhr. H. Staal,
Mevr. A. van de Laar - Klinkenberg,
Mevr. H. Mertz - Nijborg,
Dhr. L. Bulder,
Mevr. A. Koning - van Calker,
"De Burcht Hoogezand.

Lieve gemeenteleden,
Graag bedanken we velen van u voor de mondelinge en schriftelijke gelukwensen, de bloemen en de grote orchidee ter gelegenheid van ons 55 jarig huwelijk. Dit 'omzien naar elkaar' heeft ons erg goed gedaan.

Jan en Ineke Terbijhe - Borgers

Lieve mensen
Op 21 januari ben ik zo ongelukkig met de fiets gevallen dat ik in het ziekenhuis belandde en geopereerd moest worden. Gelukkig mocht ik na 2 dagen weer naar mijn eigen huis, maar dat zou niet gekund hebben zonder de hulp van heel veel lieve mensen. In ieder geval tot 12 maart zit ik nog in het gips, waardoor ik niet erg mobiel ben.



Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor de vele bezoeken, kaarten en telefoontjes die ik mocht ontvangen en voor het prachtige bloemstukje uit de kerk.

Het doet me heel erg goed te mogen ervaren wat het betekent deel uit te mogen maken van deze kerkelijke gemeente.
Bedankt!

Rina Zinger

Jeannet Snip
Sintmaheerd/De Zijlen,
Tolbert.

Erwin Jonkman
"Stichting van Boeyenoord",
Assen.



Dhr. J. Top
Maartenshof,
Groningen.



BLOEMENGROET

De bloemengroeten van januari zijn gegaan naar:

Mevr. J. Pietersen
Mevr. A. Slagter
Mevr. A. Hartlief
Mevr. S. Tiersma
Dhr. A. Spreen Brouwer
Dhr. J. de Wolf

Mevr. N. Polling
Dhr. J. Geusebroek
Dhr. en mevr. De Haan - Woudstra
Mevr. A. Wicherts - Geelhoed
Mevr. E. Rook
Mevr. A. Splinter- Meyer

De bloemengroeten van februari zijn gegaan naar:

Mevr. A. Blouwpot
Mevr. R. Zinger
Fam. Veldhuis

Mevr. T. v/d Ploeg
Mevr. J. Wattimury
Dhr. J. Jansen

PASTORALE RAAD

Hallo allemaal,
Wij hebben nog geen Pastorale Raad vergadering weer gehad, deze staat gepland in maart.

Hieronder nog een paar aandachtspunten:

Oproep, wie doet er dit jaar eindexamen?

- Kent u, ken jij iemand die in mei eindexamen doet? Zoon of dochter, buurman- of vrouw, kleinkind of vriend(in) van je kinderen? Geef zijn of haar naam dan door aan de PR!

Dit kan doorgegeven worden aan Joke Drent via de PR mail zie onderaan.

Groothuisbezoek:

- Groothuisbezoek voor komend seizoen hebben wij gepland voor het voorjaar 2020 (eind maart/ begin april). Voor meer informatie en opgave kunt u bellen of mailen met Ria Schipper: martenria@gmail.com 0598 - 398297

Heeft u vragen, ideeën of wilt u samen met ons actief zijn in onze kerkelijke gemeente dan horen wij dat graag!

Doorgeven pastorale aandachtspunten coördinatoren pastoraat:

* Trieny Vos tel. 06-24845856, trieny@kpnmail.nl (Oosterwijken = alle adressen ten oosten van de Kerkstraat. Inclusief Kerkstraat).

* Roelfiena v/d werk tel. 0598-324121, r.vanderwerk@ziggo.nl (Westerwijken = alle adressen ten westen van de Kerkstraat)

Aanvraag bloemengroet:

* Woppe Hartman, tel. 390078, roel.hartman@home.nl (Bloemengroet bij dienst in de Ontmoetingskerk)
* Jenny Brands, tel. 321765, jw.brands5@gmail.com (Bloemengroet bij dienst in de Damkerk)

U kunt bij beide terecht voor het aanvragen van de bloemengroet. Als er een kerkdienst is in de Damkerk dan verzorgt Jenny Brands de bloemengroet en bij de Ontmoetingskerk Woppe Hartman. Onderling vervangen zij elkaar bij vakanties en ziekte.

Voor andere zaken met betrekking tot de Pastorale raad kunt u contact opnemen met de secr. van de pastorale raad. De volgende vergadering hebben wij gepland voor dinsdagavond 24 maart 2020.

Namens de pastorale raad,

Secr. Joke Drent – Halma

Tel. 06 - 30143845

pr@pknhoogezandsappemeer.nl



DIACONIE

STEUN AAN GEVANGENEN EN HUN FAMILIE

Meer dan een kwart van de gevangenen valt na vrijlating terug in de criminaliteit. Dit alleen al onderstreept het grote belang van de christelijke roeping om te zien naar gevangenen en hun familie. Dankzij uw steun kan Gevangenzorg Nederland handen en voeten geven aan die opdracht.

Onze 650 vrijwilligers bieden gevangenen een luisterend oor en denken mee in praktische

problemen. Maar Gevangenzorg Nederland doet meer. Vrijwilligers praten bijvoorbeeld met de gevangenen over de gevolgen van de criminaliteit. Dat doen ze tijdens de zogeheten SOS Cursus. Die cursus biedt gevangenen de mogelijkheid om te werken aan herstel voor zichzelf en van hun (familie)relaties. Ze werken tijdens die cursus aan een terugkeer in

‘KIJKT U NAAR ERWIN OM?’

Kapper Erwin oogt gespierd en verzorgd. Hij had een goedlopend bedrijf, maar raakte thuisloos en gedetineerd. De gepensioneerde Cor straalt vriendelijke degelijkheid uit. Wat brengt deze op het oog zo verschillende mannen bij elkaar?

Cor is bezoekvrijwilliger bij Gevangenzorg Nederland. Hij bezocht Erwin regelmatig in de gevangenis. Om hem een luisterend oor te bieden en mee te denken in hoe Erwin zijn leven na detentie weer op de rit kon krijgen. Nu Erwin weer op vrije voeten is, blijft Cor hem opzoeken.

Het contact met Cor is voor Erwin enorm belangrijk. ‘Ik was echt iedereen kwijt, ik had

IETS BETEKENEN VOOR DE GEVANGEN MEDEMEMENS

Gevangenzorg Nederland is een christelijke vrijwilligersorganisatie met ruim 650 vrijwilligers die op bezoek gaan bij gevangenen, tbs-gestelden en hun familieleden. Op deze manier proberen zij iets voor hun gevangen medemens te betekenen. De vrijwilligers bieden een luisterend oor, stellen vragen en proberen iemand verder te helpen door morele en praktische ondersteuning te bieden. Ook als iemand vrij komt, blijft de vrijwilliger betrokken.

geloof in herstel

de samenleving, zonder criminaliteit.

Ook familieleden van gevangenen mogen op aandacht en bezoek rekenen. Voor de kinderen van gevangenen is er het Kindercadeauprogramma. Hierbij kunnen gevangenen een cadeau bij hun jarige kind laten bezorgen door een vrijwilliger. Al deze programma's zijn er op gericht om een brug te slaan tussen gevangenen en de maatschappij. Dankzij uw financiële bijdrage kunnen deze programma's doorgang vinden. Wilt u geïnspireerd worden door verhalen over gevangenen die veranderen? Vraag dan onze nieuwsbrief aan via gevangenzorg.nl of stuur een e-mail naar: info@gevangenzorg.nl. Kijk ook eens op onze facebookpagina.

niks meer. Nu is Cor er voor mij.’ Wat beweegt Cor om Erwin te bezoeken? In de Bijbel vindt hij de motivatie om naar zijn naaste om te zien. Wat doet u met de Bijbelse opdracht uit Mattheüs 25 om naar gevangenen om te zien?

Gevangenzorg Nederland is een christelijke vrijwilligersorganisatie voor gevangenen, tbs-gestelden en hun familieleden. Wilt u geïnspireerd worden door verhalen over gevangenen die veranderen? Vraag dan onze nieuwsbrief aan via gevangenzorg.nl of stuur een e-mail naar: info@gevangenzorg.nl. Kijk ook eens op onze facebookpagina.

Als organisatie geloven we in herstel. Ieder mens krijgt een nieuwe kans! In Mattheüs 25 lezen we dat gevangenen bezoeken een Bijbelse opdracht is. Ook een gevangene, iemand die we misschien het liefst zo veel mogelijk mijden, is onze naaste. Naast een straf die door de rechter is opgelegd, mag er vanuit christelijk oogpunt ook een handreiking aan hen worden gedaan. Om hulp te kunnen blijven bieden zijn structurele financiële middelen hard nodig. Temeer daar Gevangenzorg Nederland



beperkt subsidie krijgt en sterk afhankelijk is van financiële steun vanuit kerken, particulieren en bedrijven. Daarom zijn we blij met uw steun! Bent u benieuwd naar verhalen van gevangenen die hun leven veranderen?

Vraag dan onze nieuwsbrief aan via gevangenezorg.nl of stuur een e-mail naar: info@gevangenezorg.nl. Kijk ook eens op onze facebookpagina.

Hannie Keizer

WEEK VAN GEBED VOOR DE EENHEID

ZIJ WAREN BUITENGEWOON VRIENDELIJK VOOR ONS

Als mede-deelnemer aan de in Hoogezand-Sappemeer gehouden 'Week van Gebed voor de eenheid' in een vijftal kerken werd mij gevraagd daarover iets te schrijven voor Kerkvenster.

Het thema was de aan de kop van dit artikel aangehaalde tekst uit Handelingen 28 vers 2. Het schip waar Paulus als medegevangene op transport naar Rome reist, lijdt schipbreuk voor de kust van Malta en allen komen daar veilig aan land en worden er buitengewoon gastvrij ontvangen. Tot zover het verhaal op zich.

Wij (mijn vrouw en ik) vonden alle vijf avonden fijn en zinvol, waar we wel aan toevoegen dat we het ook aangenaam vonden de zaterdagavond niet weer op pad te moeten, maar dat terzijde. En zo gaf feitelijk de kerkelijke gescheidenheid de kans om eens op een andere locatie te kerken en te proeven hoe het daar toeging. Het meest trof me de dienst en de sfeer in de RK-parochiekerk. In mijn jeugd een kerk waar je als orthodox hervormde met een boog om heen ging en in onze kring haar geloofsuitingen werden afgekraakt. (*De ruim vierhonderd jaar oude uitdrukkingen als 'verloochening en vervloekte afgoderij' spreken voor zich.*) Nu zat je daar met die akelige woorden uit het verleden nog min of meer in het geheugen in die weidse gewijde gotische ruimte met knielkussens half beneden je, een reusachtig crucifix schuin boven je en een uitbundig altaar recht voor je. Overdonderd a.h.w. door de van alle kanten op je afkomende symboliek. De Rijke Roomse Traditie ten voeten uit. Niets mis mee toch? Als een aperte tegenhanger dan de kerk van de Baptistengemeente Hoogezand-West. Intiem,

klein, kerkzaal zakelijk functioneel en daarom minder intimiderend maar wel vol levendig gedruis. En als uitschieter daar dan nog een begeleidende praiseband met jeugdige zangeressen waar het elan van afspatte. En dit alles steeds afgesloten met het elkaar treffen bij de koffie, waarbij soms bekende gezichten van vorig jaar opdoken of kennis gemaakt werd met volslagen onbekenden.

Maar het belangrijkste was toch wel het besef dat wij als deelnemers afkomstig uit een achttal diverse kerken, samen als een eenheid konden bidden. Dit ondanks onderlinge verschillen of opvattingen.

Tenslotte nog over het thema van deze week: 'Zij waren **buitengewoon** vriendelijk voor ons.' Het houdt ons een spiegel voor en geeft misschien stof tot nadenken. Paulus is onderweg naar Rome om daar **zijn recht** bij de keizer te zoeken. Schipbreukliedend wordt hij buitengewoon vriendelijk door de Maltezers opgenomen. In deze tijd zien we weer schipbreukelingen op Malta en andere middellandse zeelanden stranden. Asielzoekers, vluchtelingen maar ook gelukzoekers onderweg naar Europa om daar, zo vinden ze, **hun recht** op een menswaardiger bestaan geldend te kunnen maken. Een reusachtig probleem waar de politiek zich geen raad mee weet.

Zou het ooit nog eens zo zijn dat in de verre toekomst geschreven zal worden: 'En Europa was **buitengewoon** vriendelijk voor ons...'

S. Dijkman

STICHTING BROODNODIG

Beste Mensen,
Voor mij is het weer de beurt om een stukje te schrijven over het wel en wee van BroodNodig.

U weet het nog wel, de Stichting BroodNodig houdt zich bezig met hulp aan mensen die niet met eigen middelen in onderhoud kunnen voorzien.



De hulp die wij geven bestaat veelal uit levensmiddelen waarvoor onze cliënten juist aan inkomen te kort komen. Dit kan variëren in van een compleet boodschappenpakket tot het stukje vlees bij de maaltijd.

Wij werken eraan om onze cliënten wekelijks te bezoeken en bij zo'n bezoek komen ook de levensomstandigheden ter sprake. Dit gaat dikwijls over gezondheid, eenzaamheid, enz. Omdat wij niet de kennis hebben om alle problemen die de cliënten hebben het hoofd te kunnen bieden, zijn wij blij met de samenwerking met anderen, Humanitas, Stichting Present, S.a.T., enz. waarnaar wij de mensen kunnen doorverwijzen. De 40-dagentijd, de tijd waarin de

lijdensweken worden herdacht, ligt voor ons. Bijzonder is dat één van de kerken zich een doel heeft gesteld om deze tijd te gebruiken om met de gemeente in deze tijd van bezinning een actie te houden t.b.v. Stichting BroodNodig. Zij willen houdbare producten inzamelen, die wij weer uit mogen delen aan de gezinnen. Met dit initiatief zijn wij erg blij.

En u weet het Uw financiële ondersteuning blijft BroodNodig. Uw bijdrage zien wij graag tegemoet op bank rekening nummer **NL34INGB0004675099 t.n.v. stichting BroodNodig te Hoogezand.**

Namens de Stichting BroodNodig,
Wim van der Wiel

BIJZONDERE BEGRAAFPLAATSEN H.S. E.O.

NIEUW AFVALBELEID

Helaas ziet de Stichting Bijzondere Begraafplaatsen Hoogezand-Sappemeer e.o. zich genoodzaakt m.i.v. 1 januari 2020 een ander afvalbeleid te hanteren.

Vanwege de hoge kosten voor het afvoeren van afval worden de containers van de begraafplaatsen verwijderd.

U wordt vriendelijk verzocht in het vervolg

zelf alle overbodig geworden bloemen, bloemstukjes, -bakjes en verpakkingen weer mee te nemen.

Het betreft de begraafplaatsen: Kropswolde, Kielwindeweer, Wolfsbarge, Hoogezand, Sappemeer-kerk en Sappemeer-Oost.

Joke Post

K.C.H.S.

DE ORANJE MARKT

Wij gaan in afgeslankte vorm verder met de verkoop van bloemen, boeken, Cd's, Dvd's, Elpees, singeltjes, oliebollen, kniepertjes, Het Bord, handwerkspullen en de zelfgemaakte kaarten.

Als u nog boeken, Cd's, Dvd's en platen hebt die u kwijt wilt kunt u dat brengen op **MAANDAG 2 MAART EN MAANDAG 6 APRIL VAN 13 TOT 14 UUR** in de schuur achter de kerk waar Koos en Tinus klaar staan



om het in ontvangst te nemen.

Van de opbrengst van de kerstactie worden de bomen flink gesnoeid bij de kerk

Ze mogen niet gerooid worden. En een aandeel voor het vernieuwen van de zinken dak en toren.

I. Zomerma

FELICITATIES

De felicitaties aan onze jarige gemeenteleden vanaf 80 jaar en onze jubilarissen gaan, vergezeld van een bloemengroet van de gemeente, naar:

maart

2 Mevr. B. Reinders - ten Have
4 Dhr. H. van Dam
5 Mevr. W. van Dijk - de Gries
11 Mevr. W. van Tholen - Blaak

14 Dhr. D. Noordhoek
15 Dhr. K. Dikken
16 Mevr. T. Duiker - Akkerman
18 Mevr. J.D. de Ruiter



20 Mevr. H.H. Faber - Wolterman
21 Dhr. W. Geense
21 Mevr. F.A. Huizing - Blaauw
22 Mevr. H. Noordhuis - Zuidema
24 Dhr. A. van den Bosch
24 Dhr. T. Zijlstra

24 Dhr. J. Hogendorf
26 Mevr. T. Jansma - Antonides
27 Dhr. H. Mertz
29 Mevr. J. Niezen - Steenhuis
31 Mevr. P.D. v Dompseleer - Biersteker

JUBILEA

Viert u ook een huwelijksjubileum en staat u er niet bij, dan is uw huwelijksdatum niet bekend bij de ledenadministratie.

Wilt u dit wel bekend maken dan kunt u dit doorgeven aan Mina Dodde, tel. 391760 of per mail: kb@pknhoogezandsappemeer.nl

maart

12,5 jaar getrouwd

21 Dhr. en mevr. Heslinga - Kaija

65 jaar getrouwd

11 Dhr. en mevr. Jonker - Martijn

50 jaar getrouwd

31 Dhr. en mevr. de Jong - Schlichtmann

WOORD & WEG

voor inspiratie, informatie en opinie [binnen de PKN] – februari 2020

De nummers van Woord & Weg en *Diakonia* gaan over de *Kerk voor het dorp* en de *kleine diaconie*.

Kees Posthumus interviewde ds. Wim Beekman over zijn werk als classispredikant in Friesland met als titel “*toekomst van de dorpskerk*”. “Natuurlijk de tijd is voorbij dat iedereen bij de kerk hoorde. Maar de kerk heeft wel oog voor iedereen en iedereen in het dorp heeft oog voor de kerk. Soms wordt de Actie Kerkbalans huis aan huis bezorgd, omdat ook niet-leden willen bijdragen aan het voortbestaan van de kerk.

Tijdens mijn rondgang langs Friese gemeenten hoorde ik veel over wat goed ging. Maar ook over twee grote problemen: de middengroep verdwijnt uit de kerk inclusief hun kinderen. En, hoe vind je ambtsdragers voor langere tijd?

Nieuwe generaties maken andere keuzes dan vroeger. Geen levenslang abonnement op de kerk, per keer kiezen waar je behoefte aan hebt. Dat doen ze ook bij de vakbond en de sportclub. De oplossingen staan nog in de kinderschoenen. We moeten er achter komen

wat relevant is voor de generatie die we missen. In elk geval is een *persoonlijke relatie* nodig. Maar misschien zijn we als kerken te introvert geworden.

De kerk is in het dorp om te blijven. Zeker wanneer je als kerk betekenis hebt voor de samenleving en bijdraagt aan de sociale samenhang. Als iemand overlijdt die geen lid is van de kerk, is er toch vaak een uitvaart in de kerk en leidt de predikant de bijeenkomst. Niet al te kerkelijk, maar toch. [Denkend aan de uitleg van de kerkrentmeesters in december over de kosten van uitvaartdiensten in de Ontmoetingskerk, hoop ik dat de actie kerkbalans in het Friese dorp zoveel opbrengt of dat de plaatselijke gemeente zo rijk is, dat na de uitvaart van zo'n buitenkerkelijke geen onverwachte rekening komt. JRT]

Uit het antwoord van de projectleider Dorpskerkenbeweging Jacobine Gelderloos op de ‘vraag van deze maand’ is “hoe kunnen we kerk zijn voor het hele dorp?”, pik ik alleen maar het belang van een rouwcentrum in een kerkgebouw als er geen andere gelegenheid is. Verder verwijs ik naar het interview met haar over dit onderwerp op protestantsekerk.nl/dorpskerken.

Kerk zijn voor het gehele dorp wordt o.a. geïllustreerd met een verhaal over de jaarlijkse de *high tea* in 's Heer Abtskerke. Iets om zelf te lezen. Ik verklap alleen dat het idee begonnen is met een prachtig Mosa theeservies en de vraag: wat doen we er mee?, toen het eenmaal voor een prikkie kon worden gekocht.



In Diakonia wordt ingegaan op de toenemende taken van de diakenen door o.a. de burgerlijke gemeenten die sinds de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) vaker naar de kerken kijkt. Terwijl het aanbod om diaken te worden of te blijven afneemt. Hervorm zo nodig de kerkelijke structuur door net als bij de kerkrentmeesters het aantal ambtsdragers tot een minimum te beperken en veel (lidmaat-)vrijwilligers aan te trekken. Ga hierop dieper in door het lezen van “*Van moedeloos naar vindingrijk*”.

Zoals wij elke woensdagmorgen in de Damkerk Inloepochtend hebben, meldt Diakonia dat in Gasselternijveen dorpsgenoten driemaal in de week bijeen komen in ‘*De Huiskamer*’ van een multicultureel centrum. Dat wordt draaiende gehouden door een coöperatie. En na de koffie is er een gezamenlijke maaltijd. En de gehele tijd: een luisterend oor. Een Judith van den Berg geeft aan het “*de vreemdelingen herbergen*” in het AZC in Utrecht met o.a. Syrische vluchtelingen een eigen vorm, omdat *voor haken en breien geen woorden nodig zijn*. Zij hadden in het kale zaaltje van het AZC niets te doen: net uitgedroogde plantjes. Mevr. Van den Berg nam als vrijwilligster brei- en haaknaalden mee. “Ze grepen naar de wol en de breipennen en begonnen iets te maken. Eindelijk hadden ze wat omhanden. Ze vergaten even hun

verdriet en gingen mooie dingen maken. Inmiddels is men er vier jaar verder en gaat men als stichting “Van Hagar tot Ruth” verder: een beginnende ‘sociale onderneming’, wat betekent dat er mensen met afstand tot de arbeidsmarkt mogen werken om zo hun kansen op een baan te vergroten. Er komen ook mannen; zij hadden in hun thuisland een atelier of werkten in een familiebedrijf. Zie ook vanhtotr.nl.

Als dit nummer van Kerkvenster uitkomt, begint de veertigdagentijd. De PKN maakte voor de tijd tot Pasen de kalender ‘*Sta op!*’ Te bestellen voor € 1/stuk via protestantsekerk.nl/webwinkel of gratis via petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijd kalender.

De kalender verwijst elke dag naar een stukje bijbeltekst, geeft een regel of tien toelichting/uitleg en stelt een vraag, zoals “Bent u zelf niet eenzaam? Wat zou u dan kunnen doen voor mensen die wel eenzaam zijn?”

De scriba van de generale synode gaat in zijn column ook in op “Sta op!” o.a. met “Jezus rekent met het plaatsvervangende geloof van de vier vrienden van de verlamde man, die op zichzelf nooit bij Jezus had kunnen komen en die wellicht nooit zou zijn genezen.”

Met dank voor uw aandacht,
Jan R. Terbijhe

ACTIVITEITENAGENDA

De aangegeven activiteiten zijn georganiseerd vanuit eigen gemeente of zijn voor u opgemerkt en interessant bevonden om te delen.
Suggesties/aanvullingen of opmerkingen naar bezinningontmoeting@pknhoogezandsappemeer.nl



FEBRUARI

28 februari 20.00 uur Damkerk; Concert o.l.v. Daniel Rouwkema; ‘ODE AAN JAN ZWART’ (Bezinning & Ontmoeting, geen opgave nodig, vrijwillige bijdrage gevraagd.)

MAART

4 maart INLOPOCHTEND van 10.00 tot 11.30 uur in het Damkerkcomplex voor een ontspannen samenzijn. Contactpersoon: Klara Darwinkel

8 maart 15.00 uur KREUZWEG – Schilderijen en muziek bij de kruiswegstaties. Kirsti Apajalahti, viool; Jan Marten de Vries, piano; Ruth Taylor en Auke de Vries, beeld. Witte Kerkje, Jachtlaan 11 Haren (toegang vrij, collecte bij de uitgang)

10 maart PASSAGE Chr. maatschappelijke vrouwenbeweging. Dhr. J.P. Koers, Midwolda
Onderwerp: Oldambster boerderijen

Belangstellenden zijn van harte welkom. Bent u geïnteresseerd? Bel dan PR-vrouw: T.G Koster-Bijsterveld, tel. 324683

Passage
christelijk maatschappelijke
vrouwenbeweging



11 maart INLOOPOCHTEND van 10.00 tot 11.30 uur in het Damkerkcomplex voor een ontspannen samenzijn. Contactpersoon: Klara Darwinkel 

17 maart 20.00 uur MEDITATIE. Brandpunt, zaal 1. Opgave bij ds. Jac van Veen

18 maart INLOOPOCHTEND van 10.00 tot 11.30 uur in het Damkerkcomplex voor een ontspannen samenzijn. Contactpersoon: Klara Darwinkel 

18 maart 25 maart en 1 april 20.00 tot 22.00 uur; drieluik van lezingen; 'Een leven in verzet'. theoloog DIETRICH BONHOEFFER is 75 jaar geleden geëxecuteerd vanwege zijn rol in het Duitse verzet. De lezingen gaan over zijn gelovige inzet, visie op de kerk en zijn persoonlijkheid.

Ontmoetingshuis, oude rijksweg 2 Vries, opgave via bert.altena@hetnet.nl

25 maart INLOOPOCHTEND van 10.00 tot 11.30 uur in het Damkerkcomplex voor een ontspannen samenzijn. Contactpersoon: Klara Darwinkel 

APRIL

1 april INLOOPOCHTEND van 10.00 tot 11.30 uur in het Damkerkcomplex voor een ontspannen samenzijn. Contactpersoon: Klara Darwinkel 

3 april SAMEN AAN TAFEL DAMKERK gaat er weer gekookt worden. Iedereen, dus jong en oud, is welkom vanaf 17.30 uur in de Vonkzaal. De kosten bedragen € 3,-- Opgave bij:

Bertha Naaijer tel: 323550 Janny Pietersen tel: 320360

Jenny Brands tel: 321765 of via satkookgroep@pknhoogezandsappemeer.nl



ODE AAN JAN ZWART

Concert met orgel, koor- en samenzang
o.l.v. Daniel Rouwkema

Damkerk Hoogezand – vrijdag 28 februari – 20.00 uur

vanaf 19.30 uur inloop met koffie/thee

Van het vocale werk van de bekende en destijds zeer geliefde organist en koordirigent Jan Zwart (geb. 1877) heeft organist/dirigent Daniel Rouwkema de afgelopen vier jaar een intensieve studie gemaakt. Daarbij ontdekte hij diverse tot nu toe onbekend gebleven cantates, motetten en zettingen van de in 1937 vrij onverwacht overleden componist.

'De vocale werken geven een ander beeld van de (kerk)musicus Jan Zwart dan wat men veelal van hem heeft als organist' aldus Rouwkema. 'De koorwerken van Zwart getuigen van een serieuze componist die op zoek was naar een eigen idioom (klankwereld) in een veelbewogen tijd. Bijzonder is daarbij dat de vocale muziek van Zwart zo in de vergetelheid is geraakt, terwijl hij als organist nog steeds geroemd wordt.'

In deze 'Ode aan Jan Zwart' zullen diverse composities ten gehore worden gebracht. Enkele daarvan hebben bijgedragen aan de bekendheid van Jan Zwart, maar ook volledig onbekend gebleven werk zal na bijna 100 jaar opnieuw tot leven worden gewekt! Ook zal

Rouwkema vertellen over de achtergronden van deze composities en over het leven van de componist.

Daniel Rouwkema (geb. Smilde, 1974) is als kerkmusicus verbonden aan de Kloosterkerk in Den Haag. Enkele jaren woonde en werkte hij als dirigent en organist in Engeland (Chester) en Noord-Ierland (Belfast). Rouwkema is vooral bekend geworden door zijn rol in de Anglicaanse koortraditie. Maandelijks verzorgt hij met diverse koren meerdere Choral Evensongs op diverse plekken in Nederland. Afgelopen zomer trad hij met zijn koor Choral Voices (Groningen) met veel succes op in Londen in St. Paul's Cathedral en Westminster Abbey. In 2018 en 2019 was hij met zijn koren te zien en te horen in het Concertgebouw te Amsterdam.

Het concert duurt tot ongeveer 21.15 uur. Daarna kan er onder het genot van een hapje en een drankje nog even worden nagepraat en is er – tegen gereduceerde prijs – een mooie CD verkrijgbaar.



Toegang gratis, vrijwillige bijdrage welkom!

*Dit concert wordt aangeboden door de Commissie Bezinning en Ontmoeting
van de Protestantse gemeente Hoogezand-Sappemeer*

GEDICHT

Houd je  gevuld
met het goede nieuws
van het evangelie, zodat
zelfs tijdens verdrukking
of tegenspoed, de vrede
van God je  zal bewaken
en ervoor zal zorgen dat
je Zijn overwinnende
kracht ziet.

zie Joh 16:33 | DagelijkseBroodkrumels.nl

