

OVERDENKING

WAT ZOU JIJ DOEN?

Mijn vader was 15 jaar toen de WO II uitbrak. Een jongen in de bloei van zijn leven. Hij woonde in Medemblik, in Noord Holland. Zijn vader was verpleger in het ziekenhuis. Tot die tijd had hij een onbezorgde jeugd. Na de middelbare school zou hij gaan studeren. Maar daar kwam het niet van. Vanaf zijn 16^e levensjaar moest hij onderduiken. De Duitsers waren op zoek naar mensen die konden werken. Wat heeft mijn vader gedaan? Hij is ondergedoken bij familie. Eerst in Vroomshoop en daarna in Assen. Hij verzette zich tegen het gedwongen werken voor de Nazi's.

Uiteindelijk is hij in het voorjaar van 1944 opgepakt en op transport gezet naar Berlijn. De stad lag in puin. De zware bombardementen waren zichtbaar geworden. Mijn vader moest puinruimen. Hij had geen keuze! Vaak genoeg heeft hij zich verzet tegen de gedwongen arbeid.

Dat kwam hem soms duur te staan. Eenzame opsluiting en honger als gevolg. Maar de drang om te overleven was sterk. Hij probeerde ervan te maken wat er van te maken was. Maar zeker niet ten koste van de ander. Hij vertelde mij over de beschietingen. De angsten die hij heeft moeten doorstaan. De verschrikkingen van de oorlog. De vele ontmoetingen met mede gevangenen.

Maar ook met de Duitse bezetter. Wat mij zeker is bijgebleven, zijn de verhalen over de slechte en de goede Duitsers. Met veel respect sprak hij over die mensen. Menigmaal is hij door het oog van de naald gekropen. De dood voor ogen. Met telkens weer de vraag: Wat moet ik nu doen?

Meewerken met de Duitsers? Hij koos om zich in het stille verzet in te zetten voor zijn mede gevangenen. Hij leerde te delen om te overleven. Op die manier bleven ze in leven en probeerden ze het beste er van te maken. Door de verschrikkingen die hij zag, groeide het verzet in hem.

Hij wilde weer naar huis. Inmiddels was hij een jonge man van 20 jaar geworden. Gelukkig sterk genoeg om de arbeid aan te kunnen. Van Berlijn, naar Polen, om vervolgens in Rusland uit te komen. Hij ging spaarzaam om met zijn krachten. Uiteindelijk is hij gevlucht. Hij kon niet langer "werken" voor de Nazi's.

Hij vluchtte door zich in een trein te verbergen. Hij leefde van weinig of niets.



Maar hield zich vast aan zijn geloof. Dat gaf hem de kracht om te overleven.

Uiteindelijk kwam hij per trein aan in Nederland.

Kort daarna werd Nederland bevrijd. Door de geallieerden.

Ik vroeg mij vaker af: Wat zou ik gedaan hebben?

In de gesprekken die ik met hem voerde, spraken we openhartig over die situatie. Hij vroeg mij:

Wat zou jij gedaan hebben in mijn plaats? Zou ik mij ook hebben verzet? Zou ik ook zijn ondergedoken?

Wat ik van mijn vader heb geleerd is: om je te verzetten tegen onrecht. Om op te komen voor de ander en ook voor je zelf. Maar zeker voor de zwakkeren in de samenleving. Verzet! Mijn boodschap voor iedereen, en speciaal voor de jeugd: Wat zou jij doen? Kom in verzet voor een rechtvaardige wereld! Mijn ouders leerden mij hun beleving van vrijheid, en om vrijheid te respecteren. Want beiden hadden zij afschuwelijke ervaringen met leven in onvrijheid. Mijn moeder heeft angstige jaren in een Jappenkamp doorgebracht en is er door getekend. Daarom vind ik het zo bijzonder, dat zij allebei, net als velen met hen gelukkig, niet in rancunes terugzagen. Of haat hebben ontwikkeld ten opzichte van bepaalde groepen. Nee, zij leerden ons dat we vrijheid moeten koesteren. Dat we zorgvuldig met vrijheid moeten omgaan, vrijheid die velen niet hebben, of lange tijd niet hebben gekend. We moeten dus niemand uitsluiten. Geen groepen in de samenleving in hokjes plaatsen. Vrijheid beperk je niet, maar geef je door. Met veel bewondering heb ik van hen geleerd, dat vrijheid niet inhoudt, dat je alles maar mag en kunt zeggen. Heel actueel vandaag de dag. Dat er grenzen zijn, juist omdat vrijheid een kostbaar goed is en je telkens weer af te vragen: Wat zou ik doen? Wat wordt er van mij verwacht? Wat zou jij doen?

God bless you!

Percy Kulk



KERKENRAAD

Beste mensen,

De veertig dagen op weg naar Pasen liggen alweer achter ons. Op de zondag voor Pasen, Palmzondag, herdachten we de intocht van Jezus in Jeruzalem. Traditiegetrouw maakten de kinderen van de kindernevendienst op deze zondag een Palmpassenstok. Er was hard gewerkt, dus waren er ook stokken over, die weggegeven werden aan een willekeurige kerkganger. Een prachtig gebaar. Daarna begon de Stille Week, waarin we op Witte Donderdag het laatste avondmaal van Jezus met zijn discipelen herdachten, op Goede Vrijdag de kruisiging van Jezus en op Stille Zaterdag de ontdekking van het lege graf door de vrouwen. De week mondde uit in een bijzonder goed bezochte dienst op Eerste Paasdag, waarin we het feest van de opstanding van Jezus Christus vierden. Door de hele kerk heen waren eieren verstopt, die de kinderen mochten gaan zoeken. Met een beetje hulp van de kerkgangers is dat prima gelukt. Bij het verlaten van de kerk werden er eitjes uitgedeeld, teken van nieuw leven.

Nu gaan we aftellen naar Hemelvaart en tien dagen later mogen we het Pinksterfeest vieren. Allemaal hoogtepunten in het kerkelijk jaar.

Ondertussen is op 11 april de eerste gemeenteavond van dit jaar geweest, waarover elders in dit Kerkvenster een uitgebreid verslag te vinden is en ook is er op 15 april gewoon vergaderd. De belangrijkste zaken die op de kerkenraadsvergadering besproken zijn zet ik hieronder voor u op een rijtje.

- Er is iemand gevonden om voorlopig bij de kerkenraadsvergaderingen te gaan notuleren. Hier zijn we uiteraard heel erg blij mee.
- Aangezien het christelijk mannenkoor Prins Alexander per 1 januari 2020 ophoudt te bestaan, zouden zij het fijn vinden om nog eens in een dienst te mogen zingen. Dit gaat gebeuren in een bijzondere dienst op 6 oktober a.s.
- De commissie Bezinning en Ontmoeting organiseert zaterdag 25 mei a.s. een excursie naar het Organeum in Weener, net over de grens met Duitsland. Ook kunt u dan genieten van een orgelconcert.
- De startzondagcommissie heeft een begin gemaakt met de voorbereidingen. Het

thema dit jaar is “Een goed verhaal”. De commissie kan nog versterking gebruiken.

- Op zondag 16 juni, na de dienst, is er een spelletjescafé voor jong en oud. Afsluitend wordt er soep met broodjes geserveerd. Dit wordt geregeld door de Jeugdraad.
- Ook dit jaar organiseert de Jeugdraad weer de seizoensafsluiting op zaterdag 6 juli met een barbecue. Alle gemeenteleden en vrijwilligers worden hiervoor van harte uitgenodigd. U kunt deze datum alvast in uw agenda noteren. De kerkenraad is verheugd dat de Jeugdraad dit weer wil organiseren.
- Op Paasmorgen is voor de eerste keer de kaars voor de kindernevendienst, die in de kerk blijft staan, aangestoken. De standaard met ledverlichting gaat mee naar de ruimte waar de kindernevendienst gehouden wordt. Dit gaat in beide kerken op deze manier gebeuren.
- Op de gemeenteavond heeft Frits duidelijk gemaakt wat het ambt van scriba inhoudt. U als gemeente kon namen aandragen van mensen, waarvan u dacht dat ze geschikt zouden zijn. Hier is zeker gehoor aangegeven. De kerkenraad is erg blij met dit meedenken vanuit de gemeente. Nu is het aan het moderamen om mensen te gaan benaderen. We hopen dan ook dat we binnenkort bekend kunnen maken dat we een nieuwe scriba gevonden hebben.
- De jaarrekening van de kerkrentmeesters is voorlopig goedgekeurd. Deze ligt t/m 15 mei ter inzage (zie de berichtgeving hierover elders in dit Kerkvenster).
- Exacte cijfers van de actie kerkbalans zijn nog niet te geven, maar het is inmiddels wel duidelijk dat er zo'n € 20.000,- minder toegezegd is dan vorig jaar.
- De kerkrentmeester die zich bezig gaat houden met veiligheidszorg is, in samenspraak met alle kosters, begonnen met het schrijven van een BHV- en ontruimingsplan voor beide kerken.

Tot zover de mededelingen. Het is al met al toch nog een heel verhaal geworden.

Het volgende gedicht van Moeder Teresa kwam ik tegen en wil ik u graag meegeven. Misschien iets om over na te denken en op u in te laten werken.



De vrucht van stilte

De vrucht van stilte is het gebed,
De vrucht van het gebed is geloof,
De vrucht van het geloof is liefde,

De vrucht van liefde is dienstbaarheid,
De vrucht van dienstbaarheid is vrede.

*Rina Zinger
(preses)*



GEMEENTENIEUWS

BEDANKT

- Hartelijk dank aan alle mensen die ons een kaart hebben gestuurd en voor de bloemen uit de kerk.

Ik ben nu weer thuis en mijn man is nu in Maartenshof in Groningen.

Mevr. K. Top - Koster

- Hartelijk dank voor de kaarten, goede wensen en een bloemstuk uit de kerk die ik mocht ontvangen na mijn knieoperatie. Het heeft me goed gedaan.

Jetty Maring

STUIVERPOT

Beste spaarders,
Er is weer heel veel stuivers en kleingeld gespaard voor brood en medicijnen voor oude en zieke mensen in Roemenië. Ik kreeg zelfs een fles vol met stuivers.

LANGDURIG BUITENSHUIS VERBLIJVEND

Wanneer u uw naam en adres hier ook vermeld wilt hebben, dit graag doorgeven aan Mina Dodde, tel. 0598-391760.

Dhr. B. Staal,
Dhr. H. Staal,
Mevr. A. van de Laar - Klinkenberg,
Mevr. H. Mertz - Nijborg,
Dhr. L. Bulder,
"De Burcht", Hoogezand.

Mevr. H. Pastoor
Verpleeghuis Vliethoven,
Delfzijl.

BLOEMENGROET

De bloemen van maart zijn gegaan naar:

Mevr. Van Hamburg
Dhr. H. Klein
Mevr. Slor - Moes

De bloemen van april zijn gegaan naar:

- Bedankt voor de kaarten en bloemen die ik kreeg na mijn heupoperatie.

Mevr. S. Apol - Boonstra

- Bedankt voor de vele blijken van meeleven tijdens de ziekte en het overlijden van mijn vrouw Janny.

Ik voel me gesteund door de gemeente en ben daar dankbaar voor.

Gerhardus Dodde



Alles met elkaar was het € 127.20. Een prachtig bedrag. Bedankt allemaal en spaart u weer mee?

Janny Thalen

Jeannet Snip
Sintmaheerd/De Zijlen,
Tolbert.

Erwin Jonkman
"Stichting van Boeyenoord",
Assen.

Dhr. J. Top
Maartenshof,
Groningen.



Mevr. Top - Koster
Mevr. Apol



Mevr. Nijland - Winter
Fam. Smeets
Mevr. W. Lesman
Fam. Brands

Mevr. Thoma
Mevr. Wikkeling
Mevr. A. Koning
Mevr. G. Mulder

VERSLAG GEMEENTEAVOND 11 APRIL 2019

50 gemeenteleden aanwezig.

Opening, ds. Frits Praamsma

Frits opent de avond met het lezen en laten zingen van Psalm 116 en gebed.

Platform Levensvragen en Luisterend Oor,

Percy Kulk, Nel Breeuwsma, Jikke Wolthuis, Trijnie Laning.

Het Platform richt zich meer op toerusting, organiseert 2-3 x per jaar avonden voor o.a. mantelzorgers. Percy heeft hierin de rol van Jan Wilts overgenomen. Het Luisterend Oor is meer uitvoerend, dicht bij de mensen. Het gaat om de medemens die de vragen heeft, oprechte aandacht. Doel is tijdelijk steun verlenen, langzaam de bezoekfrequentie afbouwen, stimuleren tot zelf ontplooiën van activiteiten. Beide organisaties worden langzaam wat bekender al zeggen mensen niet snel dat ze eenzaam zijn. Meer verwijzingen door derden. Initiatiefnemers waren Jan Wilts en Henk Wieringa, nu is Nel er bij betrokken. Jikke is en Trijnie was vrijwilliger. Hier is een 4-daagse scholing aan verbonden waarin de groep vrijwilligers voor zichzelf een oordeelsvrije ruimte creëerde om gesprekstechnieken etc. aan te leren. Daarnaast is er intervisie waarin de vrijwilligers met elkaar meedenken over situaties. Op een vraag of het niet belastend is voor jou als vrijwilliger geven Jikke en Trijnie aan dat dat niet zo is: "je hoeft alleen maar te luisteren en aandacht te geven, zij geven mij energie, al is het natuurlijk niet vrijblijvend". Trijnie is in 2017 gestopt maar heeft nog steeds contacten.

www.kwartierzorgenwelzijn.nl/projecten/een-luisterend-oor/

www.platformlevensvragenhs.nl/index.php/inspiratie?

Informereren en bijpraten, Rina Zinger (preses).

Sinds de laatste gemeenteavond op 21 november jl. zijn er enkele veranderingen ingevoerd. Zo is er sinds begin dit jaar een **welkomgroep** actief om de diakenen voor het begin van de eredienst iets te ontlasten door met een handdruk de kerkgangers te begroeten.

Ook is er sinds 1 januari voor het **begin van de kerkdienst** een andere vorm gekozen. Het orgelspel, dat voor het begin van de dienst altijd geklonken heeft, heeft een plaats in de kerkdienst gekregen. In plaats van het consistoriegebed, uitgesproken door de ouderling van dienst, bidden we nu gezamenlijk in stilte voor kracht voor hen die in de dienst een bijzondere taak hebben. Het is nu nog te vroeg om daar al iets van te vinden. Na een jaar zullen we dit gaan evalueren. In januari hebben wij als gemeente meegedaan aan de **actie Kerkbalans**. Voor een gedeelte van de gemeente was dit nieuw. De kerkrentmeesters zijn bezig om de bijdragebrieven te verwerken. Dit kost tijd. Vandaar dat het nog niet mogelijk is om al mededelingen te doen over wat de actie opgebracht heeft.

In februari hebben de **groothuisbezoeken** plaatsgevonden. De belangstelling hiervoor was minder dan andere jaren. Misschien aanleiding om het anders aan te gaan pakken. Hier wordt over nagedacht.

De **Commissie Bezinning en Ontmoeting** heeft dit voorjaar een tweetal activiteiten georganiseerd te weten een avond over de componist Bach en zijn Matthäus-Passion door Wim v.d. Laar en afgelopen maandag kon men een workshop liturgisch bloemschikken volgen onder leiding van Alma Blaauw met behulp van Roelfiena v.d. Werk en Jenny Brands. Beide activiteiten hadden over belangstelling niet te klagen.

Dan zijn er nog twee belangrijke zaken die onze aandacht hebben en dat zijn de Gedachteniszondag en aanvulling van de kerkenraad.

Gedachteniszondag, ds. Frits Praamsma.

De vraag is of we het denken samen kunnen doen: we zijn één gemeente en gemeenteleden willen steeds meer bij beide diensten zijn Lastig daarbij is:

- de logistiek: nu zitten beide kerken vol op hetzelfde tijdstip.
- mensen zijn gevoelsmatig bij een van de kerken betrokken, uit herinnering of vanwege de overledene.



- organisatorisch verschil: er zijn twee ervaren commissies met een eigen stijl en werkwijze.
- hierdoor zijn er verschillen in de manier van gedenken (moment van gedenken, aantal lichtjes per naam, noemen nieuwgeborenen, lengte van de dienst).

Er zijn mogelijkheden om samen te gedenken:

- twee diensten, op zelfde zondag (ochtend en middag)
- twee diensten, op verschillende zondagen in november
- één dienst, in een groter gebouw, met een ingekort ritueel

In 2020 en 2021 kunnen we samen toegroeien naar een nieuwe vorm. Mensen die willen meedenken zijn welkom!

Aanvulling kerkenraad, ds. Frits Praamsma

De huidige scriba stopt in mei, een kerkgemeente kan niet zonder scriba dus we zoeken naar een nieuwe.

De eigenlijke taken van een

scriba zijn als volgt samen te vatten:

- een pen: om handtekeningen te zetten op officiële stukken
 - een brief: als voorbeeld van het binnenhalen, sorteren en doorsturen van de in- en uitgaande post
 - koffiekopje: het voorbereiden van de agenda en de kerkenraadsvergadering, of tussendoor een vraag oplossen, doe je altijd samen met het moderamen, en er is iets lekkers bij.
- Daarnaast doe je dienst als ouderling.

De ondersteunende eigenschappen van een scriba worden verbeeld door een tennisbal: een beetje kunnen terugveren als er wat moeilijks voorbij komt, en een ongekookt ei: een zekere takt is handig om te zorgen dat het niet kapot gaat. We willen de verhoudingen goed houden met elkaar.

Op de oproep om namen in te leveren van geschikte kandidaten heeft de kerkenraad een aantal goede tips gekregen, waarvoor dank.



Vragen.

- De ringleiding is nu heel goed.
 - Kunnen we eens kijken naar mogelijkheden voor orgelmuziek als Edzo Rozema speelde, zodat je zingend de kerk uit gaat?
 - Op evaluatie van het veranderde begin van een dienst hoef je niet een jaar te wachten. Het is de vragensteller meegevallen.
 - Moet je zelf het initiatief nemen om bedrag voor Diaconie en Zending over te maken? Reactie: Ja, daar krijg je geen herinnering van. De Diaconie kijkt nog hoe dat volgend jaar duidelijker kan verlopen.
 - Gedachteniszondag: het noemen van de nieuwgeborenen zou op een andere zondag kunnen
 - Nabestaanden hebben soms nog een dun lijntje met het kerkgebouw van hun overledenen. Niet te snel de herdenking uit één van beide gebouwen halen.
 - Kan het CvK de zwerfkei bij de Damkerk zichtbaarder maken voor automobilisten. Het moet geen steen des aanstoots worden.
 - De schermen in de Ontmoetingskerk hebben nog wel eens last van de zon. Kan er een donker rolgordijn achter de gordijnen?
 - Er blijven mensen die het jammer vinden dat er in hun kerkgebouw in een jaar bijvoorbeeld geen kerst is.
- Reactie: het is wel een gevolg van het samengaan. We willen zoveel mogelijk samen doen.
- Kunnen we de ongemakkelijkheid weghalen van de ouderling die blijft staan tijdens het orgelspel aan het begin van de dienst?
 - Oproep door Percy om je aan te melden om mee te gaan naar Taizé. Er zijn al 7 mensen die mee gaan, waarschijnlijk in september.

Alle vragen en opmerkingen worden meegenomen naar de Kerkenraad om verder over na te praten.

Afsluiting, pastor Percy Kulk.

Percy sluit af met het gedicht: 'Heer nu de avond valt' (Liedboek p. 566) en het samen zingen van lied 248.

DIACONIE

De zondagse collectes hebben alle een eigen bestemming: diaconie, pastoraat in de gemeente en onderhoud van de gebouwen.

De diaconale collecte heeft als bestemming een bepaald doel.



Uit het collecterooster van Kerk in Actie kiezen we de doelen die ons aanspreken en nodig zijn, ook kiezen we voor kleinschalige projecten die ook wel aangegeven zijn door gemeenteleden.
Op de avondmaalszondag zijn er 2 collectes: Diaconie met een speciaal doel en de uitgangscollecte onderhoud van de gebouwen.

Ook zijn er collectes voor eigen diaconie die zijn bestemd voor speciale aanvragen/ noodzakelijke noden.
Zoveel mogelijk wordt een overzicht gepubliceerd van de collecteopbrengsten per zondag.

Roel Hartman



PASTORALERAAD

1. Pastorale aandachtspunten en wijksecties:

- Afsluiting contactpersonenavond is op vrijdagavond 17 mei. Het programma/de invulling van deze avond wordt voorbereid door de commissie.
- Groothuisbezoek: **Bijbels koken** wordt in de zomer herhaald. In mei wordt dit verder uitgedacht en gepland. Bij sommige recepten zit er een verhaal aan vast waardoor je niet een onderwerp hoeft te plannen omdat het gesprek daardoor wel op gang komt.
Liturgisch bloemschikken voor Pasen. Was weer erg gezellig en leerzaam onder leiding van Alma.

2. Jeugdwerk

- Er zijn weer diverse activiteiten geweest of gepland.
 - Voor de bovenbouw is er 18 mei een instuif.
 - BBQ wordt dit jaar herhaalt net als vorig jaar, op 6 juli.
 - 16 juni is er na de kerkdienst zodra er is koffiededronken gezelschapsspelletjes voor iedereen die mee wil doen. Dus voor jong en oud.
 - 7 juli is er afscheid van de KND voor kinderen van groep 8.
- Vanaf Pasen verandert het wat betreft het licht meegeven aan de kinderen vanaf de Paaskaars. Er wordt een kaars aangestoken aan de Paaskaars deze blijft in de kerk staan en de kinderen krijgen een andere kaars mee (voor de veiligheid). De kaars staat in de kerk als teken van verbondenheid tussen de kinderen en de gemeente.

Doorgeven pastorale aandachtspunten coördinatoren pastoraat:

- * Trieny Vos trieny@kpnmail.nl
(Oosterwijken = alle adressen ten oosten van de Kerkstraat. Inclusief Kerkstraat).
- * Roelfiena v/d werk tel. 0598-324121, r.vanderwerk@ziggo.nl (Westerwijken = alle adressen ten westen van de Kerkstraat)

Aanvraag bloemengroet:

- * Woppe Hartman, tel. 390078, roel.hartman@home.nl (Bloemengroet bij dienst in de Ontmoetingskerk)
- * Jenny Brands, tel. 321765, jw.brands5@gmail.com (Bloemengroet bij dienst in de Damkerk)

U kunt bij beide terecht voor het aanvragen van de bloemengroet. Als er een kerkdienst is in de Damkerk dan verzorgt Jenny Brands de bloemengroet en bij de Ontmoetingskerk Woppe Hartman. Onderling vervangen zij elkaar bij vakanties en ziekte.

Voor andere zaken met betrekking tot de Pastorale raad kunt u contact opnemen met de secr. van de pastorale raad. Joke Drent – Halma.

Namens de pastorale raad,
Secr. Joke Drent – Halma
Tel. 06 - 30143845
pr@pknhoogezandsappemeer.nl



COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS



Op 26 maart heeft het College van Kerkrentmeesters weer vergaderd. Om u even bij te praten:

- We kregen bericht van de Classicale Commissie voor de Behandeling van Beheerszaken dat de begroting 2019 van de Protestantse gemeente te Hoogezand-Sappemeer geen aanleiding geeft tot opmerkingen.
- De ANBI-informatie van onze Protestantse gemeente en haar diaconie zijn op de website geplaatst (<https://www.pknhoogezandsappemeer.nl/nl/pghs/>). Wat rest is de toevoeging van de rekening 2018, zodra deze definitief is. Niet onbelangrijk, want de Belastingdienst heeft medegedeeld te gaan handhaven op navolging van de afspraken met de PKN.
- Bij de gemeente Midden-Groningen is voor een huwelijk in 2020 de Damkerk aangevraagd als trouwlocatie.
- De Monumentenwacht heeft gerapporteerd over de Ontmoetingskerk. Er is nog aardig wat werk aan de winkel. Bij het opstellen van het meer jaren onderhoudsplan voor de Ontmoetingskerk zullen de bevindingen worden meegenomen.
- Gert Vegter is als kerkmeester van de Ontmoetingskerk druk bezig de kosten te verlagen. Daarom worden veiligheidszaken volledig ondergebracht bij Teuben Brandbeveiliging en het onderhoud van de vaatwasser en het koffiezetapparaat ondergebracht bij de firma Hakvoort.
- De ontvanger van de headset in de Damkerk kraakt soms uiterst vervelend. Dit lijkt te liggen aan de gebruikte frequentie op de 4G-band. Een soortgelijk probleem heeft zich voorgedaan in de Ontmoetingskerk. Als sleutelen aan de frequentie niet helpt zal overgegaan worden tot de aanschaf van een nieuwe ontvanger op de 5G-band.
- Johan Mulder meldde dat het BHV-plan en het ontruimingsplan voor de Damkerk bijna gereed zijn. Verder is er gesproken met de heer Venema van de Veiligheidsregio Groningen. Gesprekspunten waren o.a. het vervangen van de vaste paal in het voetpad achter de Damkerk door een verwijderbare paal (geeft meer ruimte aan hulpdiensten in geval van een calamiteit) en het elk jaar houden van een ontruimingsoefening (wisselend Damkerk en Ontmoetingskerk).

- De voorlopige jaarrekening 2018 volgens de format van FRIS is ongewijzigd vastgesteld. Nogmaals een welgemeende dank aan Wim Zijlema en Aldert van der Werk voor al het cijferwerk. Overigens is de ontwikkeling van de financiën niet-rooskleurig. In het bijzonder het teruglopend ledental door overlijden speelt ons zwaar parten. De voorlopige jaarrekening zal vervolgens door Kerkenraad behandeld worden.
- We zijn nog druk bezig met het evalueren van de Actie Kerkbalans 2019. Duidelijk is al wel dat de ingezette ontwikkeling van teruglopende opbrengsten zich voortzet.
- Susan Terbijhe gaat verhuizen en dat betekent dat ze stopt als administrateur van Brandpunt. Een pluim voor Susan voor al het verzette werk en dat betreft niet alleen de administratie van Brandpunt maar heel, heel veel meer! Gert Vegter neemt per half april het stokje over.
- Omdat de laatste tijd rouwdiensten zijn verzorgd door niet aan onze Protestantse gemeente verbonden voorgangers speelt de vraag wie de kosten van het voorgaan in een dergelijk geval draagt. Beleidslijn is dat dergelijke kosten voor rekening van de erfgenamen komen, tenzij door omstandigheden gelegen binnen de Protestantse gemeente is uitgeweken naar een niet aan onze gemeente verbonden voorganger.
- Wie heeft een suggestie voor een relatiegeschenk dat de hele gemeente vertegenwoordigt? Rina Zinger hoort het graag!
- In de Kerkenraad is het rooster van aftreden aan de orde geweest. In 2019 zijn aftredend Jan van der Veen (ouderling-kerkrentmeester), Yvonne Kramer en Willem Faber (beiden kerkrentmeester). Jan van der Veen heeft te kennen gegeven te stoppen. Yvonne Kramer en Willem Faber zullen binnenkort berichten of ze willen verder gaan of stoppen.

Tot zover het overzicht. U weet ons hopelijk te vinden in geval van vragen.

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Willem Faber.



ONTWERPJAARREKENING 2018 PROTESTANTSE GEMEENTE TE HOOGEZAND-SAPPEMEER

De ontwerpjaarrekening ligt voor de leden van onze gemeente tot en met 15 mei 2018 in haar geheel ter inzage bij de secretaris van het College van Kerkrentmeesters (Willem Faber, bereikbaar via 0616166727 of

cvk@pknhoogezandsappemeer.nl). De kerkenraad stelt de leden van de gemeente in de gelegenheid hun mening over de jaarrekening kenbaar te maken aan de scriba met als uiterste datum 18 mei a.s.

Suwarda Vegter (scriba)



JEUGDRAAD

NIEUWE KAARSEN

Vanaf Paaszondag 21 april 2019 staan er voor de Kindernevendienst dezelfde kaarsen in beide kerken. Aan het begin van de dienst brandt een van de twee kaarsen. Dit is een kaars die bijna niet van echt is te onderscheiden: een LED-kaars. Vanwege de veiligheid nemen de kinderen de LED-kaars mee naar hun eigen ruimte.

De andere kaars wordt aangestoken voordat de kinderen naar de Kindernevendienst vertrekken.

Deze kaars symboliseert het licht van de kinderen in de gemeente.

Nadat de kinderen uit de Kindernevendienst zijn teruggekomen, blijven beide kaarsen op de tafel branden.

SPELLETJESCAFÉ (zondag 16 juni na de kerkdienst)

Wie houdt er nou niet van spelletjes? Ehm, ook als u er niet van houdt, bent u van harte welkom!

Bekijk de uitnodiging voor het Spelletjescafé die bij dit Kerkvenster is bijgevoegd.

SPELLETJESCAFÉ



BARBECUE (zaterdag 6 juli na de Patat-instuif)

Ook van de BBQ hebben we de uitnodiging opgenomen in dit Kerkvenster.

Geef je je ook op voor de Gemeente-BBQ?

BALLORIG 2019 (zaterdag 9 maart 13:30 - 16:30)

Op 9 maart was het weer tijd om naar Ballorig te gaan! Samen met 18 kinderen hebben we heerlijk gespeeld in de diverse attracties.

Iedereen die heeft meegespeeld en meegeholpen: bedankt!

SCHAATSEN (zondag 24 maart 13:00 - 17:30)

We zijn weer lekker wezen schaatsen in Kardinge. We verzamelden om 13:00 bij Brandpunt en vertrokken toen met vier auto's met 14 kinderen uit de gemeente (met introducees) naar Groningen. Sommigen hadden eigen schaatsen bij zich, voor anderen konden we schaatsen huren. We hebben tot 16:00 lekker kunnen schaatsen op zowel de 400-meter-baan als in de ijshockeyhal. Na het omkleden gingen we voor een bord patat en een frikandel weer terug naar Brandpunt. In het Bruin Café hebben we de schaatsinstuif samen afgesloten.

GEPLANDE ACTIVITEITEN DE KOMENDE TIJD:

Er zijn weer activiteiten voor de jeugd gepland (wijzigingen voorbehouden):

datum	voor wie?	locatie	tijd	activiteit
za 18 mei	gr. 5-8	Ontm.kerk	14:00 - 16:00	Spel "Wie is de Mol?"
zo 26 mei	10+	Ontm.kerk	9:30 - 11:00	Tienerdienst
zo 16 juni.	hele gemeente	Ontm.kerk	10:30 - 13:30	Spelletjescafé met lunch
za 6 juli.	gr. 1-8	Ontm.kerk	16:00 - 17:30	Patat-instuif met BINGO



za 6 juli.	hele gemeente	Ontm.kerk	17:30 - 20:30	BBQ
zo 7 juli.	gr. 8	Damkerk	9:30 - 11:00	Afscheid KND groep 8

Gertjan Scholten (jeugdwerk@pknhoogezandsappemeer.nl)

LITURGISCH BLOEMSCHIKKEN

8 april is er onder leiding van Alma Blaauw en op verzoek vanuit de commissie Bezinning en Ontmoeting een workshop liturgisch bloemschikken geweest.

Het was een gezellige informatief creatief samenzijn zowel in de middag als in de avond. Alma leidde ons door de stille week heen, tijdens de uitleg werd er een liturgisch bloemstuk gemaakt.

Zo konden we thuis tijdens de stille week met ons creatie bezig zijn en elke dag een andere

liturgische thema maken.

Na afloop hebben we samen een lied gezongen:

De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt, in al wat groeit en leeft zijn adem uitgezaaid.

De Geest die ons bewoont, verzucht en smeekt naar God, dat Hij ons in de Zoon doet opstaat uit de dood.

Namens de commissie,
Alma, Jenny en Roelfiena



STARTZONDAG 2019 “EEN GOED VERHAAL”

Het lijkt nog een heel eind weg, maar de voorbereidingen voor de komende Startzondag zijn alweer begonnen. De aftrap voor het seizoen 2019-2020 zal plaatsvinden op 15 september, in en rond het Damkerkcomplex.

Een kleine commissie, bestaande uit Jolanda Elzinga, Trudy Rengers, Ria Schipper, Roelfiena van der Werk en ondergetekende

heeft al een avondje rond de tafel gezeten om de eerste grote lijnen uit te zetten. Net als vorig jaar hebben we ervoor gekozen het thema van de landelijke kerk te volgen. Toen was dat “Een goed gesprek”, nu wordt het “Een goed verhaal”.

Verhalen spelen een grote rol in ons leven. Verzonnen verhalen in boeken en films, maar



ook de echt-gebeurde verhalen die wij elkaar vertellen, handelend over grote en kleine belevenissen, die we zojuist of misschien wel lang geleden beleefd hebben. In het geloof zijn verhalen zo mogelijk nog belangrijker. Je zou zelfs kunnen zeggen dat wij in de kerk leven van Het Verhaal, het grote verhaal van God en de mensen, dat ons in de Bijbel verteld wordt.

Komende Startzondag proberen we dus aan de slag te gaan met verhalen, zowel het grote Verhaal waarvan wij leven, als de kleine

verhalen die zich daarbinnen mogen bewegen. Hoe we dat concreet vorm gaan geven, laten we nog even een verrassing. De komende maanden mag u meer nieuws verwachten. Maar zet de datum vast in uw agenda!

Tot slot nog een kleine oproep: de commissie is vrij klein, versterking met een of twee nieuwe leden zou welkom zijn!

ds. Frits Praamsma



EXCURSIE ORGANEUM

Voor liefhebbers van orgelmuziek en toetsinstrumenten organiseert de Commissie Bezinning & Ontmoeting een excursie naar het Organeum in Weener, Ostfriesland, net over de grens.

We krijgen een rondleiding door de mooie stadsvilla met uitleg en demonstratie van de diverse toetsinstrumenten die daar verzameld zijn en aansluitend gebruiken we een Duitse theetafel.

Dan gaan we naar de St. Georgs Kirche waar de Nederlandse organist Ludolf Heikens uit Midwolda, die verbonden is aan het Organeum uitleg zal geven over het Schnitger-Orgel en het orgel voor ons zal bespelen.

Datum: Zaterdag 25 mei

Vertrek: We verzamelen om 12.15 uur bij de Damkerk.

Vervoer met auto's.

Terug: Rond 17.00 uur.

Kosten: € 19,50 (rondleiding, theetafel en brandstofkosten).

Opgave bij Heleen van Veelen, tel. 491964 of hm.vanveelen@home.nl o.v.v. aantal personen. Er is een maximum aan de groepsgrootte. Het Organeum heeft geen lift.

Heleen van Veelen



EEN WEEK IN TAIZÉ 2019

In het vorig kerkblad deed ik een oproep voor deelname aan een Taizé reis.

Er hebben zich inmiddels 7 gemeenteleden aangemeld!

(Binnenkort ontvangen degene die zich hebben opgegeven een datum waarop wij wat afspraken zullen maken en een definitieve datum zullen kiezen voor de reis naar Taizé)

Daarom nogmaals een oproep aan allen:

Waar één schaap over de dam is, volgen er meer.....

Mogelijk heeft u ook interesse in deze reis. Graag wil ik weten wie er mee willen gaan en in welke periode.

Vul onderstaande gegevens in en stuur die naar w.p.kulk@planet.nl:

Naam:

email:

Periode: aankruisen wat van toepassing is)

mei/juni juli/augustus september/oktober

Vervoer:

bus eigen vervoer trein/vliegtuig



De kosten voor een reis zijn afhankelijk van het gekozen vervoer.
Met eigen vervoer c.q. bus komt de totale reis incl. verblijfskosten op ongeveer € 500,- (indicatie).

Naar aanleiding van de reacties zal ik contact met jullie opnemen om de reis naar Taizé verder voor te bereiden. Voor meer info: www.taize.nl

Wie gaat er mee?

Percy Kulk

LOKAAL LIEDBOEKNIEUWS (40)



Van Pasen naar Pinksteren, van het feest van de opstanding naar het feest van de Geest, vijftig dagen samen onderweg.

De voorzanggroep levert ook een bijdrage hieraan, en wel tijdens de Pinksterviering op zondag 9 juni in de Damkerk, onder leiding van ondergetekende. Ditmaal putten we ook uit de schatten van ons vroegere liedboek, het Liedboek van de Kerken, namelijk Gezang 236. Verder zingen we Lied 702 uit ons huidige liedboek. Oefenen doen we op 26 mei in de Ontmoetingskerk. Bent u/ben jij enthousiast geworden?

Neem dan contact met ons op via liedboek@pknhoogezandsappemeer.nl of 0598-325066. Of kom gewoon langs op onze repetitie op 26 mei.

Ter afsluiting een gedicht dat wordt toegeschreven aan kerkvader Aurelius

Augustinus (blz. 1158 van het Liedboek).

Fluister het in mij, heilige Geest:
ik zal het goede denken.

Spoor me aan, heilige Geest:
ik zal het goede doen.

Verlok me, heilige Geest:
ik zal het goede zoeken.

Geef me kracht, heilige Geest:
ik zal het goede vasthouden.

Bescherm me, heilige Geest:
ik zal het goede nooit verliezen.

Namens de liedboekwerkgroep,
Jan Messchendorp

NIEUWSBRIEF CLASSISPREDIKANT DS. JAN HOMMES

Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een engel van de Heer daalde af uit de hemel

De evangelienschrijver Mattheus heeft in zijn herinnering een geweldige en indrukwekkende ervaring aan de opstanding van Jezus overgehouden. Een hevige beving, soldaten die als doden worden, mensen die zich verwonderen. Dit jaar ga ik voor het eerst in mijn predikantenbestaan weer gewoon als toehoorder en bezoeker de paascyclus meemaken en ik verheug me er op. Al sinds de jaren tachtig is het een vaste gewoonte alle onderdelen mee te maken: de maaltijd op Witte Donderdag met de voetwassing, de kruisiging op Goede Vrijdag, de overgang van donker naar licht op de Stille zaterdag en als hoogtepunt paasmorgen, het graf dat open is gegaan, Jezus die hoe dan ook leeft in ons midden, in deze wereld. Al de jaren dat ik zelf

voorging sloot ik de paasmorgen af met het lied:

*Kondigt het jubelend aan
laat het de windstreken horen
doe het de aarde verstaan
God heeft ons wedergeboren!
(Lied 659, tekst van Willem Barnard)*

Voor mij een lied van hoop en toekomst, van verwondering hoe dat mogelijk is, maar ook het vertrouwen dat we verder kunnen als nieuwe mensen.

Als classicale vergadering denken we na over wat onze rol zou moeten en kunnen zijn. We zijn betrokken bij het beroepingswerk, omdat gemeenten die vacant worden een gesprek voeren met mij als classispredikant, want zo heeft ons Breed Moderamen dat geregeld. We worden opgeroepen bij te dragen aan meer samenwerking en er voor te zorgen dat gemeenten de goede persoon te vinden: iemand



met de kwaliteiten die ze nodig hebben. Dat kan een predikant zijn, dat kan ook een kerkelijk werker zijn. We worden ook geacht mee te denken over mogelijkheden voor het vasthouden van predikantsplaatsen van voldoende omvang. En ik merk dat gemeenten moeite hebben kandidaten te vinden, zowel predikanten als kerkelijk werkers. Wij doen ons best als Breed Moderamen en ondergetekende als classispredikant in het bijzonder om gemeenten bij de zoektocht van dienst te zijn.

Soms heb ik het gevoel dat er in gemeenten nieuw elan ontstaat. Ik zie op vele plekken nieuwe initiatieven met het oog op gemeenteleden die op een andere manier betrokken kunnen worden en meer opening naar de buitenwereld, naar het dorp of de wijk. Ik zie veel maaltijden met zeer uiteenlopende groepen mensen, gespreks- en ontmoetingsmomenten die worden georganiseerd en dat alles met een zekere ontspanning. Dat is hoopgevend. In mijn vorige nieuwsbrief schreef ik dat ik ben begonnen met de zogeheten vierjaarlijkse bezoeken aan kerkenraden en predikanten. Begin maart scheurde ik tijdens onze vakantie mijn achillespees af en daardoor kon ik niet alles doen wat ik graag had willen doen, ook sommige dingen die gepland waren. Ik hoop dat ik het in juni weer kan oppakken, tot die tijd zal ik waarschijnlijk weinig mobiel zijn. Het is mooi dat ik zo nu en dan wordt opgehaald en weer thuis gebracht; anderen komen bij mij aan huis in Glimmen; het is prettig dat iedereen op die manier mee denkt en mee werkt; hartelijk dank daarvoor. In deze nieuwsbrief een oproep. Een aantal classicale colleges deed voor het maken van verslagen van vergaderingen en zittingen nooit tevergeefs een beroep op Anneke Heeringa. Door haar plotselinge overlijden is er een groot gat ontstaan. Hierbij de vraag of er iemand of wellicht meer mensen zijn die dat kunnen overnemen. Het gaat om notuleren, om het maken van een helder en goed verslag van vergaderingen, want dat is ontzettend belangrijk: dat moet goed en betrouwbaar gebeuren. Mocht iemand daarvoor belangstelling hebben dan kan hij of

zij altijd contact opnemen met onze scriba van de classis of met mij om informatie te geven.

Zondag 31 maart is ds. Wouter Bakker uit Nieuweroord-Noordseschut verbonden aan de classicale vergadering als voorzitter van de visitatie. Een goede viering, een mooi begin van weer een ontdekkingstocht, omdat we niet precies weten hoe en wat. We zullen nauw samenwerken, zoals dat ook al ging met de vorige voorzitter en ik verheug me er op. Steeds blijven we nadenken over hoe wij de gemeenten en de predikanten en kerkelijk werkers zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn. Zeker wanneer het soms wat moeilijk wordt of erger dan dat en er conflicten ontstaan is het belangrijk om elkaar te vinden om dingen samen op te lossen. Bovendien is de ontmoeting van gemeenten erg belangrijk, omdat we elkaar nodig hebben: dat gebeurt in de ringen. Op verschillende plaatsen zijn er Passions, zoals in Musselkanaal en Veendam; in de ring Hoogeveen is gewerkt met 'Waarderend gemeenteopbouw', van harte aanbevolen en in de ring Westerkwartier zijn er woorden gezocht voor gemeente en kerk zijn in onze tijd, voor geloven in deze wereld en is gesproken over de vraag hoe verbinding te maken met jongeren; in de omgeving van Gasselternijveen is een zoektocht bezig naar de vorming van een werkbare ring. Zo gebeurt er van alles om ons heen dat bemoedigt.

Ontzet en opgetogen verlieten ze haastig het graf om het aan zijn leerlingen te gaan vertellen.

Dat verhaal van de Opgestane verder vertellen, het valt niet altijd mee in onze samenleving, in deze tijd; tegelijk is dat wat van ons wordt gevraagd, met woorden die we aangereikt krijgen uit de traditie, met woorden die we persoonlijk en samen met elkaar blijven zoeken. Als gemeente van Christus is dat waar wij voor gaan. Gezegend, vrolijk Pasen gewenst.

ds. Jan Hommes
j.hommes@protestantsekerk.nl
06-51999711



ZENDING

postzegels en kaarten

Met dank aan U allen.

Verslag van de jaarbrenst voor de zending door middel van verkoop postzegels en kaarten door U aangeleverd. In de afgelopen periode 2018 hebben we niet het resultaat gehaald van 2017.

Deze keer bleef de opbrengst steken op € 520 . Dit bedrag is overgemaakt naar Stichting MENSENKINDEREN in Nunspeet en zal worden gebruikt om in Moldavie de schoolgaande kinderen te helpen in hun

ontwikkeling: ze stimuleren om naar school te gaan, schoolspullen voor ze te kopen en helpen bij hun huiswerk.

Na schooltijd komen de kinderen naar het kerkelijk centrum voor een warme maaltijd en worden geholpen met hun huiswerk en horen er bijbelverhalen.

Alles wat nodig is wordt in het land zelf gekocht.

fam. Smalibroek

FELICITATIES

De felicitaties aan onze jarige gemeenteleden vanaf 80 jaar en onze jubilarissen gaan, vergezeld van een bloemengroet van de gemeente, naar:

Mei

- | | | | |
|----|------------------------------|----|--------------------------------|
| 1 | Dhr. A. Spreen Brouwer | 14 | Mevr. T. Huiting - Klaver |
| 3 | Dhr. J. Veldhuis | 14 | Mevr. J.A. Spijkman - Doornbos |
| 3 | Dhr. I. Norder | 18 | Mevr. A. Smalibroek |
| 4 | Dhr. J.B. Janssens | 18 | Dhr. J. Reinders |
| 4 | Dhr. A. Lijzenga | 19 | Dhr. F. Niezen |
| 4 | Mevr. H. Kuiper - Jongman | 19 | Mevr. S.B. Wilpstra - Vegter |
| 5 | Mevr. M.W. Suk - Kwebeman | 19 | Mevr. C. Zwart - Blaauwmeer |
| 6 | Dhr. G.J. Bos | 21 | Mevr. A. Goelma - Bruining |
| 6 | Dhr. S. Bosgraaf | 23 | Mevr. F.J. Spaak - Molema |
| 9 | Mevr. H.G. Pol - Ufkes | 23 | Mevr. B. Viersen - Spaak |
| 10 | Dhr. J. Smit | 26 | Mevr. I.H. Houwing - Larmoyeur |
| 12 | Mevr. B. Muurman - Schreijer | 27 | Mevr. D.H. de Groote - Heuvink |
| 14 | Dhr. L.J. Mennega | | |



Juni

- | | | | |
|----|---------------------------------|----|-----------------------------------|
| 1 | Dhr. J.J. Jonker | 15 | Dhr. J. Maring |
| 4 | Mevr. A. Lijzenga - Veenstra | 19 | Dhr. H. Winter |
| 7 | Mevr. G.A. Bosma - v. Limbergen | 20 | Mevr. G. Rutgers - Boerzand |
| 7 | Mevr. I. Smit | 21 | Mevr. E.A. Dodde - Siegel |
| 7 | Mevr. J.A. Mennega - Bron | 23 | Mevr. J. Kamminga - van Dijken |
| 9 | Mevr. P. Laninga - Sinning | 27 | Mevr. J. Haas - Sluijters |
| 12 | Mevr. J. Niestijl - Zuur | 29 | Mevr. A.A. Sluis - Vink |
| 12 | Dhr. P. van Tholen | 30 | Mevr. M. van der Galiën - de Jong |
| 14 | Mevr. A. Wicherts - Geelhoed | | |

JUBILEA

Viert u ook een huwelijksjubileum en staat u er niet bij, dan is uw huwelijksdatum niet bekend bij de ledenadministratie.

Wilt u dit wel bekend maken dan kunt u dit doorgeven aan Mina Dodde, tel. 391760 of per mail: kb@pknhoogezandsappemeer.nl

15 maart waren dhr. en mevr. Zijlema - Siemons, 45 jaar getrouwd.



15 april waren dhr. en mevr. Smit - Bos, 65 jaar getrouwd.

Mei

12,5 jaar getrouwd

13 Dhr. en mevr. Rath - Huis

25 jaar getrouwd

6 Dhr. en mevr. Wijma - Luurtsema

20 Dhr. Blaauw en mevr. Grissen

Juni

25 jaar getrouwd

2 Dhr. en mevr. Overal - Hamelink

40 jaar getrouwd

8 Dhr. en mevr. Kooi - Bleij

40 jaar getrouwd

23 Dhr. en mevr. van de Laar - Ruiter

55 jaar getrouwd

15 Dhr. en mevr. Zimmerman - Kayadoe

15 Dhr. en mevr. Lagerburg - Bolink

15 Dhr. en mevr. Broersma - van Bergen

50 jaar getrouwd

26 Dhr. en mevr. Homan - Pranger

WOORD & WEG

voor inspiratie, informatie en opinie [binnen de PKN] – april 2019

Het Woord & Weg/nummer was deze keer gecombineerd met een nummer van Diakonia, vooral gericht op de steun die wordt gegeven aan migranten zonder verblijfsvergunning.

De directeur van de Dienstenorganisatie geeft de grote lijnen van dit nummer weer in zijn inleiding *Gesprek met christen/migranten*. Daarbij grijpt hij terug naar zijn “belijdenistekst” Joh. 15:4. het beeld van de wijnstok en de ranken die vrucht dragen. “Dat beeld staat voor mij nu één-op-één symbool voor al die gemeenten in de PKN, die dagelijks vindplaats zijn van geloof, hoop en liefde proberen te zijn.

Het is hoopvol om te zien dat -ondanks krimp en kramp- in de loop der jaren nieuwe ranken aan de ‘protestantse’ wijnstok groeien. Zowel de pioniersplekken als de migranten gemeenten die maken dat ‘de PKN kleur op de wangen krijgt’.

Ons land telt circa 1,3 miljoen christenmigranten [wanneer gaan alle politieke partijen erkennen dat dus lang niet alle emigranten moslim zijn? JRT] In Zeist maken een Assyrische en een protestantse gemeente gebruik van hetzelfde kerkgebouw en leren van elkaar. “Het maakt niet uit waar je vandaan komt, als christenen hoor je bij elkaar.”

In Gouda helpt ds Esther van Schie “migranten, te beginnen met elkaar leren kennen en ontdekken hoe je samen kunt optrekken. Mij inspireert een tekst uit Efeziërs, waar Paulus stelt dat wij ‘samen met alle heiligen in staat zijn te vatten hoe groot de

breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus’.

Om te geloven hebben we altijd anderen nodig. Bijvoorbeeld nieuwe zusters en broeders die recent bij ons zijn komen wonen.”

De voorzitter van haar wijkkerkenraad ‘vindt dat we elkaar wat hebben te bieden: De Assyrische Kerk is een van de oudste kerken ter wereld. Die brengt een geschiedenis en een taal mee waarvan wij kunnen leren. Wij op onze beurt kunnen de Assyrische Kerk helpen bij de vraag hoe je met zo’n oude traditie zou kunnen leven in de westerse postmoderne samenleving. Hun geschiedenis laat zien dat je je naaste en de gemeenschap nodig hebt en dat je God juist in de verdrukking kunt leren kennen.”

Op één bladzijde wordt vijfmaal belicht hoe je als kerkelijke gemeente met het *auteursrecht* te maken hebt. “Er bestaat geen auteursrechtenpolitie, maar je kunt wel met claims van belanghebbenden te maken krijgen.” [Je mag b.v. zonder rechten te betalen uit het Liedboek zingen in een kerkdienst, maar dat geldt niet voor het zingen van die liederen via de beamer]

“Belangrijker is: door de regels wél na te leven, stel je de makers van teksten en liederen in staat een eerlijke vergoeding te krijgen voor hun werk. Dat is niet alleen rechtvaardig, maar ook belangrijk voor de toekomst van kerkmuziek.”

Verder blijkt uit onderzoek dat jongeren van nu liever het juiste doen dan het juiste geloven.



In 'het Dilemma' met als titel "*Belijdenis doen uit de tijd?*" roepen we de vraag op of dat zou betekenen dat er naast het doen van belijdenis andere vormen moeten komen. Dat levert verrassende reacties op:

De hervormde predikant D. Breure te Waarder vindt dat geloof meer is dan een setje leefregels. "Het gaat om persoonlijk geloof in Jezus als de Zaligmaker. Andere vormen naast de belijdenis zijn wat mij betreft alleen maar een verarming."

De jeugdwerker in protestants Berkum waar het jaren geleden is dat er een jongere belijdenis deed, vindt dat "men de jongeren niet prikkelt om over het geloof na te denken, omdat men denkt dat er geen animo voor is. Laat de kerk ontdekken hoe je het geloofsgesprek kunt voeren met jonge mensen, of dat nu uitmondt in belijdenis doen of niet."

De predikante van protestants Roermond met 25 nationaliteiten praat over het gegeven dat vorig jaar vier van de vijf leden van de belijdenisgroep van 20 tot 70 jaar belijdenis deden met verschillende rituelen, die uit de groep zelf kwamen. "Maar ik zit niet te wachten dat de PKN naast de geloofsbelijdenis andere vormen bedenkt."

Pabo docente (theologie) Hermanus-Schröder constateert "dat de pabo-studenten erg geraakt zijn door het christelijk geloof, maar vaak weinig bagage hebben. De oudere generaties worden door jongeren weleens een dubbele moraal verweten: bv geld geven aan vluchtelingen maar over de oorzaak van de vluchtelingenstromen denken ze onvoldoende na. Jongeren hebben behoefte aan het grote verhaal. Pas als ze het grote verhaal ontdekken, haken ze aan."

Anderhalve bladzijde is gewijd aan *het gesprek over de kern van kerk-zijn*, nu allerlei vragen gesteld worden over b.v. of ouderlingen en diakenen echt nodig zijn. De kerkorde gaat nog steeds uit van minimaal zeven ambtsdragers, drie bestuurlijke organen [kerkenraad, een college van diakenen en een college van kerkrentmeesters] en een universitair

geschoolde predikant, iets wat voor nieuwe kerkplekken vaak niet haalbaar is.

"Daarom stellen we in de nota voor dat nieuwe kerkplekken die zelfstandig willen worden een zogeheten 'kerngemeente' kunnen worden met een lichtere organisatiestructuur. Hiermee geven we invulling aan beleidsvoornemens uit 'Kerk 2025'. Daarin staat dat we nieuwe vormen niet onnodig willen belasten met bestaande kerkelijke gewoonten, structuren en organisatie."

De scriba van de synode schreef er een nota van een zestig bladzijden over. Men kan het ook aanduiden als mozaïek van kerkplekken". "De term 'mozaïek van kerkplekken' laat zien: we hebben elkaar nodig, het beeld is pas compleet met alle steentjes bij elkaar." Alle informatie er over is te vinden op protestantsekerk.nl/kerkplekken.

Deze problematiek van de nieuwe werkplekken sprak ook vele oude, kwetsbare gemeenten aan. Vandaar dat de preses van de synode er in haar column *Goed geregeld* op in gaat. "Als landelijke kerk zullen we ons erop beraden hoe bestaande gemeenten nog beter van harte en voluit kerk kunnen blijven. Dat verdient elke gemeente: niet ondergedompeld te zijn in de zorgen om je (voort)bestaan, maar om samen ontspannen vieren dat je van de Heer bent."

Bij het nummer zat ook een werkschrift van de Roos van Culemborg, actief in de driehoek kerk-cultuur-samenleving met als titel *Bonhoeffer 75*. Dit boekje is uitgebracht om een jaar lang toe te leven naar de herdenking van het feit dat ds. Dietrich Bonhoeffer op 9 april 1945 op persoonlijk bevel van Hitler werd opgehangen.

"Een jaar om er mee aan het werk te gaan in leeskring, schildersgroep, filmclub, gedichten-workshop, kerkdienst, gespreksgroep en rond (jazz)muziek, een voorliefde van Bonhoeffer.

Met dank voor uw aandacht,
Jan R. Terbijhe

AGENDA

INLOOPOCHTEND

U bent elke week op **woensdagmorgen van 10.00 tot 11.30 uur** welkom in het Damkerkcomplex voor een ontspannen samenzijn.

Woensdag	08 mei	Woensdag	05 juni
Woensdag	15 mei	Woensdag	12 juni



Woensdag 22 mei Woensdag 19 juni
Woensdag 29 mei Woensdag 26 juni
In de zomermaanden juli en augustus is er **geen** inloopochtend.

Contactpersoon: Klara Darwinkel

SAMEN AAN TAFEL DAMKERK

Op 25 mei 2019 a.s. gaat er weer gekookt worden.
Iedereen, dus jong en oud, is welkom
vanaf 17.30 uur in de Vonkzaal.

De kosten bedragen € 3,-- Opgave bij:

Bertha Naaijer tel: 323550
Janny Pietersen tel: 320360
Jenny Brands tel: 321765
of via satkookgroep@pknhoogezandsappemeer.nl



PASSAGE

Chr. maatschappelijke vrouwenbeweging

mei Uitstapje

Belangstellenden zijn van harte welkom
Bent u geïnteresseerd? Bel dan PR-vrouw:
T.G Koster-Bijsterveld, tel. 324683



UITNODIGING VOOR EEN UNIEK OPTREDEN VAN CHR. FANFAREKORPS JULIANA

Concert met liedjes van Jacques Brel.

Op **vrijdag 10 mei** a.s. werken wij mee aan het programma 'Brel & Brass' van de Vlaamse zangeres Micheline Van Hautem.

Van Hautem brengt onder begeleiding van 'Juliana' de mooiste liedjes van de Belgische chansonnier ten gehore:

'Ne me quitte pas', 'Les Flamandes', 'Amsterdam', 'Bruxelles', ' Voir Un Ami Pleurer' etc.

Verder werkt de befaamde bastrombonist Jos Jansen als solist aan dit optreden mee.

Voor de pauze speelt 'Juliana' muziekstukken uit eigen repertoire.

Wij nodigen u van harte uit voor dit bijzondere concert, dat plaats vindt in theater het Kielzog te Hoogezand!

De avond begint om **20.15 uur**.

Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van het Kielzog: www.kielzog.nl, telefonisch: 0598-373777 of aan de balie.

Kosten: € 19,- met kortingscode **JULIANA betaalt u slechts € 14,-!**

Cultureel Jongeren Paspoort € 14,-

Titia Steursma
bestuurslid Chr. Fanfarekorps Juliana

