



## Protestantse gemeente te Hoogezand-Sappemeer

Ontmoetingskerk, 10 januari 2021 10.00 uur



Voorganger : Mw. S.Dijkgraaf-Nijdam  
Ouderling : Johan Schouwenaar  
Diaken : Fokelien Barf  
Organist : Jannie Spijkman

Koster : Jaap van de West  
Beamer : Joelle Vegter  
Kerk t.v. : Gerard Burger

**Deze dienst is ook online te beluisteren via [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl) en te bekijken via [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl).**

### **Liturgie:**

Orgelspel : Komm Gott Schöpfer, heiliger Geist, Johann Pachelbel

Welkom door ambtsdrager van dienst  
Stil gebed  
Orgelspel: Psalm 84, Pieter van Slageren

### **Aanvangslied: Psalm 42: 1, 4, 7**

1

Evenals een moede hinde  
naar het klare water smacht,  
schreeuwt mijn ziel om God te vinden,  
die ik ademloos verwacht.  
Ja, ik zoek zijn aangezicht,  
God van leven, God van licht.  
Wanneer zal ik Hem weer loven,  
juichend staan in zijn voorhoven?

4

Zie, gekerkerd in verlangen,  
balling ver van waar Gij woont,  
houden bergen mij gevangen,  
waar uw heerlijkheid niet troont.  
Watervloed roept watervloed.  
Aller diepten euvelmoed  
heeft mij met geweld bedolven:  
al uw baren, al uw golven!

7

Hart, onrustig, vol van zorgen,  
vleugellam geslagen ziel,  
hoop op God en wees geborgen.  
Hij verheft wie nederviel.  
Eens verschijn ik voor de Heer,  
vindt mijn ziel het danklied weer:  
Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven  
altijd aan de dood ontheven.



Bemoediging en groet

**Lied: 'Stil mijn ziel wees stil'** (Opname NederlandZingt: [https://nederlandzingt.eo.nl/lied/stil-mijn-ziel-wees-stil/POMS\\_EO\\_13050493](https://nederlandzingt.eo.nl/lied/stil-mijn-ziel-wees-stil/POMS_EO_13050493)); 3'30" minuten; Hemelhoog 433)

Stil, mijn ziel wees stil  
en wees niet bang  
voor de onzekerheid van morgen.  
God omgeeft je steeds  
Hij is erbij,  
in je beproevingen en zorgen.

God, U bent mijn God  
en ik vertrouw op U  
en zal niet wank'len.  
Vredevorst, vernieuw  
een vaste geest binnen in mij  
die rust in U alleen.

Stil, mijn ziel wees stil  
en dwaal niet af,  
dwars door het dal zal Hij je leiden.  
Stil, vertrouw op Hem  
en hef je schild  
tegen de pijlen van verleiding

God, U bent mijn God  
en ik vertrouw op U  
en zal niet wank'len.  
Vredevorst, vernieuw  
een vaste geest binnen in mij  
die rust in U alleen.

Stil, mijn ziel wees stil  
en laat nooit los  
de waarheid die je steeds omarmd heeft.  
Wacht, wacht op de Heer  
de zwartste nacht  
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt.

God, U bent mijn God  
en ik vertrouw op U  
en zal niet wank'len.  
Vredevorst, vernieuw  
een vaste geest binnen in mij  
die rust in U alleen.  
Ik rust in U alleen.

Gebed

Orgelspel (*als lofprijzing; eigen keuze organist*)



Moment voor jong en oud

Gebed bij de opening van de Schriften

Eerste lezing: Jesaja 55: 1-11 (NBV)

**Lied 156: 3, 4 'En als het licht eenmaal verduisterd wordt'**

3

En als het licht eenmaal verduisterd wordt,  
– geen oogst op 't land, de vijgenboom verdord,  
geen levend water meer, geen brood, geen wijn –,  
wanneer de schapen Gods verdreven zijn,  
is er bij mensen geen verwachting meer;  
nog zal ik juichen om mijn God en Heer.

4

'k Blijf daarom, tegen beter weten in,  
mij richten naar het woord van het begin,  
dat Gij ons, God der eeuwen, hebt gezegd:  
't verbond van trouw, van onverbreekbaar recht.  
Gij, Heer, Gij zijt mijn kracht, mijn zekerheid;  
ik juich om U in tijd en eeuwigheid.

Tweede lezing: Marcus 1: 1-13 (NBV)

**Lied 522: 1, 2 'Toen Jezus bij het water kwam'**

1

Toen Jezus bij het water kwam,  
waar Hem Johannes wachtte,  
werd Hij gedoopt, het zuiver lam,  
de volheid der geslachten.  
Hij daalde neer in de Jordaan,  
badwater onzer zonden.  
Zijn leven neemt ons sterven aan,  
zijn bloed heelt onze wonden.  
Zijn sterven is ons leven.

2

Dit is Gods wil; het water is  
niet water slechts, is leven.  
Zo zegt ons het getuigenis  
door woord en Geest gegeven.  
Gods stem weerklinkt: dit is mijn Zoon,  
mijn lam, mijn welgevallen,  
een mensenwoord, een mensenloon,  
de waarheid voor ons allen,  
diep in ons hart geschreven.

Preek

Orgelspel: Mijn Herder is de Here God, Jan Kroeske.



**Lied 687: 1, 2, 3 'Wij leven van de wind'**

1

Wij leven van de wind  
die aanrukt uit den hoge  
en heel het huis vervult  
waar knieën zijn gebogen,  
die doordringt in het hart,  
in de verborgen hof,  
en uitbreekt in een lied  
en opstijgt God ten lof.

2

Wij delen in het vuur  
dat neerstrijkt op de hoofden,  
de vonk die overspringt  
op allen die geloven.  
Vuurvogel van de vloed,  
duif boven de Jordaan,  
versterk in ons de gloed,  
wakker het feestvuur aan.

3

Wij teren op het woord,  
het brood van God gegeven,  
dat mededeelzaam is  
en kracht geeft en nieuw leven.  
Dus zeg en zing het voort,  
geef uit met gulle hand  
dit manna voor elk hart,  
dit voedsel voor elk land.

Dienst der gebeden: Dankzegging en voorbede – stil gebed – Onze Vader

Collecteaankondiging.

**Slotlied: 'Leid mij Heer o machtig Heiland'** (Opname Nederland Zingt:

[https://nederlandzingt.eo.nl/lied/leid-mij-heer-o-machtig-heiland/POMS\\_EO\\_15030809](https://nederlandzingt.eo.nl/lied/leid-mij-heer-o-machtig-heiland/POMS_EO_15030809); 3'11" minuten; Hemelhoog 686)

Leid mij, Heer, o machtig Heiland  
door dit leven aan uw hand.  
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig,  
wees mijn Gids in 't barre land.  
Gij mijn Sterkte, Gij mijn Leider,  
vul mij met uw Geest steeds meer,  
vul mij met uw Geest steeds meer.

Laat mij zijn een Godsgetuige,  
sprekend van U meer en meer.  
leid mij steeds door uwe liefde,  
groeïend naar uw beeld, o Heer.  
Brood des levens, Brood des hemels,  
voed mij dat ik groei naar U,  
voed mij dat ik groei naar U.



Laat door mij uw levend water  
vloeien als een klare stroom.  
O, Heer Jezus, 't wordt steeds later  
dat uw Geest over allen koom'.  
Mchtig Heiland, mijn Verlosser,  
kom, Heer Jezus, in uw kracht,  
kom, Heer Jezus, in uw kracht.

Wegzending en zegenbede

Na de dienst: orgelspel

### **Collectes :**

De diaconale collecte is vanmorgen bestemd voor Edukans.

Het begint met het schrijven van je naam. Dan leer je rekenen en samenwerken.  
En stap voor stap word je een volwassene. Een persoon met eigen dromen en wensen voor de toekomst. Maar wat nou als er helemaal geen school is? Als het niet veilig is op school? Of als de docent niet weet hoe hij les moet geven? Wat als je geen geld hebt voor een vervolgopleiding en dus geen enkel uitzicht op werk?

Voor al die kinderen én jongeren is Edukans er.

Edukans werd jarenlang mede gefinancierd door de Nederlandse Overheid.

Deze financiering is sinds 2016 grotendeels gestopt. Dit betekent dat de inkomsten voor de onderwijsprogramma's en -projecten met 40% is teruggelopen. Een kind dat leert, is een kind met kansen. Maar wereldwijd gaan 258 miljoen kinderen & jongeren niet naar school of ze stoppen voortijdig. Edukans werkt in ontwikkelingslanden aan het best mogelijke onderwijs, want wat je op school leert is voor altijd! In Nederland is Edukans dus weer voor een groot deel afhankelijk van eigen fondsenwerving.

Helpt u mee om Edukans dit belangrijke werk te kunnen laten blijven uitvoeren?

U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer : NL79INGB0000928828 t.n.v. Diaconie v.d. Protestantse gem. te Hoogezand-Sappemeer, o.v.v. : collecte 10 januari 2021.

Voor de mensen in de kerk staat er een schaal bij de uitgang.

Ook staat er bij de uitgang een schaal voor de collecte voor de kerk, bestemd voor instandhouding van pastoraat en eredienst en voor het onderhoud aan de gebouwen.

De thuisluisteraars kunnen hun bijdrage voor de kerk overmaken op rekeningnummer : NL55 ABNA 0475 2347 74 t.n.v. Protestantse gemeente te Hoogezand-Sappemeer.

### ***Bloemengroet:***

De bloemen gaan deze week naar:

mw. Z.Suk -Dallinga, Hoogezand.

Een groet van allen van de PKN Kerk Hoogezand - Sappemeer, als teken van verbondenheid.

### ***Voorbede:***

Normaal gesproken ligt het voorbede boek bij kerkdiensten in de hal, zodat u een voorbede kunt aanvragen. Aangezien wij nog niet allemaal weer in de kerk kunnen komen en wij uit hygiëne overweging ervoor hebben gekozen om het boek nog niet weer neer te leggen voor de kerkdiensten, kunt u de voorbede aanvragen via de mail of via de telefoon bij de pastorale raad.



Dit kunt u doen door uw voorbede vóór zaterdagmiddag 17.00 uur door te geven aan de pastorale raad via het mailadres: [pr@pknhoogezandsappemeer.nl](mailto:pr@pknhoogezandsappemeer.nl) (deze mailbox wordt elke dag gecontroleerd) of kunt u bellen naar: 06-30143845 ( Joke Drent – Halma) .

**Contact over pastoraat:**

via uw contactpersoon of via: [pr@pknhoogezandsappemeer.nl](mailto:pr@pknhoogezandsappemeer.nl)

We leven mee met de familie Vugteveen. Alie Vugteveen begint het jaar niet goed met ziekenhuisbezoek op ziekenhuisbezoek.

We hopen voor haar man dat de gezondheid een keer beter gaat.

Ons gebed gaat uit naar de familie Maring.

Johan ligt in het ziekenhuis met een gebroken bekken, maar wat veel erger is : ook met het corona covid-19 virus.

De artsen zien geen mogelijkheid tot herstel.

**Komende dienst:**

17 januari: Damkerk, 10.00 uur. Voorganger ds. Jac van Veen.

**Kopij inleveren voor Deurschrift :**

Uiterlijk a.s. woensdag 20.00 uur,  [deurschrift@pknhoogezandsappemeer.nl](mailto:deurschrift@pknhoogezandsappemeer.nl)

Graag bij het Onderwerp de datum van het bedoelde deurschrift vermelden.

Teksten aanleveren in Arial 11, zwart en zonder opmaak.

